



Illustration: BenHaman © Midjorney

## Konfirmationen er en god hjælp

Konfirmation blev indført i den danske kirke i 1736. Baggrunden var, at kendskabet til kristendom blandt folk i almindelighed var meget ringe.

Det ville man gerne lave om på. Derfor skulle præsterne nu undervise børnene i kristendom. Som afslutning på undervisningen blev der indført en gudstjeneste i kirken, hvor hver enkelt selv kunne bekræfte sin tro på Gud.

Sådan har det været lige siden.

Det vigtigste ved konfirmationen er altså den forberedelse (undervisning i kristendom), der går forud for selve den kirkelige handling.

Selve konfirmationen i kirken er, som ordet siger, en bekræftelse.

I de fleste kirker svarer konfirmanderne »ja« til at ville forsage djævelen og »ja« til at ville tro på Gud Fader, Søn og Helligånd. De bekræfter altså, at de gerne vil tro.

Samtidig er håndspåleggelsen, hvor præsten giver Guds velsignelse til den enkelte konfirmand, en bekræftelse fra Guds side. Han bekræfter, at det vi fik i dåben stadig gælder.

Konfirmationen er ikke en nødvendighed. Men den er en god hjælp til at tro det løfte, Gud gav i dåben.

Det er også godt at få en særlig bekræftelse fra Gud. Det sker ved konfirmationen, ligesom det også sker i f. eks. nadveren.

Erik Bang

Læs hele artiklen på [jesusnet.dk/svar/3750](https://jesusnet.dk/svar/3750)



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**

Nye andagter hver dag

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

DOWNLOAD PÅ  
Google Play

DOWNLOAD PÅ  
App Store



Hvad betyder dåben?:

[jesusnet.dk/artikel/1466](https://jesusnet.dk/artikel/1466)

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

Indre Mission

## Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 125. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: [ar@imh.dk](mailto:ar@imh.dk)

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: [msk@imt.dk](mailto:msk@imt.dk)

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: [aa@imt.dk](mailto:aa@imt.dk)

Hjemmeside: [jesusnet.dk/etord](https://jesusnet.dk/etord).

Layout: Ben Haman

ET ORD MED PÅ VEJEN

MAJ 2025

Foto: Anette Ingemansen

## Mine smerter var væk

En rygskade havde givet Brian Hestbech Tidemand stærke smerter, men de forsvandt, da der blev bedt til Gud om helbredelse





Jeg er en person, der tænker meget og bekymrer mig om mange ting. Derfor er det nærmest en selvfølge for mig at opsøge nogen, som kan bede for mig,« forklarer Brian som bor i Engesvang i Midtjylland med ægtefællen Sara og datteren Maria.

»Den personlige bøn betyder meget for mig, men det gør også en stor forskel i mit liv at kunne opsøge et andet menneske, der beder for mig og bærer det sammen med mig.«

Sådan var det også sidste sommer, hvor han kom til skade og fik problemer med ryggen. Alligevel tog familien på camping.

»Smerterne blev så slemme, at jeg måtte lægge mig ned i mine forældres campingvogn. Vi tilkaldte vagtlægen, og jeg fik noget medicin, men det hjalp ikke meget,« fortæller Brian. Han ringede så til en, som kunne bede for ham.

»Det gjorde ikke nogen umiddelbar forskel, men alligevel følte jeg en indre ro og havde en stærk fornemmelse af, at Gud ville helbrede mig på et tidspunkt.«

### To kvinders besked

Da Brian kom hjem, tilbragte han tre uger i sengen på grund af smerter i ryggen. Han opsøgte en kiropraktor, som konstaterede, at iskiasnerven i ryggen var kommet i klemme, og at der var stor risiko for en diskusprolaps. Brian fik flere behandlinger, som lindrede, men smerterne forsvandt ikke.

I samme periode skulle han begynde på et nyt job i en te-lebutik i Brande. På grund af rygsmerterne måtte han dog informere arbejdsgiveren om, at han desværre ikke kunne starte som planlagt. Heldigvis viste lederen forståelse og udsatte hans startdato.

Brian var stadig ikke på toppen, da han mødte på jobbet. Men med hjælp fra stærk medicin kunne han holde sig i gang og bevæge sig nogenlunde. Efter en måned kom to kvinder ind i butikken, og han hjalp dem med det, de ledte efter.

»På vej ud af butikken spurgte de, om der var nogen, der havde rygsmerter eller smerter i benene. Jeg tænkte over, hvad jeg skulle svare, og til sidst fortalte jeg dem, at jeg faktisk havde smerter. De forklarede, at de var sendt af

Gud for at sige, at jeg var ved at blive helbredt. Jeg blev noget overrasket, og jeg spurgte dem, hvem de var, og de fortalte, at de kom fra en kirke i byen,« siger Brian.

»Jeg troede på det, kvinderne sagde, for det ville være fantastisk, hvis det var sandt. Men jeg indrømmer, at jeg også var lidt skeptisk,« forklarer Brian.

Han tog afsked med de to kvinder, som lovede at bede for ham. Næste dag havde han fri fra arbejde, og han bestemte sig for at undersøge, om han var blevet helbredt, så han stoppede med at tage medicinen.

»Mine smerter var væk, og sådan har det været lige siden. Det er ret fantastisk,« siger Brian.

Senere var han til en opfølgende konsultation hos kiropraktoren, som syntes, det var utroligt, at alt var i orden med ryggen.

»Jeg fortalte ham, at Gud havde helbredt mig,« fortæller Brian.

### Gud griber ind når han vil

Brian har en grundlæggende tillid til Gud.

»Jeg stoler på, at Gud hører mine bønner, og at han griber ind i mit liv, når tiden er rigtig for ham og mig,« forklarer han.

Han har flere gange oplevet, at Gud har svaret konkret på hans egen bøn, og når nogen har bedt for ham.

»Jeg tror ikke, jeg er meget anderledes end mange andre mennesker, hvor kristenlivet går op og ned. Der er dage, hvor man føler sig på toppen og tænker, at Gud er stor, og så er der dage, hvor man er nede i kulkælderen og oplever, at Gud er fjern. De gange, hvor jeg ser, at Gud svarer på bøn, og tingene pludselig falder på plads, er et stærkt vidnesbyrd for mig om, at Gud er med mig. Det giver mig styrke til særligt de tunge og triste dage,« siger Brian.

Han har også erfaret, at han ikke altid får det, han beder om i sin personlige bøn, eller når nogen beder for ham.

»Faktisk sker det sjældent, men det betyder ikke, at Gud ikke vil mig noget godt. Jeg tror, at vi ofte kun ser glimt af, hvad Gud gør. Vi får ikke alt, hvad vi beder om.«

Anette Ingemansen



foto: Anette Ingemansen