



Foto: Ben Haman & Midjourney

Gud er en kærlig far

I flere af verdens religioner opfattes guddommen som en, der er uberegnelig og uforudsigelig og så ophøjet, at han nærmest er utilgængelig for mennesker. Det er ikke muligt at have et nært og personligt forhold til guddommen. Hvis nogen vil ham noget, må der gøres indtryk på ham. Det kan for eksempel være ved at optræde med en særlig form for fromhed, askese og selvpineri samt at bringe ofre.

Denne indstilling til en guddom var også kendt af Jesus. Et sted underviser han for eksempel om, at en kristen ikke skal være som hedningerne, der plaprer løs, når de beder til deres Gud, fordi de mener, at de kan manipulere med ham på grund af deres mange ord.

Jesus siger derimod om Bibelens Gud: »Jeres far ved, hvad I har brug for, allerede inden I beder ham om det« (Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 7-8).

Med de ord afslører Jesus, at Bibelens Gud ikke er utilgængelig og fjern fra mennesker. Han er tværtimod som en kærlig far, der vil sine børn det godt. Han kender ethvert menneskes situation, følelser, længsler og selv de mindste behov. Gud kender også til menneskelivet, for han har selv fuldt ud været et menneske ved sin søn, Jesus Kristus.

Søren Juul Skovenborg



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150

Nye andagter hver dag

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

DOWNLOAD PÅ
Google Play

DOWNLOAD PÅ
App Store



Læs mere om Gud på: jesusnet.dk/gud

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

Indre Mission

Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 124. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord.

Layout: Ben Haman



Alt er tilladt men ikke alt er morsomt

Standupkomikeren
Jakob Svendsen har
ikke mange hellige
køer, men tror på en
hellig Gud



► bønnen Fadervor lyder det: Helliget blive dit navn. Ordene har stor betydning for standupkomikeren Jakob Svendsen. »Ordet hellig er positivt for mig. At jeg må opleve Gud som hellig og ophøjet – som noget ganske specielt. Gud er hellig og levende og med alle steder. Han viser, at han elsker mig. Hvis man elsker en, vil man have, at vedkommende har det godt. Det er det, jeg oplever.«

Gør grin med sig selv

Jakob Svendsen optræder som standupkomiker i mange sammenhænge.

Han er kristen, og han erfarer, at religion for mange kan være et sårbart emne at tale om. Især når det skal være sjovt.

Han holder fast i, at han som komiker ikke gør grin med hverken kristendommen eller det at være troende. Først og fremmest gør han grin med sig selv. Han mener, at publikum hellere vil høre på en, der er i kontakt med sine egne fejl og mangler end en, der har alt på det tørre.

»Nogle komikere fremhæver ofte, at ytringsfriheden giver os ret til at gøre grin med hvad som helst. Det er jeg sådan set enig i, for hvem skal være dommer i, hvad man må sige og ikke sige? Jeg oplever, at der i standup-kredse ikke er behov for at skubbe til ytringsfriheden, men hvis man vil være et ubehageligt menneske, så synes jeg, at man skal droppe det. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt.«

Over bæltstedet

Komikeren prøver at være opmærksom på, hvad der virker og ikke virker hos publikum, og han improviserer ofte på scenen. Han har sin egen etiske vurdering af, hvad han vil og ikke vil:

»For mig er der ingen grænser for, hvad man kan gøre grin med. Alt afhænger af den kontekst, man er i, og måden at



Foto: Jens Emil Kirkegaard

sige noget på, kropssprog med mere. Der er emner, hvor jeg tænker mig rigtig godt om, inden jeg fyrer noget af, men det meste kan jeg behandle på en ordentlig måde. Man kan lave jokes om hvad som helst. Barren for, hvor sjovt det skal være, er dog hævet, og det skal være rigtig godt, for at jeg vil lave det. Det er vigtigt for mig, at jeg har gennemtænkt hvert led i en joke, og dermed også ordvalget. Når jeg snakker om emner, der ligger på grænsen, så betænker jeg mig med at improvisere, fordi ord i den situation kan falde uden at være tænkt igennem.«

Humor forløser

Når komikeren laver grin, er hans yndlingsemne Jakob

Svendsen med egne fejl og mangler! Der, hvor han kommer til kort, når han for eksempel er mere selv-optaget end næstekærlig. Det kan andre spejle sig i. Mange kan også godt lide, når han skubber til det billede, en del stadig har af kristne som sortseende fiskere på Vestkysten for et århundrede siden. Han vil gøre opmærksom på, at de kristne i dag er ret almindelige mennesker, bosat i hele verden.

Med hverdagen som udgangspunkt griber Jakob fat i hverdagsituationer, detaljer og kedsommeligheder og serverer det på et fundament af selvironi.

»Jeg vil også gerne lave sjov med Gud, og jeg vil gerne snakke kristendom. Jokes skal være sjove, så i min forberedelse spørger jeg af og til min bror, der er teolog, om, hvad der kan være af problemer i min idé. Om det er helt forkert. Noget af min tid går også med at genfortælle bibelhistorier for mennesker i mange kirker. Det kan sagtens gøres underholdende. Jesus brugte også humor. Det skal vi også gøre, fordi humoren kan afmontere vanskelige emner.«

Er Jakob så en kristen komiker eller en komiker, der er kristen?

»Jeg vil ud og måles i den virkelige verden. Jeg er professionel komiker, og derudover er jeg kristen. Det er to forskellige ting, selvom jeg naturligvis står på scenen som hele mig. I mine shows vil jeg gerne have en morale med, men den skal først og fremmest være sjov, så folk går derfra med et smil på læben. Emnet religion er ikke altid med. Slet ikke,« siger han.

Hanne Baltzer
Redigeret af Morten Stubkjær Klausen