



Illustration: Balora © Gettyimages.com

Hvad er meningen med Helligånden?

Det er Helligånden, der gør, at vi overhovedet kan tro på Gud og Jesus. Det er ham, der gør, at Bibelen ikke bare er ord, men at vi oplever, at Gud taler til os gennem den. Det er ham, der gør, at vi kan snakke med Gud. Det er ham, der kan minde os om mange ting, når vi går og snakker med Gud i hverdagen. Så Helligånden arbejder i os og med os på rigtig mange måder.

Han giver os også vore opgaver på Guds arbejdsplads. Og han giver os den udrustning, vi har brug for til jobbet. Udrustningen kaldes også *nådegaver*.

Vi får Helligånden én gang for alle – i dåben. Men hver dag har vi brug for at lade os fylde af ham, som Bibelen kalder det. Det gør vi ved at åbne os for ham på de »tankstationer«, hvor han kan lade sig fylde på: til gudstjenester, til kristne møder, i bibellæsning, bøn, lovsang, samvær med kristne osv.

Nogle kristne oplever, at Helligånden giver dem mulighed for at kunne bede på et særligt sprog, de ikke selv forstår – det kaldes tungetale. Andre oplever det ikke. Det er, fordi Helligånden ikke giver de samme gaver til alle. Men vi må altid bede om de gaver, vi ønsker os – og så må vi se, om det er dem, Gud kan se, vi har brug for.

Sprint Aagaard Korsholm (Redigeret uddrag af svarartikel. Læs det fulde svar på: jesusnet.dk/svar/3496)



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150

To minutters andagt hver dag i en uge

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS




Hvorfor fejrer vi egentlig pinse?
Læs mere på: jesusnet.dk/pinse

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord.

Layout: Ben Haman

Uddelt af:

Jesus lignede ikke en filmstjerne

Muslimen Tessa Afshar havde aldrig læst i Bibelen, da hun mødte Jesus første gang i en drøm. Han så jævn og almindelig ud, og det skuffede hende ▶

Foto: Murphy Made



Foto: Murphy Made

“

Jeg var målløs og forundret over den kraft, jeg så i hans øjne. Det var en smeltende ømhed og en kompromisløs medfølelse

► **D**a Tessa Afshar var 25 år, fik hun en drøm, som satte dybe spor.

»I min drøm var jeg ved Genesaret Sø i Israel. En mand begyndte at gå hen imod mig på afstand, og jeg vidste, at det var Jesus. Da jeg aldrig havde læst Bibelen, havde min eneste oplevelse af Jesus været gennem film, som jeg havde set i påsken og i julen som skolepige. I de film var Jesus meget smuk ligesom en filmstjerne. Sådan var min drøms Jesus ikke. Han så jævn og almindelig ud. Jeg var skuffet. Var dette Jesus? Kunne Gud ikke have gjort det bedre?

Med tiden lærte jeg den lektie, at Gud ikke måler skønhed ud fra en persons udseende,« fortæller Tessa Afshar.

Hun er i dag en anerkendt og prisbelønnet, kristen forfatter, som blandt andet har skrevet bogen *Håbets port*.

Blev en outsider

Tessa Afshar stammer fra en muslimsk familie i Mellemøsten.

»Mine forældre troede på Gud, men de bad ikke fem gange om dagen eller fastede under ramadanen. Min mor bar heller ikke slør eller hijab. Da jeg var 14 år gammel, blev mine forældre skilt, og min mor, min søster og jeg flyttede til England. Jeg mistede mine venner, mit hjem, min familie og min elskede far, som blev i Mellemøsten. Jeg mistede endda mit sprog. Pludselig blev jeg en outsider,« siger Tessa Afshar.

Hun begyndte at gå på en kostskole for piger, hvor hun studerede engelsk litteratur.

Derefter flyttede Tessa Afshar til USA for at gå på universitetet.

Mistede håbet

»Da jeg fyldte 25 år, kom jeg ud for en ødelæggende oplevelse, som fik mig til at føle mig som en fuldstændig fiasko. Jeg mistede håbet om en lykkelig fremtid. Indtil det øjeblik havde jeg troet på, at min egen stræben og præstation og min egen styrke kunne bære mig gennem livet og føre mig til lykke. Nu ramte jeg en mur, som jeg ikke kunne overvinde. Jeg ledte efter svar og

fandt ingen. Det var i denne tid, at jeg havde drømmen om Jesus,« fortæller hun.

Skuffelsen over hans udseende gled hurtigt i baggrunden på grund af det udtryk, hun så i hans øjne i drømmen.

»Jeg var målløs og forundret over den kraft, jeg så i hans øjne. Det var en smeltende ømhed og en kompromisløs medfølelse,« forklarer Tessa Afshar.

Drøm førte til konvertering

»Den måske mest mirakuløse del af denne drøm var, at jeg vidste, at denne mand var Guds søn og værdig til min tillid. Hvert ord, han talte, kunne man stole på. Ethvert løfte, han gav, ville gå i opfyldelse. Da han bad mig om at følge ham, gjorde jeg det uden forbehold.

Jeg vågnede ikke op af min drøm som kristen. Jeg kendte stadig ikke evangeliet. Jeg var ikke klar over, at jeg var nødt til at omvende mig og give den fulde kontrol over mit liv til Herren. Men jeg formoder, at drømmemødet brød igennem en mur. På en eller anden måde åbnede det dørene til min efterfølgende konvertering,« fortsætter hun.

Få måneder efter drømmen, inviterede kristne hende med i kirke, til bibelstudier, til middag, til fester og til konferencer.

»Disse dejligt, skøre mennesker holdt aldrig op med at vise mig Guds kærlighed. Det var med til at ændre mit liv. Jeg så Jesus gennem hans folk. Og så blev jeg forelsket i ham, og det er ikke stoppet endnu,« siger Tessa Afshar.

Bøger med forandrende budskab

I dag bor Tessa Afshar i USA, hvor hun gennem årene har skrevet en række romaner.

»Jeg ønsker gennem mine bøger at bringe mennesker tættere på Gud. Han elsker os og ønsker at helbrede vores hjerter, tilgive vores fejl og forny vores håb,« forklarer forfatteren.

Hun fremhæver den fred, der kommer af den kristne tro.

»Jesus' løfte om, at han vil give os en fred, som overgår al forstand, betyder meget for mig. Min fred kommer fra ham.«