



Foto: JanyRumovsky © Getty Images

## Hvad skærer man på skærtorsdag?

Dagene i påsken er navngivet på en måde, som kan virke lidt underlig. Hvad skærer man for eksempel på en skærtorsdag? Og er langfredag længere end andre fredage?

Skær i skærtorsdag betyder ren. På skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid med disciplene, før han skulle korsfæstes. Ved dette måltid vaskede han sine disciples fødder rene. Derfor hedder dagen skærtorsdag.

Langfredags navn beskriver, hvordan dagen var lang og hård for Jesus. Men måske har det også haft indflydelse på navngivningen, at der tidligere i kirkens historie har været tradition for særligt lange gudstjenester, som alle var forpligtet til at deltage i.

Der var desuden forbud mod al form for underholdning, og selvom det forbud stille og roligt forsvandt med industrialiseringen, blev det først i 1963 lovligt at vise almindelige film i biografen på skærtorsdag, langfredag og påskelørdag.

Anderledes festlig var og er påskedag – påskens finale. Det var på den dag, Jesus gik ud af graven og slog fast, at han havde givet døden det helt store knockout.

*Morten Stubkjær Klausen*



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**

To minutters andagt hver dag i en uge

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS




Læs mere om påske på:  
**jesusnet.dk/paske**

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission

## Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord).

Layout: Ben Haman

Uddelt af:



Illustration: Abedamsen © Midjourney

Et gækkebrev kan være udtryk for stor kærlighed. I min skoletid handlede det mest om at score et påskeæg

“

Jeg tror faktisk på, at al kærlighed i verden kommer fra Gud, og at det er vores opgave at give hans kærlighed videre til hinanden



► Når man selv får børn, begynder man som bekendt at tænke en smule mere overbærende om sine egne forældre. Særligt på ét punkt mener jeg dog stadig, at de burde have været mere forudsende. Hvad i alverden tænkte de på, da de valgte et navn på kun tre bogstaver? De gav mig jo ikke en chance i livet!

I hvert fald ikke i det liv, som gennem mine tidlige skoleår udspillede sig op mod påske. Her sad jeg ligesom mine klassekammerater med svedige fingre og en alt for lille saks og klippede sirlige gækkebreve til vores klasselærer. Små klip i det foldede papir blev til sjove mønstre, og bagefter skulle der rimes, og navnet på afsenderen skulle skrives med prikker, inden gækkebrevet blev lagt på lærerens kateder.

### Diskvalificeret

Her opstod så den håbløse situation. For hvor Anders, Morten, Mikkel, Rasmus og alle de andre havde en fair

chance for ikke at blive gættet blandt de mange med seks prikker på gækkebrevet, så var mine tre prikker ren kanonføde for en seminarieuddannet dansklærer.

»Du skylder mig et påskeæg!« sagde hun stolt, mens jeg ærgrede mig, så det forslog.

Et år prøvede jeg tricket med en fjerde prik, der skulle gøre det ud for et punktum efter navnet. Jeg fik da også ros for opfindsomheden, men blev efterfølgende diskvalificeret for brud på gækkebrevs-reglementet.

Jeg var så skuffet, at min mor straks susede ud og købte et påskeæg til mig.

Måske var det også en lille kompensation for navnevalget.

### Guds gækkebrev

Nu handler gækkebreve jo ikke kun om at få sin lærer for et påskeæg. De handler i bund og grund om at sprede kærlighed, selv om mit yngre jeg ikke var så bevidst om netop den vinkel.

Det lyder storladent, men jeg tror faktisk på, at al kærlighed i verden kommer fra Gud, og at det er vores opgave at give hans kærlighed videre til hinanden. En smuk tanke, synes jeg – og en stor opgave!

Jesus viste selv vejen, da han gik rundt på jorden og rejste de faldne. Og han tog det til yderste potens, da han en påske for længe siden gik i døden for menneskeheden og efterfølgende overvandt døden, så han kunne gå lyslevende ud af sin grav.

Denne begivenhed har lige siden fået millioner og atter millioner af kristne verden over til at klamre sig til navnet *Jesus*, som slet og ret betyder »*Gud frelser*.«

Hvis du lader ham få betydning i dit liv, får du meget mere end et påskeæg.

Ole Noermark Larsen