



# Kristne tror ikke på en bog

Vil vi vide, hvem Jesus er, hvad Gud vil, og hvad kristendommen lærer, så har vi i udgangspunktet kun ét sted at gå hen, nemlig til Bibelen. Bibelen er kristendommens kildeskrift og grundbog.

For alle kristne kirker udgør Bibelen den højeste autoritet. I Bibelen taler Gud til os – både direkte, gennem jødernes historie, profeterne, de mange fortællinger, sangene og brevene og særligt gennem Jesus, hans ord og hans liv.

Jesus siger i Johannesevangeliet 5,39-40: »I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig. Og dog vil I ikke komme til mig og få liv.«

Bibels hovedperson er Jesus Kristus, og den har til formål at skabe tro på ham.

»Og [Jesus] begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne« (Lukasevangeliet 24,27 – *Skrifterne* er en samlet betegnelse for nogle af bøgerne i Det Gamle Testamente).

Derfor er det også rigtigt at sige, at kristne ikke tror på en bog, men på en person. Vi kan godt lære Bibelen at kende uden at tro på Jesus, men vi kan ikke tro på Jesus uden at lære Bibelen at kende.

Alt, hvad der kalder sig kristendom, må vurderes og bedømmes ud fra Bibelen.

Vi kan erkende noget om Guds eksistens, storhed og magt gennem hans åbenbaring i skaberværket og i vores samvittigheder. Men vi er afhængige af hans ord for at kende hans vilje, hans kærlighed og frelse. Når vi læser i Bibelen, møder vi Gud selv.

(Uddrag af artikel. Læs hele artiklen på: [jesusnet.dk/artikel/1475](http://jesusnet.dk/artikel/1475))




Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**

To minutters andagt hver dag i en uge

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



 [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)




Læs mere om Jesus på:  
[jesusnet.dk/jesus](http://jesusnet.dk/jesus)

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission

## Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: [ar@imh.dk](mailto:ar@imh.dk)

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: [msk@imt.dk](mailto:msk@imt.dk)

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: [aa@imt.dk](mailto:aa@imt.dk)

Hjemmeside: [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord).

Layout: Ben Haman

Uddelt af:



Sparetip:  
**Bare brug løs**

Mens vi spinker og sparer på energien, er der forhold i livet, hvor der bestemt ikke skal spares i denne tid

“

Bibelen er en vedvarende energikilde, der leverer, uanset om solen skinner, eller vinden blæser



Som barn af fattigfirserne har jeg lært at slukke lyset efter mig og lukke for hanen, mens jeg børster tænder. Min kone ville ønske, at jeg også havde lært meget andet, men man kan som bekendt ikke få det hele.

Af en eller anden grund har det knebet gevaldigt med at få videregivet disse gode og konstruktive vaner til næste generation. Nu, hvor energipriserne er på himelflugt, og vi gør os umage for at spare, hvor det er muligt, bruger jeg det meste af min fritid på at rende i hælene på ungerne og lukke og slukke efter dem.

»Jeg slukker lige efter dig,« siger jeg demonstrativt, mens de sukker og himler med øjnene.

»Hold nu op med det der – få dig et liv,« vrænger de tilbage, og jeg lover aldrig igen at udtale ordene, hvis de bare selv vil yde den kraftanstrengelse at slukke lyset, computeren, og hvad der ellers står og suger meningsløse kilowatt ud af kontakten.

Men det vil de tilsyneladende ikke!

### Det har taget overhånd

Mens jeg holder mig til de lavpraktiske spareråd, har det taget en smule overhånd for fru i huset. Hun

har mindst fire elspare-apps på sin telefon og bruger hver dag masser af tid (og strøm) på at tjekke, hvornår strømmen er billigst, så hun kan programmere vaskemaskinen til at starte på det mest gunstige tidspunkt. Og hele huset er efterhånden fyldt af tørresnore med strømper, håndklæder og andet, som indtil for få måneder siden bare røg i tørretumbleren. Den står nu stille og samler støv på fjerde måned.

Er du klar over, hvad det koster at bruge den? spørger hun forarget, når jeg klager over fingerkrampes af de mange klem på klemmerne.

Så himler jeg med øjnene og tænker, at hun burde få sig et liv. Men det siger jeg ikke højt.

### Vedvarende energi

Selv om energikrisen har ramt de fleste i et eller andet omfang, og vi hver dag får at vide, at vi skal spare og holde igen, så er der Gud ske lov en hel del i tilværelsen, som vi ikke behøver at spare på.

Kærlighed er der for eksempel ingen rationering på, så her kan vi bare bruge løs. Og netop kærlighed er kendetegnet ved, at jo mere vi elsker, jo mere får vi igen. Så tag endelig en ekstra opvask i kærlighedens navn, eller

giv et kys i sparepærens blåkolde skær. Det varmer alt sammen!

Det er med Bibelen som med kærligheden, hvilket ikke er underligt, da begge kommer fra Gud. Jo mere vi bruger den, jo mere kommer dens indhold til at fylde, lyse og varme i vores liv. Den er en vedvarende energikilde, der leverer, uanset om solen skinner, eller vinden blæser. Så tag bare et ekstra kapitel, mens du venter på, at strømmen bliver billig. Og læs om Jesus, der siger: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«

Det lys skal der ikke spares på. Det skal bare brændes. Følg ham – og få dig et liv!

Ole Noermark Larsen