

Gud ser gennem masken



Illustration: Ben Haman © DALL-E

Når jeg tænker tilbage på min barndoms fastelavn, husker jeg, at det var sjovt at finde frem til den helt rigtige udklædning.

Denne ene dag om året kunne jeg få lov til at tage en maske på og være lige den, jeg gerne ville være.

I år har jeg ikke været klædt ud til fastelavn. Men alligevel har jeg båret rundt på en maske.

Jeg tager nemlig en maske på hver dag. Masken er ganske vist ikke synlig for andre, men jeg tager den på alligevel, for den skjuler de sider af mig, jeg ikke er så stolt af at vise frem.

Når jeg har masken på, bilder jeg mig ind, at jeg er et bedre menneske. Jeg gemmer mine fejl og mangler væk og viser kun det, andre kan blive imponeret over. Bag masken er jeg som alle andre mennesker. Jeg laver også fejl og gør dumme ting. Jeg kommer også til at svingte andre og gøre dem kede af det. Men når jeg har min maske på, håber jeg, at ingen opdager det.

Mine masker skjuler måske mit sande jeg for omverdenen, men overfor Gud kan de ikke skjule noget. Igen og igen svingter jeg Gud, og jeg kan på ingen måde leve op til det ideal, Gud har sat for mit liv. Jeg ville ønske, jeg kunne skjule det for ham og lade som om, jeg var en anden, end jeg er.

Men det gennemskuer Gud nemt. Alligevel får det ham ikke til at løbe skrigende væk. Gud elsker dig og mig og ønsker at være sammen med os, på trods af alle vores svigt og fejlslagne forsøg på at leve et godt liv.

Gud elsker os alle så højt, at han sendte Jesus til jorden for at tage skylden for de svigt, vi har begået mod Gud. Så vores svigt ikke skal skille os fra Gud.

Nikolai Meyer Møller




Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150

To minutters andagt hver dag i en uge

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



 **jesusnet.dk**



Se tema om fastelavn på:
jesusnet.dk/fastelavn

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Et ord med på vejen

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

ISSN 0901-2362 - 123. årgang

Ekspedition: Tlf. 82 27 13 37, email: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, email: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen,

tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord.

Layout: Ben Haman

Uddelt af:



Jeg kan hvad jeg vil – eller kan jeg?

I dagens Danmark er der frit valg. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. I hvertfald hvis jeg vil det nok – som udgangspunkt

“

Det er jo det, der er problemet, alle muligheder er åbne, jeg kan vælge det hele



Foto: by-studio © Getty Images

► **H**vis nu vi leger, at alle muligheder var åbne, hvad kunne du så godt tænke dig at lave?« Noget i den stil plejer jeg at spørge om, når jeg snakker med unge mennesker, der er tæt på at skulle vælge uddannelse eller studie.

Tit og ofte er det svar, jeg får tilbage: »Det er jo det, der er problemet, alle muligheder er åbne, jeg kan vælge det hele«. Det er nemlig heldigvis sådan, det er i dagens Danmark. Vi kan vælge den uddannelse, vi vil. Vi kan faktisk det, vi vil. Der er ingen begrænsninger for mig. Hvis jeg vil det nok, så kan jeg det også.

Vi er grænseløse

Jeg tror faktisk, at vi lever, som om vi er grænseløse – det er ikke noget, vi stræber efter. Det er vi i udgangspunktet!

Det er ikke så tit, jeg stiller spørgsmålstejn ved, om det ene eller det andet kan lade sig gøre, fordi jeg ikke

kan – det er oftere, fordi jeg ikke vil det nok. Selvfølgelig kunne jeg få højere karakterer i dansk – det er bare, fordi jeg ikke vil det nok.

Der er heller ikke andre, der skal sætte begrænsninger for mig. Der er ikke meget, der kan motivere så meget, som når mennesker siger, at det kan jeg nok ikke lige klare – så skal du bare se Robert Svendsen her få klaret den opgave.

Jeg tror i virkeligheden ikke, jeg er den eneste, der har det sådan – det er i hvert fald ikke kun mig, der siger: »Jeg kan, hvad jeg vil«.

Men der er jo grænser

Jeg tror, at én af grundene til, at mange mennesker er presset og stresset, er, at vi gerne vil kunne det hele – der findes ingen begrænsninger for mig, og jeg kan, hvad jeg vil.

Men der er jo begrænsninger for, hvad jeg kan, og hvad jeg kan nå. Jeg er et begrænset menneske. Det tror jeg, er en sætning, der kan skurre i flere menneskers ører – for vi ønsker ikke at være begrænset.

Grunden til, at jeg faktisk kan være i, at jeg er begrænset, er, at jeg kender én, der ikke er begrænset. Den Gud, som Bibelen fortæller om, beskrives som ubegrænset. Et sted siger Bibelen faktisk: »For Gud er alting muligt.« Der er altså ingen grænser for, hvad Gud kan.

Det betyder i virkeligheden, at Gud kan mere – han kan altid mere! Det betyder, at Gud kan tilgive mere, end jeg tror. Gud kan elske mig mere, end jeg forestiller mig. Hvis Gud er ubegrænset, så kan han altid mere, end jeg tror. Men det er jo bare, hvad jeg tror – hvad tror du?

Robert Thun Svendsen