

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 50

18. december 2022
122. årgang



Julestokken fortæller om Jesus' uskyld og kærlighed

Den klassiske sukkerstang i rød og hvid, der er formet som et stort J, gemmer på en historie, som de fleste har glemt

Julestokken, som også kaldes bolsjestokken blev opfundet til at hænge på juletræet eller andre steder i huset.

I vore dage er en del af dem, man køber, kunstige og kun til pynt. Men før i tiden var alle lavet af rigtige bolsjer, sådan som vi synger i *Højt fra træets grønne top*: »først skal træet vises, siden skal det spises«.

J for Jesus

Idéen siges at stamme fra en bolsjekoger i USA, som blev ked af, at julen blev verdsliggjort. Han opfandt derfor en bolsjestok,



Foto: sedmak © Getty Images

som indeholdt mange ting, der skulle minde om Jesus' fødsel og liv.

Selve staven var af ren, hvid, hård sukermasse. Det hvide symboliserer jomfrufødslen og Jesus' rene natur. Det hårde symboliserer den faste klippe, som det er sikkert at bygge på. Denne klippe er Jesus. Derfor lavede bolsjekogeren staven i form af et J for navnet Jesus.



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150




Valgmenighedspræst **Rasmus Kiilerich Breindahl**, Hinnerup, holder andagt i uge 51, 18.-24. dec.

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

To minutters andagt hver dag i en uge



 **jesusnet.dk**

Læs mere om jul på:
jesusnet.dk/jul

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Birgitte Bohsen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Staven er også et symbol på den gode hyrdes stav, som han bruger til at hente det lam op, der faldt og kom på vildspor. Og Jesus siger om sig selv, at han er den gode hyrde. Men staven virkede for enkel, så den fik røde striber på.

De tre smalle striber viser hen til Jesus' sår på korset (i begge hænder og i de samlede fødder). Den store, brede stribe symboliserer alt det blod, Jesus gav for os på korset for at frikøbe os mennesker til frelse og evigt liv. Det med antal striber er siden gledet lidt ud; i dag kan der være et vilkårligt antal mellem én og fire striber, men det ødelægger nu ikke symbolikken med blodet.

Ser vi i vores kristne tradition, f.eks. Grundtvigs salmer, er rødt og hvidt sammen ofte symbol på, at den rene og uskylde (hvid) Jesus af kærlighed (rød) til os gav sit liv for os på korset – og det er symbol på, at Jesus både er Gud (hvid) og menneske (rød).

Sundt og sødt

Man kan tilføje, at selve slikket vel også symboliserer, at julens budskab er til glæde for alle – og ikke mindst for de små. Det symboliserer altså noget, der både er



Se flere udgaver af Et ord med på vejen på: jesusnet.dk/etord

sundt og sødt. Så tænk på Jesus, næste gang du ser en sådan julestok/bolsjestok/bismarkstok eller Candy Cane, eller hvad der nu står på pakken.

Sprint Aagaard Korsholm

TAT SAGT OM GLÆDE

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Paulus' brev til Filipperne kapitel 4 vers 4-7

Man kan gribe om den kærlige og glædelige kerne i juleevangeliet, uanset om det er den 23. juni eller den 24. december. Men jeg ved ikke, hvor mange der egentlig tager sig tid til at tænke over det lige netop i julen.

Anne-Cathrine Riebnitzsky

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



Gør Herrens vej jævn

Han (Johannes) svarede: »Jeg er »en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!« som profeten Esajas har sagt.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 1 vers 19-28*

Vi gør os klar til at modtage Jesus

Johannes Døberen er et vidne. Han siger tingene, som de er. Han fortæller, hvem han selv er, og hvem Jesus er. Han siger om sig selv, at han er den stemme, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej.

Johannes Døberen er en, der baner vej for Jesus. Hans opgave er at forberede Je-

sus' komme. Og Johannes siger, at Jesus er Gud Herren selv. Jesus er så ophøjet, at Johannes ikke en gang er værdig til at hjælpe ham med at få sandalerne af.

Vi har også til opgave at være vidner. Her umiddelbart før jul er det en særlig opgave for os at bane vej for Jesus. Der er meget, der i julen kan distrahere os, men nu bliver vi mindet om, at vi skal bane vej for Jesus og gøre os klar til at modtage ham. Han bliver et lille hjælpeløst spædbarn, der er helt afhængigt af sin mor og far. Men babyen er Gud Herren selv, skaberen af himmel og jord, han som har al magt.

Det lille usikre barn er så ophøjet, at vi ligesom Johannes ikke er værdige til at hjælpe ham af med sandalerne. Det er ham, der kommer og siger til den enkelte af os: Du er dyrebar; du er elsket!

Peter V. Legarth

