

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 48

4. december 2022
122. årgang

Mens vi venter

Selvom de mange juleforberedelser ind imellem får skyld for kun at være stress og jag, kan det også være en måde at fokusere sit sind på, hvad julen handler om



Det er en magisk tid, når julelysene begynder at dukke op ved flere og flere huse og bryder den store tunge dyne af vintermørke, der udfordrer både energiniveau og humør. Efterhånden, som lysene bryder frem, fornemmer man en summen i luften af, at noget godt er på vej. De mange små lys varsler, at det store lys kommer til verden – det sande lys, som oplyser ethvert menneske.

En sitrende fornemmelse

Forberedelserne er begyndt. Vi går på loftet og finder den store støvede kasse med julepynt, så hjemmet kan blive klædt på til en helt særlig tid og til en helt særlig ankomst. Der er mange minder i sådan en kasse, og langsomt, mens de forskellige ting finder deres vante plads, mærker man

en sitrende fornemmelse som et frydefuldt gys og et fredfyldt smil på læben – forventningens glæde! Nu er det advent!

Gøremål er der nok af i forberedelsestiden. Der skal bages, der skal pyntes, der skal spises, der skal ønskes og så videre ...

Det sande lys

De mange juleforberedelser får ind imellem skyld for kun at være stress og jag, der tager fokus og energi fra det, der virkelig betyder noget. Alt kan tage overhånd. Men de fysiske forberedelser er også en måde at fokusere mit sind ind på, at nu er det snart jul, at det sande lys, som oplyser ethvert menneske, kommer til verden og kommer til mig.

Der er mange måder at gøre stads ud af ankomsten, og der er mange navne,

Foto: Viktoria Nikolova / Getty Images



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Fritidsforkynder **Lene Kjær Andersen**, Frederiksberg, holder andagt i uge 49

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i en uge*

DOWNLOAD PÅ  **Google Play**  **App Store**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imt.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Ninna Kaasgaard Hansen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S



hvormed vi kan beskrive ham, som kommer: underfuld rådgiver, fredsfyrste, vældig Gud, ærens konge, det sande lys, min fred, min frelser. Uanset hvad vi kalder ham, så er han værdt at gøre stads af. Her får alle forberedelserne ekstra glans og skær, fordi de minder om, hvem der kommer, og at han er værdig al ære og pris. Lad hver juleforberedelse tilbede Gud og lovprise Jesus, det sande lys, som oplyser ethvert menneske.

Mette Hornstrup Schmidt

BØN

Tak Jesus, at du valgte at blive født ind i en verden, der egentlig ikke var klar til at modtage dig. Tak, at vi snart kan fejre den første gang, du kom til jorden, og tak for, at enhver, der siger ja til dig med positiv forventning, kan se frem til at møde dig, når du kommer igen.



SAGT OM

ADVENT OG LYS

En fængselscelle hvor man venter, håber og er fuldstændig afhængig af det faktum, at frihedens dør kun kan åbnes udefra; det er ikke et dårligt billede på advent.

Dietrich Bonhoeffer

Troen indeholder lys nok til dem, der vil tro – og skygger nok til at blænde dem, der ikke vil.

Blaise Pascal

Så sagde Gud: »Lad der blive lys!« og lyset blev til. Gud glædede sig over lyset, og han adskilte det fra mørket. Lyset kaldte han dag, og mørket kaldte han nat.

*1. Mosebog kapitel 1 vers 3-5,
Bibelen på Hverdagsdansk*

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

 jesusnet.dk

Løft jeres hoved

(Jesus sagde) »Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 21 vers 25-36*

Ansigt til ansigt

Jesus taler om de ting, der skal ske, når enden nærmer sig. Himmellegerne skal komme ud af kurs, og naturen skal komme ud af balance, siger Jesus. Alting forandrer sig. Der bliver en undergangsstemning, som vil brede sig ud over hele jorden. Mange mennesker vil blive bange og bøje hovedet i angst.

Det er en alvorlig situation, som vil ramme alle, men midt i alle katastroferne sker der det, at de, der tror på Jesus Kristus, kan rette ryggen og løfte hovedet. Ikke fordi de er ligeglade med det hele, eller fordi de er ubekymrede, men fordi de snart skal befries.

Befrielsen betyder, at de troende skal møde alle deres kære og deres venner.

Døden har skilt dem ad, men nu bliver de forenet med hinanden igen. De skal stå ansigt til ansigt med hinanden, men det allervigtigste vil være, at de mennesker, der tror på Jesus Kristus, skal stå ansigt til ansigt med ham. Han skal ikke længere være usynlig, men i den himmelske verden har de, der tror på Jesus Kristus, øjenkontakt med ham.

Peter V. Legarth

