

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 47

27. november 2022  
122. årgang



## Det største lys er altid tændt

November er en mørk måned og måske endnu mere i år end før, men selv på de mørkeste steder og tidspunkter er ét lys altid tændt

**E**fterår, rusk og regn. Endnu en fortælling om tiltagende efterårsdepression, tænker du måske. Jeg håber, du bliver skuffet, for selvom jeg ikke ligefrem elsker efterårets regn og rusk, så glæder jeg mig over årstidernes skiften. September og oktober har en særlig glans med flot blå himmel og farverigt løvfald. Ja, men november er jo bare sådan en træls og mørk måned, ville nogle nok indvende. Det kan jeg ikke helt benægte, især ikke om morgenen, der føles mere som nat end som en ny dag.

Min familie og jeg er lige flyttet i år, men der, hvor vi boede før, fik vi sidste efterår en seddel i postkassen, hvor vi blev opfordret til at stemme på nabolagets bedste lys-pynt. Den opfordring tog mange op. Vi mennesker får lov at lyse for hinanden og glæde hinanden med det. Vi kan ikke lyse alt mørket væk på den måde,



særligt ikke nu, hvor energikrisen løfter priserne på energi til et skyhøjt niveau.

## Et stort lys

Bibelen fortæller om et lys, som faktisk kan lyse alt mørket væk: »Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land« (Esajas' Bog kapitel 9 vers 1). Verset forudsiger, at det store lys, Jesus, kom til jorden, og selvom du måske bor et sted, hvor lyset er sparet væk, kan du altid regne med, at dét store lys altid er tændt. Det fortsætter med at lyse på trods af krige, inflation og andre modbydelige ting.

Snart er det advent, hvor mange begynder at tænde adventskransens levende lys i skoler, kirker og i mange hjem. På den måde kan vi minde hinanden om, at lyset er kommet, og det lyser for alle, som vil lukke det ind.

*Morten Stubkjær Klausen*



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**



Sognepræst **Simon Nielsen**, Abildgård Kirke, Frederikshavn, holder andagt i uge 48

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS** *To minutters andagt hver dag i en uge*

DOWNLOAD PÅ  **Google Play**     **App Store**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesusnet.dk/etord. **Layout:** Ninna Kaasgaard Hansen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S



Foto: Ramolotawani © Getty Images

## Hvad går advent egentlig ud på?

I kirkens kalender begynder julen først den 24. december. Indtil da handler december om advent. Advent starter fire søndage før jul, i år søndag den 27. november.

I kirker og i mange hjem markerer man det med en adventskrans. Den kommer oprindeligt fra Tyskland og dukkede op efter grænsedragningen i 1920, hvor en del af Tyskland blev dansk igen. Efter anden verdenskrig bredte traditionen sig, fordi det at tænde lys symboliserede håb og længsel efter frihed. De rød-hvide bånd på nogle adventskranse stammer også fra den tid, hvor det nationale sammenhold var særligt vigtigt. Oprindeligt var båndene

ne lilla, fordi det er kirkens farve for advent. Lilla symboliserer bod og faste, som tidligere prægede adventstiden. Derfor ser man også båndene have den farve i kirkerne her i Danmark.

De fire lys i adventskransen er ganske simpelt en måde at tælle ned til julen på.

Ordet advent kommer i øvrigt af det latinske *Adventus Domini*, som betyder Herrens komme. Herren er her Jesus. Hans komme handler både om første gang, han kom som menneske til jorden, og om anden gang, når han kommer tilbage for at dømme alle mennesker og oprette et rige med evig fred. Derfor taler præsterne i kirkerne også ud fra tekster, der handler både om første og andet komme.

*Morten Stubkjær Klausen*


## SJÆLESORGLINJEN

**HAR DU BRUG FOR AT SNAKKE MED NOGEN?**

**HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00**

**82 271 333**

Henvendelse må gerne ske anonymt. Sjælesørgere har tavshedspligt.

 Indre Mission

**imedia samler video og lyd om tro til dig**

**Kig forbi [imedia.dk](http://imedia.dk)**



 **jesusnet.dk**

Læs mere om advent på:  
**[jesusnet.dk/advent](http://jesusnet.dk/advent)**

## Velsignet være han som kommer

Hosianna, Davids søn! Velsignet være han,  
som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det  
højeste!

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 21 vers 1-9*

# Et råb om hjælp

Når vi skal fejre og hylde mennesker ved fødselsdage og større fester, råber vi hurra. Måske ovenikøbet tre gange, og hvis det går helt vildt til: det lange hurraaaaa!

Nu er vi begyndt på et nyt kirkeår, og søndagens tekst handler om, at Jesus bli-

ver hyldet, da han rider ind i Jerusalem. Folket kunne vel med rette bruge ordet halleluja, som betyder pris Herren. Der var så meget at takke ham for, og forventningerne til fremtiden lå på hans skuldre. De lagde deres tøj ned, så han kunne ride på det. Hvilken ære! Men folket brugte ordet Hosianna.

Indholdet af Hosianna er et bønseråb. Gerne til en konge, som havde magt og mulighed for at gøre noget. Et bønseråb om hjælp og om frelse.

Gennem deres råb om hjælp og frelse lå der sandsynligvis et håb om, at Jesus nu ville komme og sætte folket fri fra romernes besættelse. Men fem dage senere opfyldte han bønnen »Herre hjælp, Herre frels« på et langt dybere plan. Jesus blev ladt alene på et kors, for at vi aldrig, hverken i liv eller død, skal forlades af Gud.

Glædelig adventstid.

*Kurt Ejvind Nielsen*



Foto: Maria Marganingsih © Getty Images