

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 46

20. november 2022
122. årgang

Når prisen er underordnet

En enkelt gang har jeg været involveret i en handel, som ubetinget var til min fordel

Nogle mennesker er velsignet med et særligt handelstalent. De kan sælge sand i Sahara og flæskesvær ved Veganerpartiets landsmøde. Render man på sådan et salgs-unikum i en tøjbutik, kan man komme hjem med en hel garderobe, selv om man egentlig bare skulle have et par sokker. På mystisk vis tager det ene køb det andet, og vupti, så har man købt en habit, selv om man aldrig går i det skidt.

Selv har jeg ikke noget stort handelstalent, men jeg bryder mig virkelig ikke om at blive snydt. Derfor er jeg opmærksom på at spotte de gode tilbud, og mere end én gang har jeg købt noget, bare fordi det var billigt. Til gengæld er jeg en elendig sælger.

For høj og for lav

Siden september har jeg brugt en stor del af min fritid på at tømme et hus, hvor der har boet en rigtig samler. En, der aldrig smed ud



Foto: VladSokolovsky © Getty Images

og ofte købte nyt, fordi han ikke kunne finde sine ting i rodet. Derfor er der dukket mangt og meget op, som tydeligvis repræsenterer en værdi. Men hvilken værdi?

Hvad tager man f.eks. for tre stiger, 18 dunke sprinklervæske og en knallert, der ikke kan starte? Og hvordan kan man vide, om et gammelt, ramponeret skab, som har hængt i et bryggers i årtier, er præcis det, de unge vil have?

Man finder hurtigt ud af, om prisen er rigtig, hvis man forsøger at sælge på Den Blå Avis eller Gul&Gratis. »Tror du, den er belagt med guld?« spurgte én sarkastisk, da jeg havde været vel optimistisk omkring prisen på en alu-stige. Sætter man omvendt prisen for lavt, har man 34 interesserede købere i løbet af fem minutter, og så kan man høre køberen skraldgrine hen ad gaden, når varen er udleveret. Det er heller ikke rart.

Den ultimative pris

En enkelt gang har jeg været involveret i en handel, som ubetinget var til min for-



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Kirke- og kulturmedarbejder **Mogens Maagaard**, Esbjerg, holder andagt i uge 47

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i en uge*

DOWNLOAD PÅ  

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskervej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Ninna Kaasgaard Hansen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S



del. Den foregik, længe før jeg blev født, og det var hverken mig, der købte eller solgte. Jeg var varen, der blev handlet. Der var ingen forhandling om prisen, for køberen var villig til at betale hvad som helst. Han endte med at betale den ultimative pris.

Da Jesus døde på et kors i Israel for 2000 år siden, var det betaling for, at du og jeg og alle andre mennesker før og siden kunne blive købt fri af synd og død og dårlige beslutninger. Vi blev *fri-halset*, som man sagde, når et godt menneske betalte for, at en slave kunne blive fri af lænken om hal-sen. *Fri-halset* er det samme som *frelst*.

For Gud var det ikke et impuls-køb eller resultatet af et møde med en super-sælger. Det var nøje planlagt. For Gud er hvert eneste menneske en værdifuld skat mellem tilværelsens rod og ragelse. Han må have det, koste hvad det vil. Prisen er underordnet.

Ole Noermark Larsen

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333



Indre Mission



SAGT OM GUDS ORD

Ingen kan læse evangeliet uden at føle Jesu tilstedeværelse. Hans personlighed pulserer i hvert ord. Ingen myte er fyldt med et sådant liv.

Albert Einstein

Gud elsker os fuldstændigt. Og han kendte det værste i os, før han overhovedet begyndte at elske os.

Rich Mullins

film & tro

Læs alle de nyeste filmanmeldelser på: filmogtro.dk

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

For umyndige

(Jesus sagde) »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 11 vers 25-30*

Den mægtige blev hjælpeløs

Jesus sætter tingene på spidsen. Han siger, at evangeliet – det gode budskab – om ham er skjult for kloge og forstandige, men det er afsløret for barnlige sjæle.

Det betyder ikke, at man skal være dum for at være en kristen. Det kunne Jesus ikke finde på at sige. Men det betyder, at et menneske ikke kan komme ind i Guds rige, fordi han eller hun er klog og fornuftig. Eller sagt på en anden måde: Gud skjuler sit

rige for dem, der er så »kloge«, at de ikke behøver Gud, dem, der påstår, at Gud ikke er til, dem, der mener, at evangeliet om Jesus er noget sludder, som ingen ved deres fulde fem kan tro på.

Gud afslører sig tit på en usædvanlig og anderledes måde. Han har al magt over hele verden, men i julen fejrer vi, at den mægtige Gud blev en hjælpeløs baby. Det er et mærkeligt budskab, men det er vigtigt at holde fast i, for barnet Jesus er den eneste vej ind i Guds rige. Jesus siger også, at det evangelium er hans åg, men han føjer til: »Mit åg er godt, og min byrde er let.«

Må Gud sørge for, at vi aldrig bliver så store, at vi tror, at vi kan klare os uden Jesus.

Peter V. Legarth

