

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 45

13. november 2022
122. årgang



Forbrug eller brug for

Livets mening og lykke ligger ikke i at forbruge. Vi kan ikke leve uden at forbruge – men der er noget, der er endnu vigtigere

Forleden sad vi nogle stykker sammen og snakkede om det med, at vi lever i et »forbrugersamfund«. At vi igen og igen hører, at hvis vi skal opretholde velfærdssamfundet, skal vi forbruge. Hjulene skal holdes i sving; der skal produceres, og derfor skal der købes – og forbruges, så vi kan købe noget nyt.

Vi snakkede så om, hvad Jesus har sagt om forbrug. Han udtaler sig ikke om arbejdsmarkedskræfter og politiske visioner. Måske kan vi sige det så firkantet, at han ikke taler så meget om forbrug, men meget mere om, hvad vi egentlig har brug for. Livets mening og lykke ligger ikke i at forbruge. Vi kan ikke leve uden at forbruge – men der er noget, der er endnu vigtigere.

Fugle og fæhoveder

Jesus fortæller en historie om en landmand, der får en megastor høst og siger



til sig selv: Nu har jeg nok til mange år. Jeg vil bare slappe af og nyde livet! Og så kalder Jesus ham et fæhoved, for samme nat dør han. Hvad glæde har han så af al sin rigdom?

Jesus taler også om fuglene på marken, de små spurve. De lever ubekymret. Ikke fordi de lever særligt længe eller med nogen form for sikkerhed for altid at have mad nok. Men de lever med de muligheder, de får, og så bekymrer de sig ikke mere. Så må Gud tage sig af dem. Og det gør han. Jesus siger, at ikke én eneste af disse fugle falder til jorden, uden at hans himmelske far er hos dem! Hvad har vi dybest set brug for?

»Søg først Guds rige (det, der hører Gud til), så skal alt det andet gives jer i tilgift,« siger Jesus. Få styr på det åndelige. Få styr på det, der bestemmer din evighed efter dette liv. Få forbindelse til ham, der



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Pens missionær **Hans Jørgen Hedegaard**, Herning, holder andagt i uge 46

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i en uge*

DOWNLOAD PÅ  

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Ninna Kaasgaard Hansen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S



Foto: Nataba © Getty Images

skabte dig og kan give dig alt. Og så kan du begynde at tænke på alle de andre vigtige ting i livet og se dem i lyset af, at det vigtigste er på plads.

Vi får det vigtigste

Jeg synes ikke altid, at jeg »får alt det andet i tilgift« sådan lige her og nu. Men jeg får det vigtigste – det, jeg allermost har brug for: Guds kærlighed og tilgivelse og evigt liv. Selvfølgelig skal jeg bruge min forstand og se fremad og lægge budget osv. – leve et ansvarligt liv med de ting, Gud giver mig. Men dybest set må jeg leve lige så ubekymret som spurven. Jeg forstår det ikke helt, men jeg prøver at baske med vingerne.

Sprint Aagaard Korsholm

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333



Indre Mission



SAGT OM GUDS KÆRLIGHED

Alexander, Caesar, Charlemagne og jeg har grundlagt riger, men på hvad bygger vores genialitet? På magt. Jesus Kristus har funderet sit rige på kærlighed, og til denne time vil millioner af mænd dø for Ham.

Napoleon Bonaparte

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

Den største

(Disciplene spurgte Jesus) »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 18 vers 1-14*

Betydningsfuld som et barn

Der er mennesker i vores verden, der har magt og stor indflydelse på de beslutninger, der bliver taget. Man kan næsten se på dem, at de er vigtige. Præsidenterne i Kina, Rusland og USA bare for at nævne nogle få. Hvem er den største?

Jesus' disciple diskuterede også, hvem der var den største. Var det Simon, som fik tilnavnet Peter, der betyder klippe. Eller

de tre, som kom med Jesus op på bjerget og så Moses, Elias og Jesus i et evighedslys. Der var nok at prale med. Hvem er den største?

Barnet, siger Jesus. Barnet er den største. Fordi det har en fantastisk evne til at tage imod. Være afhængigt af andre og vedkende sig det. Barnet er afhængigt af andres kærlighed og omsorg.

Forældre viser, hvor betydningsfuldt barnet er. De gør alt for det. Dag og nat. Deres liv er rettet mod barnet for at være sikker på, at det har det trygt og godt.

For Jesus er barnet det største. Han har sat det i centrum. Han har stillet det ved sin side. Han har taget det i sin favn. Og selv som voksen kan man være barn af Gud.

Kurt Ejvind Nielsen



Foto: fizikes © Getty Images