

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 44

6. november 2022  
122. årgang



## Min usynlige ven

Jeg havde engang en usynlig ven. Han var skabt af mig ud fra et behov for tryghed. Også som voksen har jeg et behov for tryghed, men jeg har fundet den ad andre veje

Som barn havde jeg en usynlig ven. Jeg havde især brug for ham, når jeg skulle sove. Så sagde jeg: »Er du der, Jack?« Og jeg svarede på hans vegne: »Ja, jeg er.« Det gentog sig nogle gange, indtil jeg kunne sove.

Da jeg blev voksen og lærte Gud at kende, begyndte jeg at forstå, hvad der skete dengang. Mit barnesind havde brug for at bede aftenbøn. At lægge sig til at sove i den tryghed, at jeg ikke er alene. Men ingen havde fortalt mig, at Gud findes, så jeg fandt selv på Jack.

## Jesus

Mange vil sige, at det med Gud fungerer ligesom et barns usynlige ven: Man har et behov og opfinder noget fiktivt, der kan opfylde behovet. Min erfaring er det modsatte. Da jeg hørte om Jesus og begyndte

at opsøge ham, oplevede jeg forskellen på en usynlig ven, man selv har skabt, og en usynlig ven, der virkelig findes. For vel kan jeg ikke se Jesus eller røre ved ham, men jeg kan gennem Bibelen lære rigtig meget om ham. Bibelens store fortælling har overbevist mig om, at Jesus er virkelig, og at han har uendelige ressourcer af alt, lige fra kærlighed til styrke. Derfor er der en helt anden tryghed i at snakke til ham end at gennemføre »Jack-ritualet«.

## Mig

Og modsat Jack kan Jesus igen og igen overraske mig. Med ting, han gør i mit og andres liv. Med nye synsvinkler på store og små ting i livet. Med trøst, udfordringer og opfordringer. Og så har han fortalt os, at en dag vil han komme synligt igen, ligesom han gik synligt rundt i Israel en gang. Han vil komme igen med en helt ny verden, hvor alt ondt og farligt er væk, og alt bare er skønt – og bliver ved med at være det. Det er så godt, at det er svært at tro, men også det kan jeg snakke med ham om.

*Sprint Aagaard Korsholm  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**



Formidler ved Vardemuseerne **Pia Bech Uth**, Lunde v/ Nørre Nebel, holder andagt i uge 45, 6.-12. nov.

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS** *To minutters andagt hver dag i en uge*

DOWNLOAD PÅ  



**jesusnet.dk**

Læs mere om Gud på:  
**[jesusnet.dk/gud](http://jesusnet.dk/gud)**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk  
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Birgitte Bohsen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S



# Den mest udbredte sygdom

Vi har efterhånden vænnet os til, at i vores velfærdssamfund har vi ret til det samme som de andre. Og når det så ikke sker, kommer utilfredsheden, længslen og begæret efter det, de andre har.

Vi ser, hvad de andre har, ser hvad vi selv har, og vil så hellere have det, de an-

dre har. Vi bliver utilfredse og måske endda vrede. Vi føler os uretfærdigt behandlet.

De ti bud i Bibelen taler bl.a. om, at vi ikke må begære andre menneskers ægtefæller og okser. Men vi kan også begære eller længes efter andre ting, f.eks. følelser.

Vi ser, hvordan andre tilsyneladende går rundt og er glade hele tiden, mens vi selv føler os melankolske. Eller vi ser deres forelskede ansigter og savner den samme glød i vores eget kærlighedsforhold.

Der er ikke noget galt med at længes. Men en længsel kan blive usund. Vi risikerer at blive utilfredse og utaknemmelige og fuldstændig miste perspektivet. Vi risikerer at overse det gode, vi har, og som vi kun har, fordi Gud har givet os det. Vi risikerer at overse og overhøre, at Gud taler til os og virker i vores liv på netop den måde, vi forstår og har brug for.

*Mikael Holst Kongensholm  
Uddrag af artikel på [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi [imedia.dk](http://imedia.dk)



Se flere udgaver af Et ord med på vejen på: [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord)

## I er verdens lys og salt

Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 13-16*

# Jesus gik ind i råddenskaben

Jesus har netop mødt nogle unge mænd og har indbudt dem med ordene: »Kom og følg mig.« Nu siger han til dem: »I er jordens salt. I er verdens lys.« De er sikkert blevet forbavsede, for de var helt almindelige mennesker. Jesus sagde ikke, at de efter en periode kunne blive jordens salt og verdens lys, hvis de anstrengte sig. Hvis det var noget, de skulle sætte sig som mål, nåede de aldrig at være salt og lys. De var det kun, fordi Jesus sagde det til dem.

Jesus selv er jordens salt og verdens lys. Det mærkelige er, at Jesus måtte gennem et forfærdeligt mørke, hvor han råbte: »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig.« Jesus gik ind i mørket langfredag, og på-

skedag blev han verdens lys. Han gik ind i råddenskaben og blev jordens salt – derfor kan alle, som vil, blive hevet ud af råddenskaben. Enhver, der lever i troen på den opstandne Jesus, er nu jordens salt og verdens lys og har fået den opgave at sprede lys og salt i en verden, der er truet af mørke og råddenskab.

På allehelgensdag takker vi for dem, der var jordens salt og verdens lys for os, da de levede.

*Peter V. Legarth*

