

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 43

30. oktober 2022  
122. årgang

## Det varige liv

Når alderen begynder at trykke, kan tunge tanker om døden følge med. Gud har livgivende ord til alle, ord, som kan bygge bro fra dette liv til et varigt liv

**D**et vigtigste i en kritisk situation er at overleve. Sådant tænker vi vist alle. Ingen af os har selvfølgelig lyst til at miste noget af det, som er vores. Men mister vi livet, så er alt det andet jo ligegyldigt. Modsat: Taber vi alt, men dog overlever, så er der mulighed for en ny begyndelse.

Jeg takker Gud for hver dag, jeg får lov at leve, på trods af alt det som kan gå galt. Vel vidende at den dag kommer, hvor jeg ikke skal overleve længere. Alt levende bevæger sig uafvendeligt mod døden. Især nu, hvor jeg er i livets sensommer, begynder jeg – og



andre – at tænke på dette. Måske fordi vi selv oplever tiltagende svagelighed. Eller fordi vi ser svagelighed, sygdom og død gøre ondt på mennesker omkring os.

Nogle satser så på de mest fantasifulde tilbud om at forlænge livet blot med en kort tid. Tilbud, som lover meget mere, end de kan holde, og derfor giver mange



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**



Sognepræst **Heine Holmgaard**, Bedsted v/ Løgumkloster holder andagt i uge 44, 30. okt.-5. nov.

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

*To minutters andagt hver dag i en uge*



jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:  
**jesusnet.dk/gud**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk  
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

skuffelser. Sådanne luftige satsninger behøver vi ikke at gøre, for vi må lade Gud tage beslutningen om livets længde. Her gælder det virkelig, at Jesus giver anderledes end verdens mange tilbud: »Vær ikke bekymrede for jeres liv... Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?« siger Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 25-27.

Bibelens budskab er, at Gud kender vores dages tal. Det betyder ikke, at vi ikke skal passe på vores liv. Vi skal tage imod sundhedsvæsenets bedste tilbud og passe på med vores livsstil. Men vores levedage og dødsdag har Gud hånd om. Det er bestemt ikke rart at tænke på døden, når vi gerne vil leve. Men den, der tror på Jesus, behøver ikke at blive desperat ved tanken om døden.

Når de tunge tanker om døden alligevel melder sig, kan vi tage imod gudstjernerens velsignelse som Guds livgivende ord. Ord som skærmer her i verden, hvor døden hersker, og ord som med løfte om Guds lys, nåde og fred vil bygge bro fra vores skrøbelige liv til Guds evige rige.

»Jeg er i Herrens hænder, når dødens bud mig når. Mens lyset tyst nedbrænder, fra ham jeg hilsen får. Han gir mig stav til støtte, han gir mig trøst i sind, og glemt er sår, der blødte, på vej til Himlen ind« (Den Danske Salmebog 51,4). Velsignelsens ord

er en hilsen fra Gud, mens vores livs lys brænder ned. Både i dag og i vores sidste dage.

*Thomas Kristensen*



## SAGT OM KRISTENDOM

Hvis du ønsker en religion, som giver mening, så vil jeg foreslå noget andet end kristendom. Men hvis du vil have en religion, der skaber liv, så tror jeg, det er kristendom.

*Rich Mullins*

Det er en udbredt misforståelse, at der skal betales et kontingent til Gud for at være kristen. Men det er så forkert, som noget kan være. En hovedpointe i kristendommen er netop, at Gud betaler alt for at kunne få fællesskab med mig.

*Sprint Aagaard Korsholm*

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**



Indre Mission

## film & tro

Maise bliver ven med et søuhyre og indser, at det ikke er så uhyrligt endda. Læs anmeldelse af animationsfilmen *Søuhyret* på:  
**filmogtro.dk**

## To svar

Jesus sagde: »Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 21 vers 28-44*

# En åben invitation

Hvor er det underligt, at vi mennesker kan have så forskellige forhold til Gud. Vi er alle skabt af ham og står i taknemmeligheds-gæld til det liv, han har givet os. Nogle vil leve som herre i eget hus, andre kan ikke leve uden Gud. Det er da underligt.

Jesus fastlåser os ikke i vores beslutning. Men han har en åben invitation til dem, der fortryder en tidligere afvisning af ham. Jesus opfordrer os til at se på dem, der lagde deres liv i Jesus' hånd.

På Jesus' tid var det åbenbart for folk, at prostituerede og dem, der arbejdede sammen med den romerske besættelsesmagt, havde et belastende renommé. Det kan godt være, at de ikke var de første til at søge Gud, men da Jesus kaldte på dem, ændrede de beslutning.



Foto: nicolaitanescu © Getty Images

Den kærlighed, som Jesus viste dem, var så stærk, at den skjulte deres mislykkede liv. For dem var et liv nu under nåde og tilgivelse – det nye Jesus-liv.

*Kurt Ejvind Nielsen*