

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 42

23. oktober 2022
122. årgang

Jeg kender dit navn

Navne fortæller en historie om, hvem vi er, og når Gud siger, at han kender vores navn, så betyder det, at han ser, kender og elsker os allerinderst inde

Mine fornavne fik jeg af mine forældre, og navnene fortæller mig, at det ønskede de, at jeg skulle hedde.

Mit mellemnavn binder mig sammen med min fars side, efternavnet deler jeg med min mand, og det har vores børn også fået. Det giver vi videre til de generationer, der måske kommer efter dem. Jeg kan ikke være den eneste, der føler, at mit navn fortæller en historie om, hvem jeg var, er og bliver.

Min søster har skiftet fornavn, fordi hun havde den samme oplevelse – bare baglæns: Navnet er vigtigt, også hvis det ikke passer.

I Bibelen er nogens navn på et helt grundlæggende niveau et udtryk for, hvem vedkommende er. Der er mennesker, steder og dage, der skifter navn, efter at Gud

har vist sig der. En sten vedbliver at være en sten, selvom Jesus har stået på den, men det giver god mening, at det må ændre et menneske grundlæggende at møde Gud – så grundlæggende, at der bliver brug for et nyt navn.

Skulle du tænke: »Det var vist mest i gamle dage ...«, så overvej, hvorfor du kender Stefani Joanne Angelina Germanotta som Lady Gaga. Navne betyder noget.

Dem, vi giver navn, har vi ansvar for. Det gælder, både når Gud gør det, når vi giver vores børn navne, og når børnene senere giver deres killing et navn. »Du er min øjesten og mit ansvar. Her hører du til«.

Gud siger: »Jeg kender dit navn.« Ordet »kender« bruges om, når Adam og Eva var erotisk sammen – vel at mærke før syndefaldet ødelagde og satte skår livet. Så når han kender os og kender vores navn, så rummer det dyb kærlighed og dybt kendskab. Han ved, hvem du er, og han kender dig. Rigtigt.

*Anne Kathrine Wagtberg Hansen
Fra jesusnet.dk*



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Missionær **Katja Steffensen**, Skjern, holder andagt i uge 43, 23.-29. oktober

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i en uge*

DOWNLOAD PÅ  **Google Play**  **App Store**



jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S



GUD ER EN KREATIV DESIGNER

Jeg elsker at se Tour de France. Det er fascinerende at se, hvordan rytterne kæmper sig igennem den ene etape efter den anden. Og de fleste kommer igennem etaperne, uanset vejret.

Det er også spændende at høre kommentatorerne beskrive de forskellige områder, som rytterne kommer igennem. På et tidspunkt siger en af dem, at her kan man virkelig se, at naturen råder.

Det slog mig, at det heldigvis ikke er hele sandheden. Naturen råder selvfølgelig en del, og man kan se, at naturen virkelig laver forandringer indimellem, som mennesker ikke er herre over.

Men den, som råder også over naturen, er Gud. Det er stort og skønt at tænke på, at det er Gud, som er designeren og den, som har været den kreative, når man ser store og fascinerende naturfænomener som dem, de kører igennem i touren. Det er trygt at vide, at Gud er med i det, når naturen raser og ødelægger, og han har hånd om det hele. Det gør det endnu mere stort at tænke på, hvilken placering vi har i denne verden.

Vi er skabt som kronen på værket. Skabt og elsket allerede inden vi var født. Så jo mere fascinerende og stor naturen synes at være, jo større og mægtigere er Gud, som jeg tror har skabt og stadig bevarer denne jord.

Jakob From Søvnald

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333



Indre Mission

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



Kom og se

Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 1 vers 35-51*

Rygtet spredte sig

Hvis vi oplever sorg og bedrøvelse, er der risiko for, at vi isolerer os og vil være alene med det, der gør ondt. Men hvis vi oplever noget, der gør os glade, kan vi ikke lade være at fortælle andre om det.

Det var det, der skete, da Jesus mødte de første mennesker. Rygtet spredte sig. De første af dem, der mødte Jesus, skyndte sig at fortælle det til deres nærmeste. Det var deres søskende og deres naboer og venner. Deres nærmeste var de første, som fik at vide, at de havde oplevet noget særligt. Vi ønsker, at det samme gælder for os i dag. »Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.«

Jesus siger: »Kom og se.« Det handler ikke kun om at høre en god historie om Jesus. Jesus ønsker, at den enkelte selv skal komme til ham, og det er også indbydel-



Foto: Pirostock-Studio © Getty Images

sen til os i dag. Det er ikke sådan, at Jesus helst vil være fri for os. Tværtimod siger han: »Kom og se.«

Han mener ikke, at vi skal komme og betragte og iagttage, men han vil, at vi skal komme og se og tro på ham. Det er hans ønske til dig og mig: Kom og se.

Peter V. Legarth