

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 36

11. september 2022  
122. årgang

## Det var ligesom at komme hjem

Tove Henriksen bad til Gud og fik en indbydelse til kristendomskursus. Det kom til at forvandle hendes liv

**D**et er godt seks år siden, at Tove Henriksen første gang trådte ind i Indre Missions lokaler i Skive.

»Der falder en ro over mig, og sådan er det, hver gang jeg kommer,« fortæller Tove Henriksen, der er 58 år. Hun husker annoncen for et kristendomskursus, der fik hende til at gå ind i missionshuset, som lokalerne betegnes.

»Jeg havde det lidt træls i mit liv, og en dag jeg gik hjem fra arbejde, snakkede jeg med Gud om, at han godt måtte hjælpe mig. Jeg havde brug for et eller andet. Så gik jeg hen til postkassen, og blandt reklamerne fandt jeg et kirkeblad. Jeg slog tilfældigt op på siden med annoncen for et kristendomskursus, der foregik i missionshuset. Men efter jeg



Foto: windpixel © Getty Images

havde meldt mig til, kom jeg i tvivl, om det lige var mig. Jeg besluttede mig alligevel for at gå derhen, for jeg tænkte, at jeg nok ville overleve det. Og så havde jeg jo bedt Gud om at hjælpe mig. Det ville jeg overholde,« fortæller Tove.

»Jeg kendte ikke nogen, men jeg mødte nogle omsorgsfulde og hjertevarme mennesker. Det var ligesom at komme hjem,



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**



Sognepræst **Mikael Holst Kongensholm**, Hinge v/ Kjellerup, holder andagt i uge 37

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS**

*To minutters andagt hver dag i en uge*



jesusnet.dk

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk  
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

og sådan har jeg det, hver gang jeg træder ind i huset.«

## Stor accept

Toves møde med kristendommen og menneskene i missionshuset har gjort, at hun i dag tror på Jesus. Hun er en del af det kristne fællesskab og deltager, hver gang der arrangeres et nyt kristendomskursus.

»Jeg kan godt lide, at man sidder i grupper, læser i Bibelen og snakker sammen om det,« siger Tove, der nu selv har en opgave i forbindelse med kurset.

»Nu er jeg selv med til at få de nye til at føle sig velkommen ved at være imødekomende og vise interesse for dem. Jeg vil gerne give det videre, som jeg selv blev mødt med.«

Tove har deltaget i forskellige typer af møder i missionshuset, og hun oplever, at det har høj prioritet, at missionshuset er et åbent og indbydende sted, hvor alle kan komme og føle sig hjemme.

»Alle gør deres yderste for, at alle skal føle sig godt tilpas, uanset hvad man kommer fra. Den imødekommenhed er helt unik,« forklarer Tove.

»Fællesskabet er meget rummeligt, og man tilgodeser alle behov. Jeg oplever, at der er en stor accept af, at vi er forskelli-

ge i vores tilgang til troen,« siger Tove og tilføjer lige fra hjertet: »Jeg er så glad for at være i det kristne fællesskab. Det er en rigtig stor gave.«

*Anette Ingemansen*



## SAGT OM FÆLLESSKAB MED GUD

Vi har en altid trofast Gud. Han vil den enkelte så meget, at han ønsker at have en relation med os. Det er der ikke nogen formel på.

*Eva Maria Jørgensen*

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.

*Salmernes Bog kapitel 23, vers 1-4*

Hør flere personlige  
fortællinger om tro på:  
[imedia.dk/troshistorier](http://imedia.dk/troshistorier)



## film & tro

Zain er en 12-årig dreng, der kæmper for at overleve i det moderne Beirut i Libanon. Læs anmeldelse af filmen *Kapernaum* på: [filmogtro.dk](http://filmogtro.dk)

## Jeres tjener

Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 20, vers 20-28*

# Den største magt er kærlighed og omsorg

I det kristne fællesskab skal alle være tjenerne – nogen, der gør noget for andre. De kristne skal ikke være tilbageholdende med at rose hinanden og tale godt om hinanden – vise hinanden respekt.

Det kristne fællesskab lider – som alle andre fællesskaber – skade, hvis nogen bruger det til selv at komme frem i rampelyset på bekostning af andre. Fællesskabet må ikke blive en kampplads, hvor

man vogter på hinanden og holder øje med hinanden for at finde fejl hos andre.

Man kunne let forestille sig, at Jesus brugte sin magt til at slå ned på andre og sætte hårdt mod hårdt. Men Jesus minder os om, at han, der har den største magt, er blevet den, der har den største kærlighed og omsorg. Hans kærlighed strakte sig så langt, at han gav sit liv for at købe os fri. Han indbyder os til at bede: Herre,

vis mig, hvordan jeg kan være noget for et andet menneske. Blandt kristne er man stor, når man hjælper sine medmennesker.

I det kristne fællesskab gælder: Store mænd føler sig aldrig store. Små mænd føler sig aldrig små.

*Peter V. Legarth*



Foto: Rawpixel.com / Getty Images