

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 35

4. september 2022
122. årgang

Tæt på døden

På en af mine løbeture fik jeg et ekstra skud adrenalin og lærte noget om forskellen mellem teori og praksis

Jeg var ude at løbe et sted, jeg ikke kender. På mine kendte ruter ved jeg efterhånden, hvor jeg skal passe særligt på uopmærksomme bilister. Men her var jeg ikke forberedt.

Jeg kom løbende i venstre side og passerede en sidevej, der fra venstre endte ud i den vej, jeg løb på. Med hjaltænder og det hele. Imod mig kom en bil, men jeg vidste jo, at hvis den skulle dreje, havde den fuld vigepligt for mig, og desuden blinke-de den ikke, så den skulle jo bare ligeud ... og lige pludselig så jeg bilens forende meget tæt på mig. Jeg sprang til side, og vi undgik et sammenstød.

Jeg løb noget rystet videre. Bilisten stoppede lidt nede ad vejen – måske for

lige at se, om jeg var OK, men jeg havde slet ikke lyst til at stoppe op og snakke.



Foto: Bartek-Szewczyk © Getty Images

Jeg ved det jo godt

Det var andet end løb, der fik adrenalin op i mig på resten af turen. Jeg ved jo godt, at det passer, hvad en lokal bedemand skriver i sine annoncer: »Spørgsmålet er ikke om, men hvornår du skal dø.« Så tæt på. Jeg havde måske nok »sluppet« med et brækket ben eller en skadet hofte – eller en hjernerystelse – med hvad det kan medføre, eller ...

Nå, Gud ske tak og lov (og det mente jeg virkelig bogstaveligt) skete der jo ikke noget. Men det var tæt på.

Som kristen tænker jeg nok oftere på døden end de fleste andre danskere. Jeg



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Pladsmand **Jan Solgaard**,
Løsning, holder andagt i
uge 36

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



To minutters
andagt hver
dag i en uge

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Birgitte Bohsen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

hører om den fra Bibelen osv. Budskabet er, at Jesus er stået op af graven, og at han kan give os evigt liv, så vi også en gang står op af graven til et nyt og evigt liv.

Mere tillid

Men ét er den rigtige teori, noget andet er praksis. Var jeg parat til at dø den solbeskinnede eftermiddag i en by, jeg ikke kendte? Var jeg 120 procent sikker på alt det gode, Gud siger til mig om evigt liv? Nok ikke helt, hvis jeg skal være ærlig. Men i dagene efter episoden måtte jeg igen læse noget af det, Jesus siger om døden og opstandelsen. Og det gav mig mere tillid til, at det virkelig er sandt også for mig.

120 procent sikker? Nej. Men nok til at jeg kan støtte mig til, at bare jeg holder mig til Jesus, behøver jeg ikke præstere en tro uden tvivl for at blive frelst.

*Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk*



SAGT OM TILLID TIL GUD

Da jeg var ung, så jeg Gud som en at nå op til med mine bønner og gode gerninger. Nu er det snarere sådan, at jeg falder tilbage på Gud. Nu er han mere som et robust fyrretræs gulv for mig, snarere end et tag

Tomas Sjödin

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses

Brevet til Hebræerne kapitel 11, vers 1

Når vi beder til Gud, så gør vi det i tillid til de løfter, han har givet os. Og Guds løfte er, at han altid hører os og altid svarer os.

Asbjørn Asmussen

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG
FOR AT SNAKKE
MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

Henvendelse må gerne ske anonymt.
Sjælesørgere har tavshedspligt.

Indre Mission

Tilgivelse

Jesus sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 12, vers 31-42*

Gud giver håb

Det, der kom ud af farisæernes mund, var det, deres hjerter var fyldt af. De håned Jesus og anklagede ham for at gøre under og mirakler ved hjælp af den onde selv. Hvilken ydmygelse. Hvilken spot.

Når et menneske ikke lader sig overbevise af Jesus' ord og dertil ikke vil bøje sig

for Helligåndens overbevisning og heller ikke vil have med Guds tilgivelse at gøre, da står mennesket med ansvaret for sit eget endeligt. Uden Gud, uden håb.

Men Gud har givet mennesker et tegn, der giver håb. Jesus på korset er Guds tegn om hans kærlighed og tilgivelse. Gud

fortryder ikke sit kærlighedstilsagn.

Og det er et tegn, der holder hele vejen.

»Når øjet brister, vis mig korsets tegn! Lys gennem mørket mig til Himlens egn! Lys gennem mulm, for Himlens morgenskær! I liv, i død, min Gud, vær du mig nær!«
(Fra sangen *Vær du mig nær!*)

