

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 34

28. august 2022  
122. årgang

## Den bedste ven

Venskaber kræver noget af de involverede, og mange vil gå langt for deres venner. Jesus er som en ven, der har gået længere end nogen anden for sine venner ▶

**A**lle, der har oplevet et godt venskab (og sikkert også en del der ikke har) ved, hvad det betyder. I det gode venskabs anatomi rører vi ved noget grundlæggende i forholdet mellem os som mennesker – og mellem Gud og os.

Alle, der har prøvet det, ved af erfaring, hvor rigt det er. Når Bibelen taler om venskab, kan man bl.a. finde de følgende fire markører:

## Trofasthed

At være der gennem alle slags perioder. De gode, de grå, de dårlige og de helt almindelige dage. Kontakter og samarbejds-partnere har og er vi, fordi det er nyttigt for noget. Men venner er et mål i sig selv, også når det koster noget og gør ondt.



Foto: Peopleimages © Getty Images

## Omsorgs- og indsigtsfuldhed

Fingerspidsfornemmelse i et venskab er vigtigt. Det at narre andre og sige »Det var bare for sjov!« bliver i Bibelen sammenlignet med at sende brandpile afsted. Højlydt og super-irriterende at vel-signe andre tidligt om morgenen bliver sammenlignet med en forbandelse. (Alle B-mennesker kan her spejle sig i Guds medfølelse kærlighed). Begge dele handler om at være følelsesmæssigt koblet af



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**



Fritidsforkynder **Lasse Heino Munk**, Neksø, holder andagt i uge 35

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS**

*To minutters andagt hver dag i en uge*



 **jesusnet.dk**

Læs mere om Jesus på:  
**jesusnet.dk/jesus**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk  
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Birgitte Bohsen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

sine omgivelser. Virkeligt venskab handler om omsorgsfuldt, frivilligt og bevidst at koble sig på en andens univers. Det er godt, og det kan være hårdt. Derfor er det også begrænset, hvor mange venner vi kan rumme.

## At sige sandheden

»Hellere åben irettesættelse end skjult kærlighed,« står der i Bibelen. Nogle gange behøver vi hjælp til at skifte spor, og andre gange må der et spark til. Dem er det bedst at få fra en, der kender os så godt, at hun kan ramme rigtigt, og som holder så meget af os, at hun deler smerten over at få det spark. Det kræver en sand ven at kunne og ville det. Derudover træffer vi vores valg i livet på baggrund af, hvordan vi mener, vi selv og vores omverden er skruet sammen. At have fire ærlige øjne at se med er et godt redskab til at træffe bedre valg, end vi ville kunne alene.

## At bære med

Alle har brug for hjælp i livet. Du bliver ikke den, du blev skabt til at være, hvis du ikke en gang i mellem vover at dele de dybe huller i sjælen med et andet menneske med varme øjne og åbne ører.

Nogle af os slås med ensomhed. Vennerne flytter, dør, svigter, eller venskaber løber ud i sandet. Nogle gange må vi se i øjnene, at vi savner venner, fordi vi ikke var ordentlige venner selv.

Natten før Jesus frivilligt lod sig dræbe, sagde han til disciplene: Jeg er jeres ven i dybeste forstand. Ikke alene vil jeg gå ind i den yderste smerte sammen med jer – jeg vil bære den for jer.

Må Gud velsigne din dag!

*Anne Kathrine Wagtberg Hansen  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*



## SAGT OM VENSKAB

(Jesus sagde) Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer.

*Johannesevangeliet kapitel 15, vers 12-14*

## film & tro

12-tals-pigen Julie skal finde sin vej i livet, men har ikke fundet sig selv. Læs anmeldelse af filmen *Verdens værste menneske* på: [filmogtro.dk](http://filmogtro.dk)

Hør personlige historier om, hvordan Guds kærlighed forandrer på: [imedia.dk/troshistorier](http://imedia.dk/troshistorier)



## Dine synder er tilgivet

(Jesus sagde) »Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« Og han sagde til hende: »Dine synder er tilgivet.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Lukasevangeliet kapitel 7, vers 36-50*

# Tilgivelsen er vores eneste chance

Et tankeeksperiment: Peter var en af dem, der fulgte Jesus. Nu står han på en strand i Israel og forkynnder evangeliet om Jesus Kristus. Han fortæller med stor iver om Jesus. Men pludselig er der en, der siger kykke-li-ky, og Peter går i stå. Han bliver mindet om, at han engang havde nægtet at tilhøre



Jesus, og netop dengang var der en hane, der galede. Han havde svigtet Jesus. Hans eneste chance var, at han blev tilgivet.

På samme måde havde en anden af de store prædikanter i den ældste kirke det. Paulus var en ivrig forkynnder. Men han bar rundt på noget, der plagede ham: Han havde forfulgt de kristne, før han selv blev kristen. Og det vidste alle i menigheden. Men igen: Hvis ikke han var blevet tilgivet, havde han ikke en chance for at være en kristen.

Også for os er tilgivelse vores eneste mulighed. Hvis tilgivelsen glider i baggrunden for os, lever vi i et selvbedrag. Hvis ikke der er tilgivelse, vil alt i sidste ende være mørkt, men hvis vores synd er stor, er tilgivelsen endnu større. Tilgivelsen er vores eneste chance i mødet med Gud.

*Peter V. Legarth*