

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 24

19. juni 2022  
122. årgang



## KARAKTER-BYT MED SUPERSTUDENTEN

*Det er ikke alle, der kan få lige høje karakterer til studentereksamen, men alle kan bytte med superstudenten over dem alle*

**V**i nærmer os den tid, hvor studenterne springer ud. De sidste eksamener skal dog overstås, før den eftertragtede hue kan sættes på hovedet som adgangstegn til mange muligheder i livet.

## Forskellige muligheder

For nogle er det en forfærdelig tid, for andre er det en spændende udfordring. Er eksamensresultater retfærdige? Det er der vist mange meninger om.

Vi er vel nogenlunde enige om, at vi mennesker ikke har lige store muligheder for at opnå det samme resultat. Vores gener, vores opvækst, vores helbredstilstand



Foto: Kenneth Jensen 1971 © Getty Images

og meget mere spiller ind. Her er kortene ikke fordelt jævnt.

Mindre enige er vi nok i, om en eksamen viser, hvad den enkelte person så i virkeligheden kan. Nogle er eksamensmennesker, der ligesom tegneseriekatte altid lander på benene og kan snakke/skrive sig ud af hvad som helst. Andre har en masse viden, men den berygtede klap går ned – også selv om de måske får betablokkere af lægen.

Og så kan man jo endelig diskutere, om eksamen burde erstattes af andre måder at aflægge bevis for sine færdigheder på ...



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**



Landsleder for IM's  
tværkulturelle arbejde  
**Krista Rosenlund Bellows**  
Videbæk

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS**



*To minutters  
andagt hver  
dag i uge 25*

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesuset.net/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

## Helt lige

Gud ske lov er der en anden »hue«, der ikke afhænger af eksamensresultater. Endda en hue, der giver adgang til langt flere og større muligheder end en studenterhue. Denne hue skal ikke på hovedet, men på hjertet. Det er en hue, hvor der i kantbåndet står: »Guds elskede barn«.

Noget af det fede er, at alle dem, der har denne hue, har fået samme eksamensresultat! For de har alle »snydt«. De har dog fået lov til at snyde. De har fået lov til at bytte karakter med den ultimative super-student: Jesus, søn af Gud selv. Så derfor er alle vi med den slags huer helt lige! Og vores muligheder som børn af Gud vil det tage et helt liv – og et evigt liv bagefter – at udforske.

## Tillykke

På forhånd et stort tillykke til alle de unge, der springer ud med huer i år! I ønskes Guds velsignelse fremover! Men husk, at det vigtigste i livet ikke er at få huen på hovedet (eller ikke at have fået den på) – det vigtigste er, om du har huen på hjertet. Og den er helt gratis! Tillykke med den!

*Sprint Aagaard Korsholm  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*



## SAGT OM TILGIVELSE

Tilgivelsen møder os altid som en gave fra et større sted, både når vi får den gave at kunne tilgive det utilgivelige, og når vi får den gave at turde tro på, at vi er tilgivet for det utilgivelige, vi har gjort.

*Flemming Bak Poulsen (Budskabet)*

Tilgivelsen indebærer *ikke*: Du kan opføre dig, som du vil og så få tilgivelse. *Men* tilgivelsen siger: Uanset, hvor meget ondt du har gjort, kan du få tilgivelse nu og begynde et nyt liv med Jesus og i kamp mod synden.

*Jørgen Sejergaard (uddrag af artikel.  
Læs hele artiklen på [jesusnet.dk/svar/3472](http://jesusnet.dk/svar/3472))*




Læs mere om Jesus på:  
[jesusnet.dk/jesus](http://jesusnet.dk/jesus)

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission

imedia samler video og  
lyd om tro til dig

Kig forbi [imedia.dk](http://imedia.dk)



## SLÅ DIG TIL RO

(Gud sagde til den rige landmand) Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Lukasevangeliet kapitel 12, vers 13-21*

# PENGE GIVER MULIGHEDER

Den rige landmand i Jesus' fortælling sagde: »Slå dig til ro, spis, drik og vær glad!« Han blev ramt af Guds dom, for han var ikke rig hos Gud. Hans problem var ikke, at han som en dygtig landmand havde skaffet sig rigdom. Men rigdommen betød, at han glemte Gud.

Jesus vil ikke sige, at rigdom er en forbandelse og fattigdom en velsignelse.

Kærlighed til penge kan være roden til alt ondt, men det kan manglen på penge også. For pengene har det med at tage magten over os, hvad enten vi har for få eller for mange. Så ender det med grådighed. Havesyge er have-mere-syge.

Rigdom er en velsignelse, hvis man ellers har skaffet sine midler på lovlig vis og uden at snyde andre. Penge giver muligheder for en selv, for ens nærmeste og for dem, der trænger en hjælpende hånd, for ingen bliver fattig af det, man giver den fattige. Ingen er så fattig, at han ikke kan hjælpe, og ingen er så rig, at han ikke behøver hjælp.

Bøn: Hjælp mig, kære Gud, at jeg aldrig bliver så stor i egne tanker, at jeg tror, at jeg kan klare mig uden dig!

*Peter V. Legarth*

