

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 21

29. maj 2022
122. årgang

HAN SVÆVEDE OP I SKYERNE

Da Jesus forlod jorden, tog han hjem til sin far, men han er stadig tæt på hver enkelt menneske ▶

Det må have været en mærkelig dag. Disciplene stod på Oliebjerget lidt uden for Jerusalem. Jesus havde sat dem stævne. Han løftede sine hænder og velsignede dem, akkurat som de havde oplevet det mange gange før. Men så skete det mystiske. Han begyndte at svæve, og han forsvandt i skyerne.

Hvad skulle de tro? Et menneske, der svæver op i skyerne og forsvinder. Det er ikke normalt. Jesus var nu heller ikke normal. Hvor Jesus var til stede, skete der »umulige« ting.

Men hvor fløj han hen? Og hvad skulle han der?

Faderens højre hånd

Bibelen fortæller, at Jesus indtog sin plads ved sin fars højre side. Her har han den samme egenskab som sin far: at han kan være nær hos alle på en og samme tid. Før var han begrænset af tid og sted. Nu er Jesus os ganske nær hele tiden. Til enhver tid kan vi fortælle ham, hvad vi har på hjerte.

Men Jesus sidder ikke bare og hygger sig og tænker: Det var rart. Nu slap jeg endelig væk fra de ulydige mennesker. Han beder for os. Han kender vores behov, vilkår og smerter. Hans største ønske for os er, at vi skal tro på ham. Han taler vores sag over for sin far.

Alle menneskeliv har en slutdato. Spørgsmålet er, hvad der sker efter den

dato? Jesus sagde meget klart, at den, der tror på ham, skal bo i himlen sammen med ham. »I min faders hus er der mange boliger,« siger han – og i samme åndedrag fortæller han, at han er gået i forvejen for at gøre en plads klar til dig og mig.

Det lyder ikke normalt! Nej, for Jesus er ikke normal. Han er Gud! Netop derfor har jeg brug for ham i mit liv. En Gud, der kender mine vilkår. En Gud, der beder for mig og taler min sag! Har du brug for ham? Du får en ven for tid og evighed.

Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Tværkulturel medarbejder
Majken Strømme Rokni
København

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



To minutters
andagt hver
dag i uge 22

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummelose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

ET STØRRE PERSPEKTIV

De fleste haveejere kan nok genkende sig i det at gå med sænket hoved og blikket fokuseret på ukrudt – på at bekæmpe skvalderkål og mælkebøtter. Der er ikke meget opløftende i at være fokuseret på det, som gør haveejerslivet surt. Hvis jeg derimod løfter blikket og kigger på alt det, som blomstrer og sætter frugt – tager et lidt større perspektiv – så mærker jeg betydningen af, hvad jeg retter mit blik imod.

Måske er der noget i dit liv – frustration, arbejdsløshed, ensomhed eller sygdom – som gør ondt, og som får dig til at sænke blikket. Det er forståeligt nok, og livets smerte skal ikke underkendes.

Men ligesom haveejeren kan mærke glæden ved at løfte blikket, sådan kan vi i livets smerte blive beriget af at løfte



Foto: Valengilda © Getty Images

blikket mod Gud. Få lov at mærke glæden over, at han hører os og er os nær. Han møder vores blik med kærlige øjne og vil udfri os ved sin frelse til et langt bedre liv i evigheden. I Salme 34 vers 6-9 beskriver David det og afslutter i vers 9 med denne opfordring: »Smag og se, at Herren er god; lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham.«


Metha Sørensen

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

 **jesusnet.dk**

Læs mere om Kristi
himmelfartsdag på:
jesusnet.dk/kristihimmelfart

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](https://www.imedia.dk)

FOR AT VERDEN SKAL TRO

(Jesus sagde) »Ikke for dem (disciple) alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 17, vers 20-26*

JESUS BEDER FOR OS

Inden jeg skulle i skole som barn, læste min mor og far et stykke fra Bibelen og bad en bøn for dagen. I den bøn bad de også for mig. De bad om, at Gud ville velsigne mig, og at jeg måtte blive til glæde for andre. Det er stort at blive knyttet sammen med Gud. Det blev de ved med, indtil de døde.

Jesus beder også for sine disciple. Ja, han udvider kredsen til alle dem, som kommer til tro på deres ord. Vi er i Jesus' forbøn. Jesus beder til sin far, som har al magt i himmelen og på jorden, og så kan alt ske. Jesus beder om, at vi må være et med ham, ligesom Jesus er et med sin far. Hvilket vildt fællesskab. Et i ham i Jesus' liv, i Jesus' død, i Jesus' opstandelse, i Jesus' mission. Kærlighedens fællesskab, fællesskab i livet.

Hvordan kan vi syndere blive ført ind i et så intimt fællesskab, at vi er et med Gud? Fordi vi har set Guds herlighed, Je-



sus. Han har vist os sandheden om os og om sig selv og vist os nåde – tilgivelse for vores synder. Jesus beder om, at vi altid skal være hos ham, og at ikke engang døden kan bryde det fællesskab. Han vil, at vi skal være der, hvor han er.

Kurt Ejvind Nielsen