

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 31/32

7. august 2022
122. årgang

TAG NU ET STYKKE KAGE TIL

*Når man ved et bugnende
kagebord hele tiden bliver bedt
om at tage mere, er det svært
at modstå gavmildheden*

Foto: AnnaPustynnikova © Getty Images



Mon ikke mange genkender det. Familibesøget hos en moster eller en anden slægtning. Kagebordet er imponerende og omhyggeligt forberedt. Det bare bugner af lækkerier på bordet. Der er pyntet med hvid dug, fine servietter og det gamle kaffestel, som ikke er i brug til hverdag. Her skal der ikke mangle noget! Det er så tydeligt, at den kære moster glæder sig over at invitere til bords.

»Tag nu et stykke kage til,« lyder det igen og igen. Kaffen, småkagerne og lag-



kagen smager godt og mætter. Man når at tænke, om man egentlig har godt af al den flødeskumskage. Men når man tænker på det gavmilde sindelag, som ligger bag det overdådige kaffebord, så bliver man varm og glad om hjertet. Hun vil det jo så godt; så det plejer at ende med, at man siger »ja tak« og tager et ekstra stykke lagkage eller kringler.

Gavmildhed

Gavmildhed kan vise sig på mange måder. Det overdådige kaffebord er kun et eksempel på det. Der ligger en stor glæde i det at give og gøre noget godt for andre.

Men hvad er gavmildhed egentlig? Det er noget med, at en person – uden bagtænk – giver noget til andre, uden at der er forventninger om at få noget til gengæld. Gavmildhed er ikke en handel, hvor jeg giver noget til en anden person, og hvor vedkommende så giver mig noget



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Valgmenighedspræst
Martin Eskesen, Galten,
i uge 32



Volontør IKC **Thea Bak
Toldam**, København,
i uge 33

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



*To minutters
andagt hver
dag i en uge*

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

andet til gengæld. Gavmildhed er at give, fordi man gerne vil give.

Gud giver og giver

Bibelen fortæller om, at Gud er en gavmild Gud. Han er en Gud, der giver og giver.

Han er overstrømmende gavmild og giver os mange gode gaver hver eneste dag, ikke fordi vi har fortjent det, men bare fordi han vil det.

Guds største gave til os er Jesus. Det er en gave, vi alle har brug for, så her er der al god grund til at svare: Ja tak!

Gunner Jensen


SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

 **jesusnet.dk**

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

PULSEN KOMMER UDE FRA

Der sker noget helt specielt ved et menneskes undfangelse. Efter kort tid kan man registrere et pulsslæg ved en scanning. Jeg har selv oplevet det fire gange, og hver gang har det været helt forunderligt. Et nyt pulsslæg. Et menneskeliv, som har fået puls. Guds fingeraftryk på et lille barn.

Ligesom et menneske ikke selv kan sørge for, at pulsen begynder – det er noget, som kommer udefra – sådan kommer forholdet til Gud også fra Gud selv. Jeg kan selv åbne op og bede en bøn til Gud, men det kommer fra Gud.

Ved dåben og påskedag i kirkerne bliver der sagt sådan: »Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde« (1 Petersbrev kapitel 1, vers 3). Det er Gud selv, der i dåben giver os alt. Det er der, den kristnes puls begynder. Han giver alt – ja selv troen giver han! Så kan jeg træne den og vedligeholde den. Læse i hans ord og bede til ham. Men pulsen kommer fra ham. En fantastisk og livgivende puls.

*Jakob From Søvnald
(uddrag af artikel i bladet Impuls)*

**imedia samler
video og lyd om tro til dig**

[Kig forbi imedia.dk](http://kigforbi.imedia.dk)

JEG HAR ALDRIG KENDT JER

Jesus sagde: »Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 22-29*

SOM ET LYN

Hvert år i april får vi en slutopgørelse fra Skattevæsenet. En dag vil den endelige slutopgørelse finde sted. Nogle mennesker kommer til Himmerigets port og regner med at blive lukket ind, men de får i stedet den forfærdende besked: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig. Hvilken tragedie!

Jeg lyttede som nitten-årig til en prædiken, hvor taleren mindede os tilhørere om den situation. Det frygtelige var, at de mennesker, Jesus taler om, troede, at alt var i orden med deres forhold til Gud. Og sådan tænkte jeg også. Mit liv havde været med en kristen opvækst og en kristen tradition. Jeg var selvfølgelig kristen, regnede jeg med. Men som et lyn fra en klar himmel slog det ned i mig: Jeg kender dig ikke.

Jeg blev forfærdet og måtte bede til Jesus, at han ville kende mig og kendes ved mig. Alt det selvfølgelige forsvandt fra troen.



Foto: supawat bursuk © Getty Images

Nu blev det klart, at det er et Guds under, at jeg må høre ham til. Jeg er døbt. Jeg er mærket med korsets tegn. Langsomt blev min dåb og min tro og nadverens gave dyrebar for mig. Jesus ville have med mig at gøre. Han sagde: Jeg kalder dig ved navn. Du er min!

Peter V. Legarth