

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 29/30

24. juli 2022
122. årgang

MERE END ET SYSTEM

Da Palle Kure for alvor fik brug for sundhedssystemet, fik han lov at opleve, hvordan Gud gør en forskel gennem medmennesker

Foto: SARINYAPINNGAM © Getty Images

Læger, sygeplejersker og vejledere var med til at bringe mig videre ind i et nyt liv. I 2012 gik jeg en dag i maj ind ad døren til lægehuset, og samme aften var jeg patient og indlagt.

Du skal lære det nu

Jeg var kommet hjem fra en påskeferie, hvor jeg havde tabt mig foruroligende meget. Kalender og vigtige arbejdsopgaver lå i tasken, da jeg kørte forbi lægen for at få taget blodprøver. Han testede

også mit blodsukker, som var på 92. Blodet smagte af De Danske Sukkerfabrikker. »Din bugspytkirtel er gået i stå, du skal på hospitalet«, sagde han. Jeg fandt min kalender frem for at finde nogle datoer til det. Imens ringede han efter en ambulance. »De er her om nogle minutter.« Jeg begyndte at indse et og andet og lagde kalenderen tilbage i tasken.

Om aftenen stod jeg på hospitalets toilet og iagttog mig selv i spejlet. Iført det alt for store undertøj lignede jeg en mand, hvis bugspytkirtel pludselig havde givet



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Fritidsforkynder **Villy Holm Pedersen**,
Brønderslev, i uge 30



Generalsekretær i Promisio **Frede Ruby Østergård**,
Hinnerup, i uge 31

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



To minutters andagt hver dag i en uge

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Birgitte Bohsen Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

op. Jeg var en 48-årig mand med diabetes type 1. Lidt efter kom en sygeplejerske med kanyler og insulinpenne. Hun var ret direkte: »Du skal indtage din insulin, 3-4 gange om dagen, du skal lære det nu ...«. Jeg fik hende overtalt til at hjælpe mig med den første injektion.

Jeg vendte det hele med min kone, og aftenbønnen fik et lidt andet indhold end ellers. Efter lidt søvn blev jeg vækket til næste møde med kanyle, insulinpen og injektion. Opgaverne og kalenderen lå fortsat urørt i tasken.

Jeg lærte at sprøjte insulin ind i kroppen, at tælle kulhydrater og at spise regelmæssigt. Jeg er et optimistisk menneske, men uden bøn, opbakning og vejledning var jeg ikke kommet videre. Opgaver og kalender kom op af tasken, og jeg kom tilbage til en ny hverdag.

I Guds hånd

Det er et gode at have sin Gud, sine nærmeste og det danske sundhedssystem i ryggen. De er ikke bare sundhedssystemet. De hedder Laila, Inger, Ruth, Henrik, Thomas ... og Gud gør en forskel igennem dem.



Se flere udgaver af Et ord med på vejen på: jesusnet.dk/etord

Jeg kom tilbage til mit liv, fordi nogen forvaltede deres og vores tid og ressourcer.

Som kristen er mit livsløb i Guds hånd. Nogle gange holder Gud på mirakuløs vis vores liv i sin hånd. Nogle gange sætter han os til at holde andre oppe. Nogle gange sender han nogen, der holder dig og mig oppe. Det er mere end et system. Af hjertet tak – til Gud og mennesker.

Palle Kure

CI TAT SAGT OM JESUS

Jesus lægger mærke til mennesker, som er skjult for andre. Midt i mængden hører og ser Jesus den ene og standser op. Han glemmer ikke den ene over de mange

Henri Alex Jensen (impuls)

At leve sammen med Jesus er at kaste anker og få fat i en, som holder fast, uanset hvad der ellers sker

Hildegunn Gjesdal Tennebø (Agenda 3:16)

Find flere personlige historier på: imedia.dk/troshistorier



HVAD SKAL JEG GØRE?

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 19, vers 16-26*

GIV PLADS FOR GUD I DIT LIV

»Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Denne unge mand var klar over, at der var noget afgørende i hans liv, han manglede. Han var ikke sikker på, at han havde det evige liv, og mente, at Jesus kunne sætte ham i forbindelse med det. Den unge mand var velhavende, og mange ville sige om ham, at hans måde at leve på var velsignet af Gud og et eksempel til efterfølgelse. Men han var urolig for sit liv. Der var noget, han manglede.

Jesus nævner nogle bud, som alle handler om det enkelte menneskes relation til andre. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab. Og den unge mand kunne sige tjek til dem: »Det har jeg holdt alt sammen«. Men når Jesus peger på, at han har sin sikkerhed og tryghed i penge, så brister det for den unge mand. Det kunne han ikke give slip på. Han elskede sin rigdom og sin stilling mere end Jesus.

»Hvem kan så blive frelst?« spørger disciplene. Der er kun én måde at blive



Foto: Heri Mardinal © Getty Images

frelst på, og det gælder alle mennesker: Giv plads for, at Gud kan komme til i dit liv. Der er ikke nogen forskel på rig eller fattig. Gud må frelse dig ved Jesus. Han vil give dig tilgivelse for synd, og det er det, vi alle har brug for.

Kurt Ejvind Nielsen