

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 27/28

10. juli 2022
122. årgang



JEG TROEDE JEG
HAVDE GJORT
ORDENTLIGT RENT

*Gud afregner heldigvis ikke på
samme måde som boligforeningen*

Vi er lige flyttet fra Middelfart til Odense – min familie og jeg. Lejligheden er tømt, og nøglerne er afleveret. Men før vi kom så langt, måtte vi tømme alle rum, skabe og skuffer osv. Det kan jo virke uoverskueligt nok, men det er ingenting i forhold til rengøringen.

Selvom der skulle gøres rent i dybden, regnede jeg med, at et par dage ville være nok. Jeg lod min kone blive i Odense, så hun kunne pakke flyttekasser ud sammen

med junior. Frisk og frejdig gik jeg i gang og tog tingene i et frisk tempo, men uden stress.

Ovnen tog tid

Nu kommer der så en indrømmelse. Den løbende rengøring af ovnen har været mit ansvar, og det har jeg ikke passet helt så godt, som jeg kunne ønske.

Alvoren gik op for mig, da jeg havde skrubbet et stykke tid på ovnrusten – det her bliver et længerevarende projekt, tænkte jeg. Og det gjorde det. Jeg fik gan-



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Missionær og familiekonsulent **Birthe Mikkelsen**, Hobro, i uge 28



Pens missionær **Egild Kildeholm Jensen**, Rønede, i uge 29

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



To minutters andagt hver dag i en uge

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskervej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

ske vist det gode husmoderråd at smøre delene ind i brun sæbe og varme ovnen lidt op. Det hjalp i nogen grad, men først alt for sent fik jeg at vide, at man også bare kan stille delene i en sæk med brun sæbe og salmiakspiritus.

Nå, men indimellem fik jeg også støvsuget, vasket og aftørret i kroge og på lodrette og vandrette flader. Jeg syntes, jeg fik alle de vandrette flader med og havde gjort et godt og grundigt stykke arbejde. Det skulle dog vise sig, at to ud af de tre steder, som boligforeningens mand kørte fingeren hen over, stadig var belagt med et lag støv. Ovnen havde alligevel taget for meget af min tid, og selvom den var renere, end da jeg startede, røg der lidt af indskuddet til ekstra rengøring.

En anderledes afregning

At gøre en lejlighed ren kan være svært at gøre helt fejlfrit. Sådan er det også i overført betydning: Hvis man ser sit liv som en lejlighed, der skal gøres ren, kan man også arbejde hårdt på at være perfekt over for Gud og tænke: »Jeg kan da vist godt være det her bekendt.«

Men Gud har den højeste standard, og der går ikke lang tid, før han finder et lag støv i et hjørne eller på andre vandrette flader. Selvom et projekt i mit liv lykkes at

gøre fejlfrit, kan jeg ikke undgå at forsømme noget andet.

Heldigvis er afregningen hos Gud noget anderledes end hos boligforeningen. Hans søn Jesus tilbyder at gøre rent i mit liv, og han gør det til perfektion. Det betyder, at jeg ikke skal afregne min gæld. Han gør det helt gratis!

Morten Stubkjær Klausen



SAGT OM GUD

Det, vi kalder kreativitet, er evnen til at fremstille noget ud af noget allerede eksisterende. Kun Gud skaber af intet

Oskar Arleon (Budbäraren)

Skabelsens kreativitet, fantasi og dybeste mening udfolder sig i kærlighed. Derfor er det at elske et andet menneske – og at elske Gud – den sande frihed. For ved at elske, finder man sig selv

Brian Christensen (impuls)



Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



ELSK JERES FJENDER

Jesus sagde: »I har hørt, at der er sagt: »Du skal elske din næste og hade din fjende.« Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 43-48*

AT ELSKE ER AT TJENE

Jesus siger aldrig til et andet menneske: Jeg hader dig. Jeg kan ikke fordrage dig. Det ville være utænkeligt, at Jesus udtrykte sig sådan; desværre er det ikke helt utænkeligt for os. Men Jesus møder os med et klart krav: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer.

Men er Jesus' krav ikke helt urealistisk? Hvem kan elske sin fjende?

Pointen er ikke, at vi skal nære varme følelser for fjenden, men Jesus ønsker, at vi skal tjene vore medmennesker, også fjenderne, og gøre godt imod dem. At elske er at tjene, uanset om følelserne er helt på plads.

Gud viser sin kærlighed i praksis. Han lader solen skinne for alle mennesker. Jesus vil, at vi skal elske i praksis.

Det gør vi ved at bede om at blive fyldt af Guds ånd, for Åndens frugt er kærlighed.

Vi gør det ved at bede om tilgivelse, når vi mislykkes.



Foto: Mladen Zivkovic © Getty Images

Vi gør det ved at indse, at kærlighed ikke betyder accept af fjendens ondskab og had.

Vi gør det ved at bede for det menneske, der er vores fjende, og lære at se det som et elsket menneske og ikke som et monster.

Vi gør det ved at råbe: Herre, hjælp os!

Peter V. Legarth