

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 25/26

26. juni 2022
122. årgang

KÆRLIGE HILSNER FRA GUD

Når vi oplever at være meget heldige, er det værd at overveje, om det bare var held, eller om det i virkeligheden er kærlige hilsner fra Gud

Mange af os har oplevet lykketræf og heldige omstændigheder, der har hjulpet os igennem eller udenom bøvlgang og endda stor modgang. Vi fortæller det til hinanden, måske både undrende og lettede. Med en lidt urovækkende fornemmelse af, at »det var alligevel utroligt ...«

Kærlighed i handling

Ordentlige forældre gør sig umage for at have blik for deres børn og øver sig i at forudsige deres behov for søvn, mad, kærlighed, sikkerhed og udfordringer.

Det er ikke et held, når de kommer i seng til nogenlunde ordentlig tid, mætte og med tænderne børstet. Det er et resultat af forældrenes aktive, opmærksomme kærlighed.

En forælders kærlighed må vise sig i handlinger, og jeg tænker tit på, hvor meget af mit og andres held der reelt er re-



Foto: PIKSEL © Getty Images

film & tro

En ung musiker forelsker sig i en dødssyg pige. Det sætter hans tro på Gud på prøve. Læs anmeldelsen af filmen *I still believe* på: **filmogtro.dk**



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Missionær **Finn Najbjerg**,
Vinderslev, i uge 26



Ungdomskonsulent
Nikolai Meyer Møller,
Holstebro, i uge 27

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



To minutters
andagt hver
dag i en uge

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskervej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Birgitte Bohsen **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

sultat af, at vi, når vi tror på Gud, har en far i himmelen, der elsker og hjælper os.

Både når vi til daglig har, hvad vi behøver, og når vi oplever pludseligt, mærkbart held, så er det værd at spørge os selv, om ikke også dette er et direkte resultat af en himmelsk forælders aktive, opmærksomme kærlighed?

En ny begyndelse

Bibelen fortæller, at Gud er vores kærlige skaber, at han ønsker at være vores far, at hans øjne hviler på os, og at hans hjerte banker for os. Når vi kommer til ham i tro, bliver han vores far, og Bibelen er én lang beretning om Guds indsats for at få os i tale.

Han ønsker det af hele sit bankende hjerte. Han ønsker at give os en ny begyndelse hver morgen – at tilgive os og udfordre og udruste os til et liv i tjeneste for andre. Derfor er det så vigtigt at overveje, om sammentræffene blot er held – eller om det i virkeligheden er kærlige hilsner fra vores himmelske far!

*Anne Kathrine Wagtberg Hansen
Fra jesusnet.dk*

BØN

Kære Gud, tak for, at du vil være min far, tak for, at du har skabt mig og giver mig kærlige hilsner. Hjælp også mig til at uddele kærlige hilsner til alle, jeg møder.



SAGT OM

GUDS NÆRVÆR

Gud er en hverdags-Gud heldigvis, men han er så meget mere end det. Han er større end krig og uro, han er større end sygdom og smerte, han er større end alt, vi kan møde af udfordringer

Maria Celine Lundeby (Utsyn)

Synd er et udtryk for det, som bryder med, hvad Gud vil. I stedet må vi vende os mod Gud og mod fællesskabet. Vi kan gå til Gud og bede om tilgivelse, og få en ny start. Det trænger vi til hele tiden

Biskop Kari Mangrud Alvsvåg (Agenda 3:16)

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Hør personlige historier
om, hvordan Guds
kærlighed forandrer på:
imedia.dk/troshistorier



MAN SMIDER DET VÆK

(Jesus sagde) »Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 14, vers 25-35*

JESUS VIL VÆRE MIT SALT

Der var flere grunde til, at så mange mennesker fulgte Jesus. Nogle var syge og ønskede at blive helbredt, andre var begejstrede, for det han sagde, og oplevede, at der var kommet noget helt nyt med Jesus.

Men Jesus var ikke bare et ekstra krydderi i tilværelsen. Han ønskede at være den første og største for dem. Der skulle ikke være noget imellem det enkelte menneske og ham selv. Derfor er det vigtigt at overveje, om det er prisen værd at lægge sit liv i Jesus' hænder og følge ham. For det har sine omkostninger.

Jesus gør det klart, at følgeskabet kan få voldsomme følger, så som at henvise sig selv og sine egne behov til en sekundær placering, eller at kærligheden til familien må underordne sig kærligheden til Jesus selv. Jesus ønsker, at du skal elske din familie - ja elske alle mennesker, selv dine fjender - men familien må ikke stå i vejen for din kærlighed til Jesus.



Foto: eyewave © Getty Images

Jesus vil være dit salt. Det salt, der bevarer dig hos ham, frisk og levende, så der ikke går råddenskab i dig. Han vil være dit salt til at skabe liv ind i den store mængde af mennesker, du møder i dit liv: familien, venner, arbejdskammerater og naboer.

God dag til dig.

Kurt Ejvind Nielsen