

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 20

22. maj 2022
122. årgang

EVA VAR EN HANDLE- KRAFTIG KVINDE

Nogle mener, at Eva i Paradiset blev fordømt for at være nysgerrig og handlekraftig, men Bibelen anerkender kløgt og handlekraft

Foto: erdemerdomli © Getty Images



Kunstneren Sif Itona Westerberg har lavet skulpturen *Fruit Picker*, der tager udgangspunkt i Eva i Paradisets have, hvor hun plukker den forbudte frugt. Eva er i Sifs gengivelse en *power-woman*, og for Sif hænger det sammen med, at hun synes, at Bibelens beretning rummer et forkert budskab. Ifølge Sif fordømmes Eva, fordi hun er nysgerrig, undersøgende og gerne vil vide besked. Hun handler på dette ønske – og det fordømmes.

Den kvinde, Sif ser som idealet, er netop en kvinde, der er handlekraftig og undersøgende, og som prøver at tage sit univers i besiddelse. Mit korte resumé yder naturligvis ikke Sifs tanker retfærdighed – find selv mere om hende og hendes



Foto: PeopleImages © Getty Images

tanker på nettet. Eller endnu bedre: Besøg Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, og se selv værket og en video med Sif.

Hvad der er rigtigt

Sif står for mig som en tænsksom og nuanceret, men også typisk, eksponent for nutidens arbejde med kvinde-begrebet. Som så mange andre i den strømning, støder hun sig på Bibelen. Jeg tænker, at det havde hun ikke behøvet at gøre. Bibelen siger ikke, at Adam og Eva ikke må undersøge virkeligheden, søge viden, tage verden i besiddelse osv. Tværtimod: Det er netop den opgave, de to får.

Træet, de ikke må spise af, er ikke et træ, der står for viden. Det er et træ, der står for evnen til at afgøre, hvad der er



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Hjemmegående
Louise Kiilerich Breindahl
Hinnerup

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



*To minutters
andagt hver
dag i uge 21*

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesuset.net/dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

rigtigt, og hvad der er forkert. Det er noget ganske andet.

Være som Gud

Adam og Eva ønskede selv at være Gud – selv at kunne beslutte, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Det er det, Gud i sin kærlighed afviser, at de må prøve på. For de er ikke Gud, og det ville gå rent galt, hvis de skulle bestemme godt og ondt i verden (som Sif faktisk også kan være bange for sker i vores verden i dag).

Handlekraftige og kloge kvinder er der mange eksempler på i Bibelen – og de anerkendes for det. Se blot de kvinder, der fulgtes med Jesus.

Jeg vil gerne medgive Sif og co., at kirkens forkyndelse, og måske især dens kultur op gennem tiden, slet ikke altid har

gjort ligesom Bibelen og anerkendt og fremelsket handlekraftige kvinder, der på ingen måde står tilbage for mænd med hensyn til indsigt og initiativ. Det er noget af det, kirken på mange måder prøver at rette op på i disse årtier. Jeg håber, at Sif er opmærksom på det – og måske giver beretningen og Gud og Eva en chance til.

*Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk*

film & tro

Læs anmeldelse af filmen
Belfast på: filmogtro.dk



Se flere
udgaver af
Et ord med
på vejen på:
[jesusnet.dk/
etord](http://jesusnet.dk/etord)

GI TAT SAGT OM DET AT VÆRE KRISTEN

»Som kristne må vi holde fast i at være begrænsede og afhængige. I dette ligger der faktisk en enorm frihed og glæde.«

*Ruben Elkjær Kristensen
(Bibellæser-Ringens Dagens Ord)*

»Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.«

Jesus (Johannesevangeliet kapitel 15, vers 5)

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



EVIGT LIV

Jesus sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 17, vers 1-11*

POINTEN ER FÆLLESSKAB MED JESUS

Da Jesus overgives i menneskers hænder, proklamerer han, at han har al magt over alle mennesker. Han vil ofre sig for mennesker og vinde over døden. Jesus har den magt, ikke for at øve politisk væld, men for at skænke evigt liv til det enkelte menneske.

Vi kan gøre os mange forestillinger om det evige liv, men Jesus minder os om, at det vigtige er at kunne stå ansigt til ansigt med Gud. Pointen er ikke, at det evige liv er et uendeligt liv, men pointen er at være sammen med Jesus. Jesus forklarer, at det evige liv er den fuldkomne velsignelse i fællesskabet med Gud og med Jesus Kristus.

Det er en svimlende tanke, at det evige liv allerede er en virkelighed, når et menneske bekender troen på Jesus Kristus.



Foto: Denis-Art © Getty Images

Det evige liv findes allerede nu, og i den himmelske verden vil det blive en synlig virkelighed. I Johannes' Åbenbaring hører vi om en himmelsk lovsang. De, der kender Gud og Jesus, vil bryde ud i tak og tilbedelse af ham, som har ført dem over fra døden til livet. Ham være ære i al evighed!

Peter V. Legarth