

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 19

15. maj 2022  
122. årgang

## TILGIVELSE ER SVÆR I PRAKSIS

*Wessam Youssef lærte på en tragisk baggrund, hvor svær tilgivelsen kan være, men også hvor vigtig den er*

**E**n helt særlig oplevelse fra hjemlandet Egypten står klart i erindringen for Wessam Youssef, der for år tilbage flyttede til Danmark.

»Da jeg stadig boede i Egypten, blev en af kirkerne der bombet; omkring 72 kristne blev slået ihjel, og flere blev såret. Det var et stort chok for os, og vi var meget bange og vrede på samme tid. Det var en meget hård oplevelse, da medierne bragte alle de billeder og historier om mennesker, der havde mistet livet,« fortæller han.

## Hvad Jesus ville have gjort

Da hans menighed mødtes til bedemøde i deres egen kirke, kaldte kirkens leder dem



Foto: arkira/iStock/Getty Images Plus

sammen og bad dem udtrykke, hvad de følte.

»Vi gav alle udtryk for, at vi var bange og vrede. Han svarede: 'ja, men ved I, hvad vi burde gøre? Vi burde bede og tilgive dem, der bombede kirken, og vi bør bede om, at de lærer Jesus at kende,'« husker Wessam Youssef.

Det var han og de andre i kirken ikke interesseret i.

»Vi sagde: 'Ikke tale om; det vil vi ikke.' Vores tanker var stadig fyldt af de blodige billeder, og vi var meget vrede, men dybt nede vidste vi, at det var, hvad Jesus ville have gjort. Han tilgav dem, der korsfæstede ham, og når vi beder fadervor,



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**



Sognepræst  
**Jakob From Søvnald**  
Buddinge

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS** *To minutters andagt hver dag i uge 20*



Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk  
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

siger vi altid 'forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere', men det var ekstremt svært at omsætte Jesus' befalinger i praksis på det tidspunkt,« fortæller han.

## Fred

Men stille og roligt begyndte tingene at ændre sig for dem.

»Jeg husker, at vores leder begyndte at opmuntre os, dels fra Bibelen, og dels ved at hjælpe os til at dele vores oplevelser med hinanden, og efter to timers bøn kunne vi endelig sige: 'Okay, vi ønsker at bede for dem og tilgive dem'.«

I det øjeblik oplevede Wessam Youssef for alvor den fred, som Bibelen taler om.

»Da vi gjorde det, følte jeg personligt, at Jesus' fred fyldte mig. Jeg var kommet til mødet ekstremt vred og bange og fyldt af negative tanker, men efter at vi havde kæmpet sammen i bøn i to timer og besluttet at tilgive og bede for, at de måtte lære Jesus at kende, følte jeg, at en stor

vægt blev løftet af mine skuldre. Det var der, jeg bogstaveligt talt oplevede, at Jesus' fred fyldte mine tanker og mit hjerte.

Det var ikke nemt for Wessam Youssef og menigheden at tilgive. Men han har oplevet, at der sker noget, når Jesus' ord bliver omsat i praksis.

»Det er nemt at tale om tilgivelse, men det er langt sværere at omsætte i praksis – men når vi gør det, oplever vi Guds og Jesus' fred og hører hans ord,« understreger han.

*Morten Stubkjær Klausen*



## ORD OM

## FRED

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke som verden giver

*Jesus (Johannesevangeliet  
kapitel 14, vers 27)*


## SJÆLESORGLINJEN

**HAR DU BRUG  
FOR AT SNAKKE  
MED NOGEN?**

**HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00**

**82 271 333**

Henvendelse må gerne ske anonymt.  
Sjælesørgere har tavshedspligt.

 Indre Mission

 **jesusnet.dk**

Læs mere om bøn på:  
**jesusnet.dk/bøn**

## VIRKELIG FRIE

(Jesus sagde): »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Johannesevangeliet kapitel 8, vers 28-36*

# SOM PÅ SKABELSENS MORGEN

Vi kan som danskere være taknemmelige for den frihed, som vi oplever i vores land. Frihed til at tro og tale om det, vi er overbevist om. Politisk og religiøst. Politisk kan vi vælge mellem mange partier, og vi kan opdrage vores børn efter vores overbevisning. Hvilken glædelig frihed. Det er mange år siden, vi var under et andet lands magt og overherredømme. Vi har stor frihed.

Men Jesus peger på en afgørende frihed, som vi ikke har. Vores vilje til at gøre det gode overtrumpfes af vores egoistiske natur. Vi er trælle i eget hus og har ikke status af at være frie. Vi er lukket ude.

Kampen mod vores synder, døden i os og fortabelsens konsekvens er tabt for os.

Vi er trælle. Vi kan sprælle, lige så meget vi vil.

Derfor siger Jesus: »Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«

Vores frihed ligger i at være knyttet sammen med Jesus. Han kan give os status af at være sønner og ikke trælle. Gennem sit ord tilgiver han vores synder, så de ikke har krav på os. Han giver os liv, så vi altid skal være sammen med ham. Han lukker fortabelsen og åbner livsfællesskab med os.

Det er en frihed, som gør os til børn af Gud. En frihed som på skabelsens morgen.

*Kurt Ejvind Nielsen*

