

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 18

8. maj 2022
122. årgang

BIBELEN RUMMER ALT OM GUD

*Hvis vi gerne vil lære Gud at kende
eller bare undersøge muligheden
for, at han findes, er Bibelen et godt
sted at starte*

Foto: Wavebreakmedia © Getty Images



Forestillingen om en virkelig Gud er for en del mennesker fremmed, en absurditet. Det kan der være mange grunde til.

Der kan være intellektuelle indvendinger, oplevelser, der synes at modsige Guds nærvær og kærlighed, eller måske er det bare lige så uvant, som det kan være at spise ristede insekter til dessert.

Hvis du vil søge Gud, vil jeg af hele mit hjerte opfordre dig til at læse i Bibelen. (Er bibellæsning nyt for dig, så begynd med Det Nye Testamente). Sæt f.eks. tid af hver dag i en periode, og se, hvad der sker. Gud har lovet, at Bibelen rummer alt, hvad vi behøver for at lære ham bedre at kende.

Jeg talte engang med en, der sagde:
»Jeg vil gerne møde Gud, og du bliver ved



Foto: Halfpoint © Getty Images

med at tale om Bibelen. Men det er Gud, jeg vil møde – ikke en gammel bog!« Forståeligt. Hvis jeg tager til bageren og betaler for økologisk ciabatta, vil jeg ikke have en sten med hjem.

Men Bibelen fortæller om Guds søn, Jesus, at der er en intim forbindelse mellem ham og hans ord, hvilket giver god mening. Med mindre vi lyver meget eller ofte taler sort, er der for de fleste af os en lige linje fra dem, vi er, til det, vi siger. Derfor er Bibelen både en fantastisk gammel bog og en lige vej til Jesus og dermed Gud.



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Pastor
Karl Lund
Skjern

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i uge 19*





jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Hvordan man kan vide, om det passer?
Det kan man ikke. Det kan vi jo aldrig, før
vi har forsøgt. Det er derfor, vi prøver alli-
gevel.

Anne Kathrine Wagtberg Hansen
Fra Jesusnet.dk

BØN

Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit
rige, ske din vilje som i himlen så-
ledes også på jorden; giv os i dag
vort daglige brød, og forlad os vor
skyld, som også vi forlader vore
skyldnere, og led os ikke ind i fri-
stelse, men fri os fra det onde. For
dit er Riget og magten og æren i
evighed! Amen.

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission



SAGT OM JESUS

Vi ligger ikke, som vi har redt, men
som Jesus har lidt.

Jesper Bacher (Til Tro)

Kærlighed fører til håb, håb fører til
tro, og tro fører til Jesus. For han er
verdens sande lys og modbilledet
på denne verdens hadprædikanter
og magtskyge mørkemænd.

Daniel Øhrstrøm (Kristeligt Dagblad)

Han (Jesus) var lig med Gud, og
havde ret til at fastholde den lig-
hed. Dog gjorde han ikke krav på
sin ret, men gav afkald på sin gud-
domsmagt, tog tjenerskikkelse på
og blev menneske. Som menneske
ydmygede han sig og acceptere-
de den værste død – døden på et
kors.

*Paulus' Brev til Filippere kapitel 2, vers 6-8
(Bibelen på Hverdagsdansk)*

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kig.forbi.imedia.dk)

VIS OS FADEREN

Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen?«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 14, vers 1-11*

GUD HEDDER JESUS

Nogle børn fik i søndagsskolen en opgave: Lav en tegning af Gud! Børnene var i vildrede, for der står jo i de ti bud, at man ikke må lave et billede af Gud. Men så kom de i tanke om noget, Jesus havde sagt: Den, der har set mig, har set Gud. Så lavede de en tegning af Jesus.

Det er en svimlende tanke, at det var Gud, der vandrede omkring i Israel. Det var Gud, der blev sømmet fast på et kors uden for Jerusalem og blev pint ihjel. Det var Gud, der besejrede døden tre dage efter.

Vi kan gøre os mange forestillinger om Gud, men hvis vi vil lære Gud at kende, må

vi søge hen til Jesus. Der er simpelthen ikke andre måder at få kendskab til Gud. Paulus siger det på den måde, at Jesus ikke blot er herre, men han er Herren. Jesus er ikke en mere eller mindre vellykket kopi, men vi får et billede af Gud, når vi får øje på Jesus. Han er Guds billede.

Hvis vi vil lære noget om Gud, så har vi ét bestemt sted at gå hen – til Jesus Kristus. For Guds navn er Jesus. Gud hedder Jesus.

Peter V. Legarth

Foto: fizkes © Getty Images

