

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 16

24. april 2022
122. årgang



DEN ALTSEENDE JULEMAND

Gud ser alt. Det kan både være skræmmende og betryggende, men ligemeget, hvad det vækker i os, tror jeg på, at Gud bare ønsker at være sammen med os

»Gud er bare sådan en julemand, der sidder og holder øje med, hvad jeg gør, og om jeg skal på den slemme liste eller den gode liste.«

Den sætning mødte jeg for ikke så længe siden, da jeg snakkede med en mand om tro – om, hvad han troede på, og hvad jeg troede på.

»Den altseende julemand« var det billede, han havde af de kristnes Gud. Og han er ikke alene. Jeg har mødt flere, der har et billede af Gud, der minder meget om det. Jeg tror ikke, det er et billede, som mennesker fuldstændigt selv har fundet på – for nylig sad jeg til et møde, hvor manden på talerstolen fik sagt: »...og Gud holder øje med dig.«

Så er det måske ikke så underligt, hvis mennesker opfatter Gud som én, der bare



sidder og holder øje med, hvad vi gør og bedømmer vores handlinger.

Jeg har også mødt en del mennesker, der mener noget i stil med, at det vigtigste i kristendommen er det med, at vi skal elske vores næste – næstekærligheden er det, der er værd at tage med fra kristendommen. Den her altseende Gud, ham må vi gerne holde for os selv.

Gud vil være sammen med os

Jeg tror, det er sandt, at Gud ved, hvad jeg går og foretager mig – så jeg kan egentlig godt forstå, hvis nogle har fået det indtryk, at »Gud holder øje med dig.«

Men jeg tror bare, der er noget enormt vigtigt, der må komme efter sætningen »Gud holder øje med dig og ved alt, hvad du har gjort.« For hvis den sætning skal give mening i forhold til den Gud, som



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Pens. missionær
Søren Grysbæk
Horsens

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i uge 17*

DOWNLOAD PÅ
 

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Birgitte Bohsen. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S



Bibelen beskriver, så tror jeg, vi simpelthen er nødt til at tilføje:

»Og han vil gerne være sammen med dig alligevel!« Gud ved nemlig alt, hvad jeg går og laver, og selvom han ved det, så vil han så enormt gerne være sammen med mig. Og

lige præcis dét, tror jeg, er én af de allervigtigste ting i kristendommen – Gud vil gerne være sammen med mig (og dig), også selvom han allerede ved alt det, som jeg måske forsøger at skjule for alle andre mennesker.

Jeg tror faktisk, det er vigtigere end budskabet om, hvordan jeg skal behandle andre mennesker (det er også enormt vigtigt – det er ikke det, jeg siger) men jeg tror faktisk, ét af Bibelens hovedbudskaber er, at Gud gerne vil være sammen med dig.

Jeg tror aldrig, jeg kan gøre noget for, at Gud skifter holdning til, hvorvidt han gerne vil være sammen med mig – for det vil han virkelig gerne. Men det er jo bare, hvad jeg tror – hvad tror du? Vil Gud, der ved alt, hvad du har gjort, gerne være sammen med dig?

*Robert T. Svendsen
Fra jesusnet.dk*



SAGT OM GUDS KENDSKAB TIL MENNESKER

Jesus er vanvittig attraktiv, men han er tiltrækkende på en anden måde, end vi tror. Noget af det, der er så godt ved ham, er, at selvom han afslører os som syndere, så inviterer han os samtidig til at blive Guds børn.

Elon Jepsen (impuls)



Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Hør personlige historier
om, hvordan Guds
kærlighed forandrer på:
imedia.dk/troshistorier



JEG HAR DIG KÆR

Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 21, vers 15-19*

Peter fornægtede selvom han elskede

Hjemme i stuen har vi et maleri af Jesus Kristus. Nogle opfatter Jesus' blik som strengt og truende, mens andre ser det kærlige blik i Jesus' ansigt. Der er den samme dobbelthed i Peters erklæring: Herre, du ved alt. Det kan være en tung byrde at se i øjnene, at Jesus ved alt. Han kender vores nederlag og forkerte tanker. Men de samme ord kan være en stor gave. Jesus ved alt og elsker mig.

Sådan var det for disciplen Peter. Han havde ved tilfangetagelsen af Jesus fornægtet ham tre gange, og nu spørger Jesus ham tre gange, om han elsker Jesus. Pe-

ter fornægtede Jesus, selvom han elskede Jesus.

De andre disciple fornægtede ikke Jesus, for de holdt sig på afstand af begivenhederne; Peter ville ikke være på afstand af Jesus og fulgte med ham så langt som muligt. Men modet svigtede ham, og han fornægtede Jesus. Nu spørger Jesus ham, om han elsker ham, og Peter svarer: Herre, du ved jo alt; du ved, at jeg har dig kær. Med andre ord siger Peter: Jeg led nederlag, men du ved, at jeg elsker dig.

Vi kender også til nederlag, men vi kan vove sammen med Peter at sige til Jesus: Jeg elsker dig!

Peter V. Legarth

