

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 14

10. april 2022
122. årgang

HAN GLEMTE AT LØFTE HOVEDET

Jeg så en lille knægt, der spillede ishockeykamp. Han var meget fokuseret på pucken, og før jeg nåede at tænke »kig op«, passerede han målet og var ret tæt på enden af banen. Jeg forventede, at han enten stoppede eller drejede af, men han fortsatte ...

Foto: shironosov © Getty Images



Skal man drive det til noget, er det godt at være fokuseret, har jeg hørt. Men det er både godt og skidt at have et ensidigt fokus.

Ishockeyspilleren var fokuseret på pucken og fortsatte i en smuk lige linje ind i banden bag målet. Han glemte helt at løfte hovedet for at orientere sig.

Rimelig uskyldigt

Man kan godt komme galt afsted, når man har så ensidigt et fokus. Drengen slap heldigt fra sin tur i banden, så han var hurtigt i gang igen.

Jeg kan let blive meget optaget af noget – af en hyggelig samtale, der gør, at jeg kommer lidt senere hjem, af at læse en



Foto: shironosov © Getty Images



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Pens missionær
Egild Kildeholm Jensen
Rønde

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i uge 15*

DOWNLOAD PÅ  

bog og glemme alt omkring mig, af at blive så fanget af en serie, at jeg ikke kan stoppe med at se den.

Den slags ensidigt fokus kan være rimelig uskyldigt. Men når samtalen kommer i vejen for en vigtig aftale, når man bliver så optaget af bogen, at man ikke får gjort noget for dem omkring sig, eller hvad det måtte være, kan det være relevant at spørge sig selv, om man skal brede fokus lidt ud og se, hvad og hvem der er omkring en. Er der nogen, der har brug for en snak på et dybere plan? Er der noget, man kan

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummelose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

hjælpe ægtefællen, bofællerne, vennerne eller andre med?

Noget at skrive på listen

Det pudsige er, at det netop også er et ensidigt fokus, der skal til for virkelig at elske sin næste i ord og handling. Det er i hvert fald der, det starter. Næmlig med fokus på ham, der ser alt og kender alt. Det er et fokus på Jesus, som elsker alle, uanset hvilke synder og laster vi bærer rundt på.

Han ønsker at tilgive alle, som har noget at skrive på listen. »For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømmе verden, men for at verden skal frelses ved ham« (Joh 3,17).

Den, der fokuserer på Jesus, vil opleve, at når man holder sit fokus på ham og oplever hans kærlighed og tilgivelse, bliver man underligt nok i stand til at se så meget mere omkring sig. At tro på Jesus er at løfte sit hoved.

Morten Stubkjær Klausen



Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



SAGT OM GUDS KÆRLIGHED OG TILGIVELSE

Vi er skabt i Guds billede. Gud har skabt os til at trives og lykkes. Vores værdi ligger i, at vi er skabt af Gud. Den ligger aldrig i noget, vi har gjort.

Brian Kallestrup Nielsen (impuls)

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet.

Salmernes Bog kapitel 139, vers 16

Ingen synd er så stor, at Jesus ønsker at gå forbi dig. Og ingen synd er så stor, at han ikke kan og vil tilgive dig.

Henri Alex Jensen (impuls)



Se flere udgaver af Et ord med på vejen på:
jesusnet.dk/etord

FRYGT IKKE

Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet: Frygt ikke, Zions datter! Se, din konge kommer, ridende på et æsels føl.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 12, vers 1-16*

PUSLESPILLET GÅR OP

Profetierne i Det Gamle Testamente om den kommende frelser kan man sammenligne med en samling puslebrikker. Der er mange brikker, og det er ikke let at sætte dem sammen; disciplene kunne i hvert fald ikke. Men Johannes fortæller, at da Jesus blev henrettet og bagefter opstod fra de døde, kunne disciplene pludselig se, hvordan brikkerne passede sammen. Nu faldt brikkerne på plads. Gud være lovet, at vi lever efter Jesus' død og opstandelse.

Der er et mønster, og med Jesus går puslespillet op.

Jesus bliver salvet af Maria i Bethania, salvet både til sin begravelse, men også som konge. Jesus rider derefter ind i Jerusalem som en salvet konge. Han kommer ikke i et triumftog på en stridhest med våben og krigsfanger. Han kommer heller ikke gående, men han kommer ridende på et æsel, og dermed opfyldes Bibelens løfter om den kommende forløser. En mærkelig konge. Han viser ikke sin magt med trusler og vold, men derimod i sårbarhed og barmhjertighed. Han vil ikke undertrykke; han vil elske og frelse.

Peter V. Legarth