

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 13

3. april 2022
122. årgang

SÅ BLEV DET MIN TUR

Da coronaen ramte mig, fik jeg tid til at tænke nogle af de klassiske tanker, der dukker op, når mandeinfuenzaen – eller mandecoronaen – rammer

Selvisolationen kom ganske af sig selv: Jeg lå i sengen med høj feber et par dage, inden stormen stilnede af. Den slags sker Gud ske lov meget sjældent for mig, så det gav anledning til nogle tanker: »Hvor er vi mennesker egentlig skrøbelige. Lidt virus – mere skal der åbenbart ikke til, før man ligger ned og ikke kan noget.«

Dødelig

»Morituri te salutant!« skulle nogle gladiatorer efter sigende have råbt til deres kejser: »Vi, der skal dø, hilser dig!« Jeg lå og tænkte, at selv om jeg bestemt ikke er gladiator, så skal jeg også dø engang. Det skal vi jo alle.



Foto: Albina Gavrilovic © Getty Images

Nu regnede jeg ikke med at skulle dø af corona, men jeg havde tid til at tænke, da jeg hverken orkede at læse eller lytte eller se noget som helst.

De klassiske tanker tog form: »Hvad vil du gerne kunne se tilbage på, når dit liv er slut?« Tja, som 63-årig er der jo allerede en hel del ting, man ved, man ikke behøver drømme om, fx angående sportspræstationer eller mulige uddannelser. Men hvad er drømmescenariet for mig?

Udødelig

Jeg nåede frem til, at det vil være vidunderligt at kunne se tilbage på et liv, hvor jeg har fået lov at sætte nogle gode spor i andres liv. Fået lov til at videregive et lille



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Tværkulturel medarbejder
Johane Ettrup Brande
Horsens

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i uge 14*

DOWNLOAD PÅ  

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

glimt af Guds kærlighed. Se, at mine kære lever kærligt sammen med Gud og hinanden. At se, at også andre gør det. For som kristen kan jeg ved enden af dette liv ikke alene se tilbage, men også se fremad. For Gud lover mig et evigt liv på en ny jord. Guds tilgivelse vil dække det, jeg kan se tilbage på. Guds nåde vil gøre det, jeg kan se frem imod, utroligt vidunderligt. Det er ikke febevildelse – det er kristendom.

Mænd er mænd

Jeg tænker, at eventuelle kvindelige læsere nemt kan sidde med et bredt smil og tænke på, hvor let vi stakkels mænd får ondt af os selv og tænker, at nu er det vist næsten ude med os. Tænk bare på, hvad begrebet »mande-influenza« vækker af følelser i henholdsvis mænd og kvinder. Jeg vil ydmygt påpege, at vel har vi mænd aldrig prøvet at føde, men kvinderne har heller aldrig haft mande-influenza, endsi-ge mande-corona. Men begge køn er dødelige – og elsket af ham, der er udødelig og kan give os evigt liv.

*Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk*



SAGT OM RELATIONEN TIL GUD

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1

Kristen tro handler ikke bare om at have en mening om noget, men at have tillid til Gud og sætte sit håb til ham.

Sognepræst Jóannis Fonsdal (Udfordringen)

Min oplevelse er, at alle mennesker kæmper med forskellige sår på sjælen. De bibelske historier viser, hvordan et ødelagt menneske kan blive helbredt og leve et helende liv i Guds hænder.

Tessa Afshar (impuls)

film & tro

Se anmeldelse af filmen *Minari*
på: filmogtro.dk

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission



jesusnet.dk

MIN SJÆL OPHØJER HERREN

Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 1, vers 46-55*

Gud vil genoprette det ødelagte

Angelico malede billedet, som ses ovenfor, i 1430. Det hænger i et museum i Madrid, Spanien. Det forestiller englen Gabriel, der kommer til den unge kvinde Maria med budskabet om, at hun skal føde Guds søn.

Når vi læser teksten fra Lukasevangeliet, er Marias reaktion taknemmelighed. Gud har ikke glemt os. Han vil vise os barmhjertighed. Når Gud taler til os, er det for at vise sin kærlighed, og han vil velsigne dig og mig.

Angelico har i maleriets venstre side taget Adam og Eva med. De blev jaget ud af Paradisets have, fordi de havde spist frugten af træet til kundskab om godt og ondt. Det blev menneskehedens største katastrofe. Kærlighed blev til ufred. Sandhed til løgn. Liv blev til død. Sådan er vores livsbetingelser.

Men Gabriels besøg i Marias hus var et barmhjertighedsbesøg. Gud ville gen-



oprette det ødelagte for alle mennesker. Guds søn skulle fødes af en ung kvinde, og hendes barn blev verdens frelser. Solopgangen til venstre i billedet vidner om nye tider med håb og en genåbnet vej tilbage til fællesskab med Gud.

Kunne Gud glemme os? Nej, Gud glemmer ikke en eneste af os.

Kurt Ejvind Nielsen