

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 7

20. februar 2022  
122. årgang

## GENKENDT VED FØRSTE BLIK

*Gud ser lige igennem  
både mundbind og alle  
andre slags masker*



**M**in telefon har ansigtsgenkendelse, så i stedet for at taste en kode kan jeg blot kaste et blik på telefonen – eller faktisk er det jo telefonen, der kaster et blik på mig! Og vupti, genkendelsens glæde får den prompte til at give mig adgang til mail, netbank, coronapas, og hvad jeg ellers har brug for. Og så selv om skægget er vokset, eller julemaden har gjort kinderne rundere. Det er smart!

I al beskedenhed er jeg også ret god til ansigter. Som regel kan jeg godt udpege folk, jeg har mødt tidligere, hvis jeg møder dem flere år senere eller ser dem på et foto. Men både telefonen og jeg kommer til kort i denne tid, hvor vi alle går rundt med



lyseblå mundbind i butikker, kirker og andre steder, hvor vi møder mennesker indendørs. Adskillige gange er jeg gået lige forbi selv nære venner, fordi jeg simpelthen ikke kunne genkende dem bag masken.

Det er påfaldende, for hverken øjne, frisure eller kropsbygning er jo skjult af mundbindet. Kan smilet eller næsens fæcon virkelig være så afgørende for, om vi genkender hinanden, eller om elektronikken genkender os, når vi står ved kassen og skal have fat i det digitale betalingskort?

## Af med masken

Videnskabelige forsøg har vist, at hjerner og computere fungerer næsten ens, når



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**



Missionær  
**Carsten Fonsdal  
Mikkelsen**  
Skåla, Færøerne

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS**



*To minutters  
andagt hver  
dag i uge 8*

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskervej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

det handler om ansigtsgenkendelse. Begge registrerer bestemte punkter i ansigtet, som ikke ændrer sig, selv om vi i øvrigt forandrer os. Derfor kan vi ofte genkende personer på barndomsbilleder, selv om vi kun har kendt dem som voksne. Forskellen mellem en computer og en hjerne er dog, at computeren vurderer og sammenligner ansigtspunkterne et efter et, mens hjernen lynhurtigt danner sig et overblik. Derfor skulle hjernen faktisk være bedre end computeren til at genkende en person med mundbind.

Denne evne er blot en af de mange fantastiske gaver, som Gud har givet os, og en lille påmindelse om, at vi ikke bare er skabt af ham, men at vi også ligner ham en lille smule. Bibelen fortæller os, at Gud kender os ud og ind. Han kender det nøjagtige antal af hår på vores hoveder, og selv vores tanker kender han, endnu før vi selv har tænkt dem.

Derfor genkender han os uden problemer bag et mundbind. Men han ser også lige igennem alle de andre masker, som vi af forskellige årsager tager på for at skjule vores dårlige sider og tage os bedre ud i andres øjne. Så selv om vi nok må bære mundbind et stykke tid endnu, når vi træder ind i hans kirke, så kan vi roligt smide alle de andre masker.

Hos ham behøves ingen særlige koder. Han genkender os ved første blik og ønsker at give os adgang til alt det gode, han har at give os.

*Ole Noermark Larsen*



## SAGT OM TRO

Troen er ikke noget i sig selv. Troen er tilflugt til Guds nåde i Jesus Kristus. Troen er den magtesløses råb om hjælp. Den fortvivledes sidste og eneste udvej.

*Holger Skovenborg (impuls)*



Læs mere om Gud på:  
[jesusnet.dk/gud](https://jesusnet.dk/gud)

imedia samler  
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](https://kigforbi.imedia.dk)

## KORNET SPIRER OG VOKSER

Jesus sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan ... Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Markusevangeliet kapitel 4, vers 26-32*

# GUD GIVER VÆKST

Jesus brugte meget tid på at undervise alle slags mennesker omkring sig. Han sammenligner sin undervisning med en mand, der sår korn. Når korn kommer i fugtig jord, spirer det i løbet af et par dage, og det ene korn kan sætte mange nye korn i akset i løbet af vækstperioden. Jesus ønsker at så ord i mennesker. Ord om Gud og om livets største mening. Han ønsker at så sig selv i mennesker.

Jesus er som et frø, der kan gro i hvert eneste menneske. Der er en kraft og en kærlighed i Jesus' person, der gør, at han kan vokse, selv i det hårdeste menneske, og i det mest fortvivlede menneske. Der er ikke nogen undtagelse. Jesus skal blot sås i menneskelivet. Gud giver Jesus-vækst i dit liv.

Jesus-kornet fortsætter sin vækst, lige til det skal høstes. For der kommer en dag, hvor han, der såede, høster. Guds rige



Foto: hayatikayhan/Stock/Getty Images Plus

er kommet ind i vores ufuldkomne verden med Jesus og skal komme igen. Han ved selv, hvornår det sker. Derfor venter vi på, at Guds rige skal komme endnu engang. Da skal alle, der har ladet Jesus-kornet vokse, gå ind i det fuldkomne Guds rige, hvor der ikke er alt det, vi trækkes med af dårlige ting i vores liv med hinanden. Ingen sygdom, konflikter, eller død findes der.

*Kurt Ejvind Nielsen*