

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 

30. januar 2022
122. årgang



LYKKE OG LYKKE

*Penge kan bruges til at
skabe glæde og lykke.
Men der er forskellige
slags lykke*

Hvad er lykke? Et eller andet sted har jeg stødt på denne ordveksling, som giver en lidt skæv vinkel på det spørgsmål:

»Lykken består ikke i de penge, du tjener!«

»Hvem siger det?«

»Det siger min arbejdsgiver!«

En tidsbegrænset lykke

Arbejdstageren er næppe enig med arbejdsgiveren, men der ligger jo en sandhed i det, at lykken ikke består i penge.

I hvert fald ikke kun i penge, for en vis grad af lykke kan penge give. Penge kan jo bruges til glæde for både os selv og andre mennesker. Når penge bruges til en buket



Foto: BrianAJackson/iStock/Getty Images Plus

blomster, kan de skabe glæde og lykkefølelse hos modtageren. Et dejligt måltid mad på en restaurant kan også skabe glæde. Det kan en ny bil også. Mange andre ting og oplevelser, som koster penge, kan også skabe glæde og lykkefølelse.

Men selv om penge kan bruges til at skabe glæde og lykke, så er der bare det ved det, at det er en tidsbegrænset glæde, som penge kan give os. Blomsterne visner, maden bliver spist op, og bilen kan gå i stykker.

Der er da også meget andet end penge, som kan give lykke. Gode venner, en dejlig familie, et meningsfyldt job og interessante fritidsinteresser kan være med til at give lykke til mennesker. Fællesskabet med



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Regionsleder
Hilbert Dam
Løsning

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i uge 5*



Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

andre betyder meget. Når vi møder venlighed, hjælpsomhed og kærlighed fra andre mennesker, kan vi mærke en varme langt ind i hjertet!

En ubegrænset lykke

Men der er både lykke og lykke. Der er den kortvarige lykke og den længerevarende lykke. Findes der en ubegrænset lykke, en evig lykke?

Det siger Bibelen faktisk, at der gør. Bibelen fortæller om en mand, der hed Asaf, at han havde lært en lykke at kende, som ikke var tidsbegrænset. Han siger i en salme i Bibelen: »At være Gud nær er min lykke«. Det var Asafs erfaring. Og den samme erfaring har kristne fortalt om til alle tider og gør det også i dag.

Gunner Jensen

BØN

Tak Gud, fordi jeg må være dig nær. Lad det blive min virkelige lykke, der hverken rystes af corona, naturkatastrofer eller andre ubehagelige ting.

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



GUDS FORHOLD TIL SIN SKABNING

Mennesket blev ikke skabt, fordi Gud havde brug for det, men fordi det var positivt villet af Gud. Som en slags udtryk for den overflod af kærlighed, Gud er.

Jens Bruun Kofoed (Budskabet)

Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet.

Salmernes Bog, kapitel 139, vers 15-16



film & tro

Læs anmeldelse af filmen *A beautiful day in the neighborhood* på: filmogtro.dk

HERRE FRELS MIG

Da han (Peter) så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!« Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham.

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 14, vers 22-33

Foto: andrej67/iStock/Getty Images Plus

IGENNEM STORMEN



I 1999, under en af de værste storme i min levetid, sad jeg i en bus i udkanten af en skov. Til højre for mig sad Monster-Morten. Han underholdt som altid med sit gode humør. Navnet skyldtes vistnok hans højde, drøjde og muskelmasse. Det skulle dog vise sig, at han godt kunne flytte sig hurtigt; en stump gren ramte vinduet og af ren forskrækkelse nærmest fløj han fra bagerste sæderække skråt fremad til venstre, hvor han øjnede en tom plads.

Peter fra Bibelen reagerede også hurtigt, da han midt i en storm fik mulighed for at gå på vandet. Han sad i en båd, og

han var bange og ville ud til Jesus, som vandrede rundt på overfladen midt i stormen. Peter startede den særprægede gåtur, og det gik fint, så længe Peter holdt fokus på Jesus, men i ét nu blev Peter forskrækket over situationen, og røg gennem overfladen.

Meget i livet kan true os, men vi kan lære af Peter at bede Jesus om at frelse os. Det betyder ikke altid, at stormen bare lægger sig, men det betyder, at de mennesker, som tager imod Jesus' udstrakte hånd, vil Jesus føre frelst gennem stormen.

Morten Stubkjær Klausen