

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 1

9. januar 2022  
122. årgang



## ENDNU EN SKIVE AF LIVETS RUGBRØD

*Gamle ord og vendinger er ikke altid nedslidte.  
De kan godt være sande og fulde af indhold*

Ved nytår er det almindeligt med nytårstaler og nytårshilsener. Men hvilke ord skal man bruge? Det letteste er naturligvis, at man griber til de kendte og velprøvede fraser.

Man kan vælge den enkle løsning: »Godt nytår!« En anden kendt mulighed er: »Godt nytår og tak for det gamle!«

Hvis man skal være lidt mere højtidelig, så kan man jo vælge at sige: »Må det nye år blive bedre end det gamle!« Eller man kan vælge: »Nu vender vi endnu et blad i livets kalender.« Skal det være endnu mere højstemt, er der også klassikeren: »Et år skal dø, og et nyt skal fødes!«

## Kan føles slidte

De kendte ord og udtryk kan være til stor hjælp for os i mange situationer, hvor vi mangler ord. Men de kendte fraser kan også indimellem føles noget slidte. Alligevel griber vi ofte til dem. Vi kan ikke alle være ordkunstnere, der finder på nye udtryk. Digtere skal jo også have noget at lave!

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi [imedia.dk](http://imedia.dk)



Foto: Dangben / Stock/Getty Images Plus

Så de fleste af os ender nok med at bruge et af de kendte udtryk. Finder vi på en ny vending, som »nu skæres endnu en



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**

**70 300 150**



Missionær  
**Preben Dahl**  
Melby

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



To minutters andagt hver dag i uge 2

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskervej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). Layout: Paul Erik Hummelose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

skive af livets rugbrød«, eller »nu tager vi endnu en runde på tidens atletikbane«, så bliver disse nye udtryk nok også slidte på et tidspunkt.

## Ord med samme værdi

Men selv om ord og vendinger er gamle, er det ikke sikkert, at de er slidte og uden værdi. Gamle udtryk kan godt være sande og fulde af indhold. Århundrede efter århundrede har mennesker sagt ordene »Jeg elsker dig«, men de ord kan bestemt være alt andet end slidte.

Sådan er det også med de mange vidunderlige ord, som Gud har sagt til os mennesker. »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke,« siger han. De ord er gamle, men bestemt ikke udslidte. De har samme værdi og indhold i dag som før. Det er ord, der gælder lige fuldt i dag som før. De gælder også i det nye år. For ham, der siger det, står ved sit løfte.

*Gunner Jensen*

# BØN

***Tak Gud, fordi du ikke lader nogen i stikken, som ønsker at have en relation til dig. Tak, fordi det også gælder i det nye år og alle de år, der kommer efter.***

 [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)

# FOR- OG FREMTID MØDES

Det nye år, de gamle sorger  
vil sikkert følges skridt for skridt;  
jeg ved det forud, derfor borger\*  
den tid, jeg alt har gennemstridt.  
Men når min sjæl er stedt i våde,  
gryr der et håb, som gør mig glad:  
Det nye år, Guds gamle nåde,  
de to vil også følges ad.

Det nye år, de gamle kampe  
vil sikkert komme hånd i hånd,  
måske skal troens tændte lampe  
udslukkes halvt af tvivlens ånd.  
Men der, hvor Gud får lov at råde,  
dér løsnes alle angstens bånd:  
Det nye år, den gamle nåde  
vil også komme hånd i hånd.

*Jacob Paulli (vers 2-3 fra sangen:  
I nat skal for- og fremtid mødes)*

\* det garanterer

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission

## SOM ET LILLE BARN

(Jesus sagde) »Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Markusevangeliet kapitel 10, vers 13-16*

# UDEN FORBEHOLD

Et lille barn kan vise en helt enorm glæde over at få en gave – en glæde, som mange større børn og voksne sikkert kun kan drømme sig tilbage til. Selv når det bare er en lille ting.

Men små børn, som er gamle nok til at have forventninger, kan også blive skuffede og vise utaknemlighed.

Anderledes er det med de helt små spædbørn. De rækker ikke bevidst ud efter gaven og har heller ingen evne til at vise hverken tak eller utak. De får bare gaven.

I bibelteksten nævnes det, at nogle små børn bliver båret til Jesus. Det kan have været både spædbørn og lidt større børn, men pointen er, at de bliver båret, de kommer ikke selv. Og de tager imod gaven – velsignelsen fra Jesus – uden at stille spørgsmål eller retfærdiggøre sig selv. Det



Foto: MelkImages/Stock/Getty Images Plus

er den eneste måde at tage imod Jesus på: uden forbehold og uden at vise sig selv frem.

*Morten Stubkjær Klausen*