

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 50

19. december 2021
121. årgang

DET DER IKKE KAN KØBES

*Man kan købe fornøjelser,
men ikke lykke. Man kan
købe mad, men ikke appetit.
Man kan købe medicin, men
ikke et godt helbred*

December er en god måned! Det er en tid med en masse traditioner og en tid fuld af julehygge. Adventskransen tændes, og julekalenderen skal åbnes. Det er, som om stemningen bliver anderledes. Midt i vintermørket bliver der tændt lys mange steder. Der serveres æbleskiver og julesmåkager til månedens mange julearrangementer i skoler og i det lokale foreningsliv.

Et enormt udvalg

Julemåneden er også en måned, hvor der skal købes julegaver. Derfor er december også en god måned for de mange juleudsmykkede butikker. De pynter festligt op, sætter julemusikken på og har mange



Photo: ZvonimirAletic/Stock/Getty Images Plus



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Fritidsforflynder
Svend Erik Petersen
Ringkøbing

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



*To minutters
andagt hver
dag i uge 51*

gode forslag til, hvad der skal være årets store julegaveidé til store og små. Julesalget er af afgørende betydning for, at mange butikker kan overleve, og alt kan købes for penge, siger man, og det indtryk får man, når man ser det enorme varesortiment, der findes.

Jeg hører ikke til dem, der elsker at gå på julegaveindkøb. Der er trængsel i de store butikscentre og stormagasiner, og det kan være trættende at lede efter den helt rigtige julegave. Udvalget er jo enormt, og butikernes store udbud af varer kan gøre det svært at vælge, hvilke julegaver man skal købe. Selv om jeg ved, at jeg vil købe en bestemt slags vare, for ek-

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

sempel et halstørklæde, så er der et kæmpe udbud at vælge imellem. Skal jeg købe den eller den udgave af varen?

Ikke til salg

Men det passer jo alligevel ikke, at alt kan købes for penge. Man kan købe fornøjelser, men ikke lykke. Man kan købe mad, men ikke appetit. Man kan købe medicin, men ikke et godt helbred. Og hvad med venskab? Nej, de venner, man køber sig, er næppe rigtige venner.

Midt i alt det andet, der gør december til en god måned, står selve julen, og julen handler netop om det, der ikke kan købes for penge. Julen handler om noget, vi får. Den handler om en glæde, som Gud giver os. Det hørte hyrderne om julenat på markerne ved Betlehem: »Men englen sagde til dem: 'Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.«

Den glæde fra Gud er helt gratis. Vi skal ikke betale for den, hverken med penge eller med gode gerninger eller med noget som helst andet. Og den glæde er langt mere værd end alt, der kan købes.

Gunner Jensen

GLÆDEN GUD GIVER

Der er noget i luften, et barndommens bud (hilsen), som lyser imod mig som stjernen fra Gud, som leder mig stille til Frelseren lille med barndommens fryd, skønt barndommen flygted som fuglen, der rejste mod syd.

O, kom til os alle, du højtidens drot, om lokken er gylden, om håret er gråt! Udbred dine hænder, mens lysene brænder, og skænk os din fred, thi evig, ja evig er glæden, når du følger med

Vilhelm Gregersen

(vers 3-4 fra sangen: Der er noget i luften)

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333



Indre Mission



Læs mere om jul på:
jesusnet.dk/jul

JEG SKAL BLIVE MINDRE

Han skal blive større, jeg skal blive mindre.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 3, vers 25-36*

EVIGT LIV SOM GAVE

Johannes Døber sagde disse ord om Jesus – og sig selv. Skal vi sige det samme? Det er da lidt selvudslettende at erklære, at man selv skal have en mindre rolle at spille, endda også i sit eget liv.

Johannes Døber var klar over, at Gud havde en opgave til ham. Han skulle bane vej for Jesus, som profeten Esajas havde sagt. Men han var også klar over, at det var Jesus, der kom for at ændre verdenshistorien.

Jesus kom til jorden for at gennemføre den frelsesplan, Gud har for at frelse os mennesker fra synd og død og i stedet give os et evigt liv hos ham. Det er derfor, vi fejrer jul.

Netop derfor er det også helt afgørende, at vi erkender, at det er Jesus, der skal



Foto: Irina Sutyryak/iStock/Getty Images Plus

være den største i vores liv. Det er nemlig ham, der kan bære alt det, vi ikke selv kan.

Jeg vil gerne klare meget selv, men det er virkelig befriende at erkende, at Jesus er den, der kan bære straffen for min synd og skyld, og befriende at kunne overlade det til ham. Og helt ufortjent får vi evigt liv som gave i bytte for alt det, vi ikke selv kan bære. Derfor skal vi sammen med Johannes lade Jesus få den største plads i vores liv.

Morten Nielsen