

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 49

12. december 2021  
121. årgang

## GUD BLEV MENNESKE

*Jeg holder af advent og jul, men tiden giver mig også et stænk af sorg og savn. Der mangler nogle omkring bordet. De er her ikke længere*

Foto: Tatiana Stakhieva/iStock/Getty Images Plus

Jeg husker, hvordan jeg som barn og ung kunne fyldes af glæde og forventning. Jeg elskede, når butikkerne allerede i oktober begyndte at hænge julepynt op. Alle andre skældte ud over det. Det forstod jeg ikke. Jeg fandt det intet mindre end fantastisk. Jeg nød synet af julepynkede butiksvinduer, når jeg kørte tilbage til gymnasiekollegiet i Ringkøbing efter et weekendbesøg hos mine forældre.

Jeg holder stadig af advent og jul, men der er også kommet et stæk af sorg og savn ind i mit liv. Der mangler nogle omkring bordet. De er her ikke længere, og det er ikke det samme uden dem. Noget har forandret sig.

Jeg ved ikke, hvordan du har det? Måske hader du advent og jul? Eller du går julen i møde med blandede følelser?

## Julens indhold er det samme

Der er en ting, jeg er utroligt glad for. Uanset de mange forandringer, der kan hælde malurt i bægeret, så er advent og jul præcis det samme i dag, som da det blev jul for første gang for over 2000 år siden.

Rammerne er forskellige, men hele årsagen til fejringen er den samme.

Gud blev menneske. Det fremgik godt nok ikke særligt tydeligt, at det nyfødte barn var Guds søn, for glorie var der ikke noget af, kongekrone heller ikke, for slet ikke at tale om kongeslot. Han lod sig føde som et barn, og det foregik i en stald ude på marken! Himlens og jordens skaber blev menneske!

Her blev vores verden forbundet med den almægtige Guds verden! Det er for vildt til, at jeg kan fatte det!

Selvom jeg savner nogle af mine kære omkring bordet i advents- og juletiden, så fylder det mig alligevel med glæde, at Gud valgte at blive menneske for at forbinde min verden med hans. Han giver mig en relation til sig selv – helt kvit og frit.

Jeg vil ønske dig en glædelig adventstid midt i, hvad du end måtte have af følelser og savn i denne tid.

*Lilian Holm Kofod  
Fra jesusnet.dk*



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**



Missionær  
**Finn Najbjerg**  
Vinderslev w/ Kjellerup

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS** *To minutters andagt hver dag i uge 50*

DOWNLOAD PÅ  **Google Play**  **App Store**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

# ADVENT ER BODSTID

Advent er en særlig bodstid. Vi kender også boden fra udtrykket at »råde bod på«, som handler om at gøre godt igen. For eksempel ved at erstatte noget, man har ødelagt, eller ved at give oprejsning til én, som man har svigtet. Boden er også oprindelsen til det danske ord bøde, som er en slags kompensation for en skade eller en overtrædelse.

Når advent er en særlig bodstid, er det, fordi det er en forberedelsestid. Vi forbereder os på at fejre og tage imod den nyfødte Guds søn. Og det kan vi bl.a. gøre ved at »rydde op« i vores liv og vores sind. Ved at gøre op med de ting, som vi ved, Gud tager afstand fra. Ved at rense ud i alt det forkerte, som står i vejen for Jesus. Ved at tage hans formaninger og hans læ-

re ind over os og leve det liv, som han kalder os til.

Med andre ord: ved at omvende os og gøre bod.

*Asbjørn Asmussen (uddrag af artikel. Læs hele artiklen på [jesusnet.dk/artikel/2717](https://jesusnet.dk/artikel/2717))*



Foto: RomoloTavani/Stock/Getty Images Plus

## SJÆLESORGLINJEN

**HAR DU BRUG  
FOR AT SNAKKE  
MED NOGEN?**

**HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00**

**82 271 333**

Henvendelse må gerne ske anonymt.  
Sjælesørgere har tavshedspligt.

 Indre Mission

 **jesusnet.dk**

Læs mere om advent på:  
**[jesusnet.dk/advent](https://jesusnet.dk/advent)**

**imedia samler video og  
lyd om tro til dig**

**Kig forbi [imedia.dk](https://imedia.dk)**



## DEN HØJESTES PROFET

Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Lukasevangeliet kapitel 1, vers 67-80*

# PLANEN OVER DEM ALLE

Et gammelt, barnløst ægtepar har fået en søn ved Guds forunderlige indgriben. Han var både et ganske almindeligt barn og samtidig noget helt særligt. For det var forudsagt, hvilke planer Gud havde med ham.

Barnet var den senere Johannes Døbereren. Helligånden viste hans far, Zakarias, hvordan hans spæde søn engang vil-

le komme til at bane vejen for Jesus. Det skulle ske ved at forberede folk på, at de har mulighed for at få tilgivelse for al synd, ved at tage imod Jesus som deres frelser.

Denne åbenbaring får Zakarias til at bryde ud i en lovsang. Han takker Gud for, at det, der for længe siden var lovet gennem de gamle profeter om en frelser, nu ville blive fuldført.

Gud har ikke kun planer for personer med særlige opgaver. Det samme har han for hver enkelt af os. Af de planer han har, står en over dem alle, nemlig at give os mulighed for at få tilgivelse for al synd og få fred og fællesskab med ham.

Lad os gennem lovsang og bøn takke Jesus for, at han har gjort alt, hvad der skal til, for at vi netop kan få dette ved troen på ham.

*Søren Juul Skovenborg*

