

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 48

5. december 2021
121. årgang

MAJESTÆTEN VIL GERNE TALE MED DIG

Det er vigtigt at forberede sig til et fornemt besøg. Gud har anmeldt sin ankomst i julen. Han ønsker at få os i tale

Foto: CokaPoka/iStock/Getty Images Plus

Fra tid til anden kan man på TV se, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe har aflagt besøg i en by i Danmark. Inden et sådant besøg står hele byen på den anden ende for at blive klar til det kongelige visit.

Drejebogen for planlægningen er lang og tyk. Intet er overladt til tilfældighedernes spil, der er styr på hver eneste detalje. Vi venter fornemt besøg, og derfor er forberedelsestiden vigtig.

Adventsforberedelser

Adventstiden er begyndt. Vi forbereder os til at fejre jul.

Vi bager honningkager, koger klejner, hænger lys op ude og inde, pynter op, steger ænder, gæs og kalkuner, gør rent,

skriver ønskesedler og køber gaver. Vi forbereder os til at modtage gæster og til at hygge os i familien.

Men tænk nu, hvis julen handler om mere end det at modtage besøg af venner og familie?

Tænk nu, hvis vi får et endnu fornemmere besøg end Hendes Majestæt Dronning Margrethe? Hvordan ville vi så forberede os?

Besøg af Gud

Advent betyder »Herrens komme« og er en forberedelsestid, hvor vi gør os klar til at modtage majestæten over alle majestæter – Jesus, Guds søn. Det kan virke skræmmende og uoverskueligt, og mange mennesker ved ikke helt, hvad de skal stille op med Jesus.

Vil du forberede dig, er det en god ide at sætte dig ind i, hvad han interesserer sig for, så du ved, hvad du kan tale med ham om.

Jeg kan allerede nu afsløre, at Jesus interesserer sig for mennesker. Han elsker mennesker i en sådan grad, at han valgte at dø på et kors for os. Han vil gerne vide, hvordan du har det. Han ønsker at hjælpe dig med det mislykkede i dit liv. Han ønsker at dele dine sorger og bekymringer med dig.

Han vil tilgive dig dine fejl. Er du klar til at tale med ham om det? Du kan nå at forberede dig endnu.

*Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk*



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150

 Sognepræst
Preben Skov Jensen
Række Møller v/Skjern

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i uge 49*

 

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msh@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

LYSETS KILDE

Kroppen har bedst af at stå op sammen med lyset, men når lyset lader vente på sig hen over vinter, så må man finde på andre smarte løsninger til at vågne op. Derfor har en eller anden opfundet Wake Up Light. Det er et vækkeur, som simulerer en solopgang, så man får oplevelsen af at vågne op sammen med lyset.

Det er ikke kun vintermørke, der kan komme over vores liv. Der kan også lægge sig et endnu dybere mørke, som indskrænker vores horisont og omklammer os, så vi har svært ved at forestille os, hvordan det nogensinde skal blive lyst igen. Det kan være tvivl, sorg, anfægtelse, vrede, skam, sygdom eller måske ligefrem dødsfald.

Så er det ikke nok at se ind i en lampe. Så må vi rette blikket mod Lysets Kilde.

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission



Foto: Serg_Veluseac/Stock/Getty Images Plus

Ham, som er ophavet til alt lys og kaldes »Solopgangen fra det høje«.

Jesus kan forvandle selv den mørkeste nat, og han kan give os den kraft, vi behøver, så længe det er vinter.

»Atter talte Jesus til dem og sagde: 'Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.'<« (Johannesevangeliet kapitel 8, vers 12)

Line Reckweg Nissen

*(Artiklen er et redigeret uddrag af en artikel.
Læs hele artiklen på jesusnet.dk/artikel/8889)*

 jesusnet.dk

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kigforbi.imedia.dk)

GUDS ORD ER SOM OLIE

Opfordringen i dette bibelvers kan godt lyde anstrengende.

Men Jesus har netop i en lignelse fortalt om de ti brudepiger. Og der kan vi lægge mærke til, at de 5 kloge brudepiger ligesom de 5 tåbelige faldt i søvn, mens de ventede på brudgommen.

Forskellen var, at de kloge havde taget olie med, så de kunne fylde deres olielamper op, når brudgommen kom og vækkede dem.

Guds ord er som olie for os. I Bibelen møder vi nemlig Gud selv og den plan for frelse, han har for os alle.

Vi kan have Guds ord med os i vores liv ved at læse og lytte til det. Så kan det præge os og hjælpe os til at være lys for andre.

Når vi lader Guds ord være en del af vores liv, er vi klar til at møde Jesus, for så kender vi ham. Det er den bedste måde at våge på.

Morten Nielsen

