

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 46

21. november 2021
121. årgang

JEG HAR SLUGT EN PILLE

*Gud møder os som den, der er
så uendelig større end vores
fornuft*

En af mine venner delte en frustration, han havde. Når han fortalte, at han var kristen, mødte han ofte holdningen, at så måtte han da være små-dum. Eller han blev da i hvert fald nødt til at glemme sin fornuft, for ellers ville den jo modsige det, han troede på.

Jeg er ikke dum

Det oplever jeg også. I al beskedenhed vil jeg mene at kunne dokumentere, at mit intellekt ikke fejler noget. Næsthøjeste snit til studentereksamen på mit gymnasium – og et ret så højt snit også på universitetet. Så: Dum er jeg altså ikke.

Men så må jeg vel tage hovedet under armen, inden jeg nærmer mig Gud? Nope.



Foto: Václav Peretiátko/Stock/Getty Images Plus

Gud har faktisk skabt vores hjerne og fornuft. Bruges de rigtigt, kan de aldrig modsige Guds eksistens – tvært imod.

Men der er en pille at sluge. Og den er i elefant-størrelse for mange af os moderne vesteuropæere: Der findes noget, der er større end vores fornuft.

Over-logisk

Da jeg i gymnasietiden begyndte at få forbindelse med Gud, baksede jeg meget med de her tanker. Jeg kunne formulere det således: »Gud, du er da ulogisk!« Men efterhånden gik det op for mig, at Gud ikke er ulogisk, han er over-logisk. Han overstiger det, vores forstand kan rumme.

Først havde mine bakserier fået mig til at tvivle på kristendommen. Nu blev de til



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK
70 300 150



Missionær
**Lennart
Grønkjær-Davidsen**
Slagelse

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS *To minutters andagt hver dag i uge 47*

DOWNLOAD PÅ  

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesuset.net/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

en stærk støtte for min tro. For det blev tydeligt for mig, at kristendommen ikke kan være opfundet af mennesker. Så havde vi da gjort den logisk. Ikke nødvendigvis logisk som vi definerer det i dag, men dog noget, vores fornuft kan overskue. Men Gud møder os som den, der er så uendelig større end vores fornuft. Det giver mig en tryghed. Ligesom at gå en mørk nat i en skummel gade og så have en rigtig stor ven med.

Hvad jeg kan

Det giver mig også en sund kritisk distance til det projekt, jeg nemt begynder på: at tænke mig frem til, hvordan Gud og det med ham fungerer. Det er min tankekapacitet altså ikke stor nok til. I stedet kan jeg bruge min fornuft til at gå på opdagelse i al den information, Gud har givet mig i Bibelen. Det giver dyb mening.

*Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk*

film & tro

Læs anmeldelse af filmen *Dune*
på: filmogtro.dk

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



SAGT OM GUD

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender.

Salmernes Bog kapitel 23, vers 4-5a

Gud kommer til os og viser sig for os ved at blive som en af os, leve sammen med os, dø for os, blive levende igen og invitere os med til sejrsmiddagen over alt det, han har overvundet.

Jakob S. Højlund (Budskabet)

Gud er ikke begrænset af ting som fysiske handicaps eller sociale stigmas eller alle de andre ting, vi ser i livet som begrænsninger. Han tænker i en meget større skala, end vi gør, og kan se det større billede

Para-atlet Stef Reid (Udfordringen)

 jesusnet.dk

Kan man bevise Gud?

Læs et svar på:

jesusnet.dk/svar/3265

DET HAR I GJORT MOD MIG

Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 25, vers 31-46*

Foto: MXW Stock/iStock/Getty Images Plus

GAVEN TIL JESUS



Der er skrevet en lille legende om »Den fjerde vismand«, som aldrig nåede frem til Jesus-barnet i Betlehem.

Han stoppede nemlig undervejs op ved mennesker, der var i nød, og gav dem tilmed af de gaver, der var tiltænkt Jesus.

Årene efter fulgte han i Jesus' fodspor helt frem til Golgata uden nogensinde at møde Jesus selv, for der blev ved med at komme mennesker på hans vej, som han ikke kunne lade være med at hjælpe.

Da han endelig kom tæt på Jesus, ville han frikøbe ham fra korsfæstelsen med en sidste gave, han havde gemt – en kostbar

diamant. Men det endte med, at han i stedet løskøbte en ung pige fra slaveri med diamanten.

Og da han nu, gammel og træt, indser, at han ikke kommer til at møde Jesus, hører han ordene fra Jesus i dette centrale bibelvers og fyldes af en dyb fred.

Det er en smuk legende, som hjælper os til at se, hvad Jesus ønsker at lære os – at kærlighed til Gud bedst udleveres overfor de mennesker, Gud sender på vores vej. Og det kan vi, når mødet med Jesus er vores endelige mål.

Morten Nielsen