

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 45

14. november 2021
121. årgang

GUD ER DER ALTID – LIGESOM SOLEN

Solen er der, også selvom jeg ikke kan se den. På samme måde er Gud der også, selvom der sker onde ting i verden!

I morges var jeg vidne til en fantastisk solopgang. Det er ikke hver dag, jeg er så heldig. Forleden var det gråt, og faktisk troede jeg slet ikke, solen var stået op. Nogle dage kan man få følelsen af, at solen slet ikke findes.

Det interessante er, at solen altid er der! Selv om natten. Måske skinner den ikke, der hvor jeg bor, men de færreste vil betvivle dens eksistens.

Gud og det onde

Nogle mener ikke, at Gud findes. Som argument anfører de, at der er meget ondskab i verden.

Det er ikke svært at få øje på uhyggelige begivenheder. Nyhederne beretter om terror og selvmordsbomber, der rammer uskyldige mennesker.

Hvis Gud findes, hvorfor forhindrede han så ikke terrorangrebet på World Trade Center for 20 år siden? Eller det, der sker i Afghanistan i dag?

Jeg kan ikke svare på det. Præcist her fornemmer jeg ikke Guds eksistens!

Gud er som solen

Alligevel ved jeg, at Gud eksisterer. Hans eksistens er uafhængig af mine fornemmelser. Bibelen taler om, at han bærer universet med sit mægtige ord! Hvis Gud gav slip, ville det hele kollapse. Vi ville alle være døde på stedet.

At påstå, at Gud ikke findes, når jeg ikke fornemmer ham, er – for mig at se – det samme som at påstå, at solen ikke findes, når jeg ikke ser den.

Gud er der, både når jeg føler det, og når jeg ikke gør. Akkurat som solen eksisterer uafhængigt af mine fornemmelser.

Gud ønsker at holde mig i hånden både på de lyse og de mørke dage. Det gælder også dig. Du kan bede Gud om at være med i dit liv her og nu!

*Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk*

SJÆLESORGLINJEN
HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?
HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00
82 271 333
Indre Mission

**imedia samler video og
lyd om tro til dig**
Kig forbi imedia.dk

GUD ER SOM FRISK VAND

I kirken tror vi, at hvert eneste menneske har uendelig værdi og ligner Gud lidt. Vi er overbevist om, at vi er højt elsket af ham, så derfor har det stor betydning, hvad vi gør med vores liv. Vi er overbevist om, at vi rummer stor kærlighed, men også muligheden for ondskab.

Gud ønsker at give os nyt håb og en ny retning. Derfor taler Bibelen om synd: Fordi det har betydning, hvem vi er, og hvad vi gør.

Nogle gange er der behov for at vi ændrer ruten. Gud ser ikke bare den anden vej eller kommer forbi en anden gang. Præcis ligesom vi heller ikke gør, når vi oprigtigt elsker og bekymrer os om et andet menneske. Så vover vi forhåbentlig den svære samtale og de skrammer i den gode



Foto: grafixart8888/Shutterstock/Getty Images Plus

stemning som ofte ikke kan undgås. Målet er at arbejde på den andens glæde over livet og glæde over Gud.

Det handler om, at Gud ved, at på det dybest tænkelige plan er han vores største behov, som frisk vand er det for en tørstende. At vende sig væk fra Gud er som at vende sig bort fra en oase, når man er i en ørken. Og det kalder Bibelen synd. At vende sig væk fra livets kilde og lade den tørst brede sig i sine relationer. Derfor taler Gud om synd: for at slukke vores tørst og for at give os vand i overflod, så der også er til andre.

Anne Kathrine Wagtberg Hansen

Fra jesusnet.dk



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150




Sognepræst
Anders Graversen
Kingos kirke, København

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



*To minutters
andagt hver
dag i uge 46*

 **jesusnet.dk**

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

HAN KOM TIL JESUS

En synagogeforstander kom og kastede sig ned for ham (Jesus) og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 9, vers 18-26*

Foto: fizkes/iStock/Getty Images Plus

HOS JESUS ER DER HÅB

Når en af vores kære dør, indtræffer en underlig tomhed sig. Nu er det endegyldigt slut. Alligevel kommer en synagogeforstander til Jesus med et »men« i forhold til sin døde datter. Han ved, at hos Jesus vil der altid være et håb, selv om døden er indtruffet.

Og hans tro blev ikke gjort til skamme. Jesus kom til den syge pige og kaldte livet tilbage.

Denne beretning fortæller også, at de sørgende ved pigens dødsleje begynder at grine af Jesus, da han siger, at pigen ikke er død, men at hun kun sover. De blev gjort til skamme.

Jesus havde som Guds søn en sådan magt over døden, at den for ham kun var som en søvn. Samme magt har han også i dag, fordi han giver evigt liv til enhver, som tror på ham.

Mange griner af troen på det evige liv. Men ud over verden lever der millioner af mennesker, for hvem det vigtigste er håbet om, at der er et »men« efter døden. Så sandt som Jesus er opstået fra graven, bliver ingen gjort til skamme i denne tro.

Selv om troen er usynlig, så lad os fastholde, at der er et »men«.

Søren Juul Skovenborg