

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 40

10. oktober 2021
121. årgang



GUD SOM MOR

Gud siger aldrig i Bibelen, at han er en mor, men han siger flere steder, at han føler og handler som en mor – en guddommeligt god mor

hele min opvækst har begrebet »far« ikke været positivt for mig. Min biologiske far døde, inden jeg var gammel nok til at kunne huske ham.

Mit forhold til de forskellige papfædre, jeg i tidens løb fik, svingede mellem ligegyldighed og fjendtlighed. Så da jeg begyndte at tro på Gud, var det ikke nogen god følelse at høre, at Gud kaldte sig »far« i forholdet til mig. Men sandt er det jo – tænk bare på verdens mest berømte bøn, Fadervor, hvor Jesus lærer os at bede til Gud og kalde ham »far«.

Mors barn

Jeg hørte de andre kristne sige, at Gud jo er en supergod far – som den bedste jor-



Foto: Lacheev/Stock/Getty Images Plus

diske far ganget med guddommeligt. Det hjalp noget, men det har også været godt for mig at opdage, at Gud også er som en mor for mig.

Gud siger aldrig i Bibelen, at han er en mor, men han siger flere steder, at han føler og handler som en mor – en guddommeligt god mor.

En mor vil helt naturligt opbygge et enestående tæt forhold til det barn, hun bærer ved sit hjerte og siden er ganske tæt sammen med i dets første leveår.

En mors kærlighed beskrives ofte som indbegrebet af stærk og ubetinget kærlighed. Men her i syndefaldets verden kan selv denne næreste relation desværre ødelægges.



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Sygeplejerske
Cathrine Bach Rønne
Herlev

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



*To minutters
andagt hver
dag i uge 41*

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Paul Erik Hummelose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Gud giver os det vidunderlige løfte, at hans kærlighed til os har de samme kvaliteter som en mors kærlighed – og hans kærlighed er tilmed altid sikker: »Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.« (profeten Esajas, kapitel 45 vers 15).

Jeg er ikke forældreløs

Set fra den åndelige dimension har jeg et par guddommeligt gode forældre, der elsker mig som en far og mor. I de perioder, hvor jeg tør hvile i den tro, giver den mig en tryghed og et mod på livet, som intet andet kan. Nogle gange er det svært at hvile i den tro – men så må jeg bede Gud om at forny denne tro i mig.

Jeg har nået den alder, hvor også min biologiske mor er død. Men jeg føler mig

dejligt hjemme i vers 10 i Salme 27: »Min far og mor har forladt mig, men Herren tager mig til sig.«

*Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk*



SAGT OM GUD

Gud kan ikke fornægte sig selv, det vil sige, Gud kan ikke handle imod sit eget væsen. Derfor kan Gud eksempelvis ikke lyve. Derfor kan mennesket også altid stole på Gud, også når alting ser svært ud.

Klaus Vibe (impuls)

BØN

Kære Gud, tak, fordi du forstår hvert enkelt menneske og ønsker at tage alle mennesker til dig. Tak, fordi du ikke glemmer en eneste af dine skabninger. Tak, fordi du tilbyder alle, der vil, hvile fra alt det, vi mennesker slæber rundt på.



Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

imedia samler video og
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



DINE SYNDER TILGIVES

Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 2, vers 1-12*

TROENS FØDDER



Foto: Martin Barraud/OJO Images

Beretningen om den lamme, der bliver sænket ned foran Jesus i et tætpakket hus, er fortalt til mange børn i søndagsskoler og børneklubber. Det er nemlig så konkret, hvordan Jesus har magt over sygdom og kan lette menneskers byrde ved at tilgive dem deres synd.

Og så lærer vi, at tro kan være blot at bevæge sig hen til Jesus.

Jesus' prioritering er også konkret. Han starter med at fortælle den lamme mand, at hans synder er tilgivet ham.

Det er jo helt klart, at han som lam har et stort problem med sit handicap. Men

Jesus ser først på det største problem for både den lamme og for dig og mig, nemlig synden, som skiller os fra Gud og evigheden sammen med ham på den nye jord.

Derfor er Jesus' prioritering for alle mennesker, at vi skal bevæge os med troens fødder hen til ham og bede ham tage sig af vores problemer – og mest af alt det største, nemlig vores synd. Så vil han tilgive, og der er ikke noget, han ønsker mere. Det var det, han døde for.

Morten Nielsen