

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 39

3. oktober 2021
121. årgang

KRISTNE VED FOR MEGET

*Da min søn forklarede mig om
de nyeste teorier om Tyranno-
saurus Rex, lærte han mig
noget om tro og viden*

Jeg hørte for nylig en mand sige: »Kristne, de ved meget«, og det skulle slet ikke høres, som om kristne ved, at det i skrivende stund er mandag, og at to plus to giver fire. Det skulle langt mere forstås som: »Kristne er de der irriterende skråsikre typer«.

Jeg tror faktisk, at mange – eller i hvert fald nogle – tænker lidt på samme måde. Så jeg vil gerne på vegne af alle – eller i hvert fald mig selv – sige undskyld, hvis du har mødt mig som sådan en skråsikker, irriterende kristen, der ved (for) meget (eller måske i virkeligheden for lidt?).

Tyrannosaurus Rex med fjer på

Min søn sad og så noget på Youtube, hvor en klog fyr fortalte om, at forskere nu



Foto: leonello/iStock/Getty Images Plus

mener, at Tyrannosaurus Rex havde fjer. Jeg sad på sidelinjen, og med et halvt øre fulgte jeg en lille smule med.

Den måde, denne nye viden blev fremlagt på, var meget sikker: Det er sådan, det er i virkeligheden! Det, man før mente, altså at Tyrannosaurus Rex havde skind eller skæl, eller hvad den nu havde, er altså forkert, og den teori er man med den nye viden nu nødt til at forkaste.

Senere genfortalte min søn, hvad han havde set, og valgte at bruge ordene: »... så nu tror de, at Tyrannosaurus Rex havde fjer...« – og han lagde et stort tryk på ordet »tror«. Dét sad jeg som far og tænkte, at et eller andet har vi da som forældre gjort rigtigt.



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Kontorsekretær i IMU
Louise Grotum Thygesen
Fredericia

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS



*To minutters
andagt hver
dag i uge 40*

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Det vi ikke ved

For virkeligheden er, at vi ikke ved ret meget. Det gælder ikke kun kristne, men det gælder alle mennesker. Der er en masse ting, vi tror – både kristne og alle andre, og med mere eller mindre god grund.

Kristne tror, at Jesus døde på et kors og blev levende igen. Men vi ved det ret beset ikke. De kloge folk i min søns video tror, at den dinosaur havde fjer (jeg kan endda læse mig til, at forskere stadig er lidt uenige om det).

Jeg tror, at vi skal blive bedre til at sige netop det: »Jeg tror sådan og sådan,« når der er noget, som vi faktisk ikke kan vide med sikkerhed.

Det er mandag, mens jeg skriver dette – det ved jeg, men der er stadig en masse, jeg i stedet må tro på.

Større forståelse

Jeg tror på, at det vil fremme samtalen mellem os mennesker, hvis vi bliver bedre

til at skelne mellem det, vi tror, og det vi ved. Det gælder i politik, i videnskab, i religion og meget andet. Hvis vi bliver bedre til at sige: »Jeg tror, det her er den bedste politik for vores land,« eller »Jeg tror, det er sådan, videnskaben hænger sammen,« eller »Jeg tror, at det her er den rigtige gud.« Så tror jeg til gengæld, at vores samtale bliver mere givende, og vi får en større forståelse for hinanden.

Så hvad tror du?

Robert Thun Svendsen

Fra jesusnet.dk



Læs mere om tro og viden på:
jesusnet.dk/artikel/1610

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kig.forbi.imedia.dk)



DU SKAL ELSKE DIN NÆSTE

(Jesus) sagde til ham: »'Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele sit sind.' Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: 'Du skal elske din næste som dig selv.'«

*Fra søndagens tekst i kirkerne
Matthæusevangeliet kapitel 22, vers 34-46*

MENNESKER ER VÆRDIFULDE OG ELSKEDE

Jesus får stillet spørgsmålet, hvad der er det største bud i loven. Det første af de ti bud hedder: »Du må ikke have andre guder end mig.« Som forventet henviser Jesus til dette. Men så overrasker han ved at sætte kærligheden til mennesker lige med kærligheden til Gud.

Der er ikke tale om, at mennesker skal have Guds plads, men derimod at alle har den samme værdi for ham, uanset hvor umulige de er, eller hvilken status de har i befolkningen. Alle er hans skabninger, og han elsker hver enkelt med en uendelig stor kærlighed. Derfor gav han sin eneste søn til døden, for at enhver,

ved troen på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Det ligger til menneskets natur, at det er forkert at gøre andre ondt, men vi har næppe den indstilling, at vi ligefrem skal elske dem på samme måde som os selv. Men tager vi imod Guds kærlighed og tilgivelse, vil Helligånden forvandle os, så vi mere tydeligt ser andre med Guds øjne. Jo mere dette sker, desto mere mærker mennesker, at de er værdifulde og elskede.

Søren Juul Skovborg

