

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 37

19. september 2021  
121. årgang

## SJÆL I NATTØJ

*Hjemmet er for de fleste stedet,  
hvor kroppen kan slappe af. Gud  
tilbyder et hjem, hvor også sjæ-  
len kan slappe af*

løbet af ferien har jeg tænkt over dette med »at komme hjem«. Vi kan have meget forskellige oplevelser af rent faktisk at komme hjem – enten til hvor vi bor nu eller til, hvor vi oprindeligt kommer fra. Men den oplevelse, vi beskriver som »at komme hjem«, er næsten altid positiv. Måske fordi den rummer fornemmelsen af de sænkede skuldre, fortroligt kendskab gennem mange år, vittigheder, der rækker langt tilbage – at opleve fred og mærke roen til at trække vejret langt ned i maven.

Måske er det også noget med at græde ud over, hvad andre gjorde mod mig. Foran kærlige øjne at acceptere at noget var mit ansvar og min skyld. Tage livet ind som det blev på godt og ondt. Vove pelsen

og se dagen i morgen i øjnene med håb og fornyet mod.

Gud tilbyder os også et hjem – et hjem, vi kan hvile og vokse i. Et sted hvor sjælen kan gå rundt i nattøj, såvel som at prøve kræfter med nye sider af os selv og tilværelsen.

Han vil være den far, nogen har haft, og andre har ønsket sig. Han tilbyder hvile og udfordring, fællesskab og tid for os selv. Han er en god far, og han ved, at alle behøver et sted, hvor vi både kan være i fred og være sammen med andre. Og frem for alt: Han tilbyder sig selv.

I Bibelen står der, at Guds ønske om at skabe et hjem for os og sammen med os var så stort, at han sendte Jesus for at gøre det muligt. Vi er elskede, ønskede og valgt til i den allerdybeste forstand.

Anne Kathrine Wagtberg Hansen  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**



Generalsekretær  
**Jens Medom Madsen**  
Fredericia

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS** *To minutters andagt hver dag i uge 38*



Læs anmeldelse af filmen  
*Blue Miracle* på: **filmogtro.dk**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: [ar@imh.dk](mailto:ar@imh.dk)

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: [msk@imt.dk](mailto:msk@imt.dk)

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: [aa@imt.dk](mailto:aa@imt.dk)

Hjemmeside: [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). Layout: Paul Erik Hummelose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

# VISKET HELT UD

Skulle man rette i en skriftlig aflevering i gamle dage, hvor vi skrev med blæk, så skulle det gøres ved at overstrege det forkerte ord og i stedet skrive det rigtige. Da trak det forkerte ord ikke fra i karakteren. For du havde selv rettet fejlen. Men bag ved overstregningen kunne det forkerte stadigvæk ses. Det kunne ikke viskes væk, for det var skrevet med blæk.

Vi kender situationen fra andre sammenhænge i livet. Vi har gjort en skade god igen og har fået tilgivelse. Men arret er tilbage efter det sår, vi forvoldte. Og det samme, hvis vi selv er blevet såret. Der er sat en streg over, og tak for det. Men mindet er der stadigvæk.

Når vi beder Gud om at forlade os vores skyld, bliver der ikke bare sat en streg over det forkerte i vort liv. Skylden bliver slettet helt ud. Gud kan faktisk glemme! »Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder« (Esajas' Bog kapitel 43, vers 25).

I forlængelse heraf lyder det i Johannes' Første Brev kapitel 1, vers 9: »Hvis vi be-



Foto: Pheelings Media / Stock/Getty Images Plus

kender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.« For: »Jesu, hans søns, blod renser os for al synd« (samme kapitel, vers 7). Vores synder er der ikke blot sat en streg over i livets stihæfte. Gud har selv visket dem ud.

*Thomas B. Kristensen*



imedia samler  
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kig.forbi.imedia.dk)

## GRÆD IKKE

Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Lukasevangeliet kapitel 7, vers 11-17*

# PLADS TIL GLÆDE

Der var stor sorg, da en enke var på vej til at begrave sin eneste søn. Men snart efter jublede alle, som var til stede, for begravelsen blev aflyst. Det skete, da Jesus mødte den sørgende mor og bragte livet tilbage til den døde med ordene: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!«

Episoden med enkens søn viser, at der, hvor Jesus er til stede, har døden ikke det sidste ord. Sådan er det også i dag. Midt i begravelsens sorg kan der også være plads til glæde. Det har jeg selv erfaret, da det var os, der mistede en søn. Da var der et ord fra Bibelen, som blev særlig aktuelt for mig. Det lyder sådan: »I skal ikke sørge som de andre, der ikke har noget håb« (Første Thessalonikerbrev kapitel 5 vers 13).



Da Jesus døde på korset i Jerusalem, måtte hans mor se sin søn lide uden at kende til noget håb. Men dette skete netop for at give os håb, for han døde i vores sted. Da Gud rejste ham fra graven, sejrede han over dødens magt, sådan at enhver, der tror på Jesus, har evigt liv.

Lad os græde ved graven, men husk at Jesus også er der.

*Søren Juul Skovenborg*