

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 25/26

27. juni 2021
121. årgang



MIN HJÆLPSOMME HAVEMAND

*Min lille søn vil gerne hjælpe til i
haven, men han ved ikke altid, hvad
der er bedst for ham*

Min søn på knap halvandet år er begyndt at hjælpe mig med havearbejdet. Hans hjælp består blandt andet i at stolpre over til naboens dør i hækken og banke på den. Det betyder, at en stor del af tiden går med at indfange knægten igen.

Når den lille havemand er tilbage på vores jordlod, er hans næste projekt at udvælge sit favoritrekskab til havearbejdet, og det er ofte det, jeg har i hånden. Vi får så en lille snak om, hvad far ikke kan undvære til arbejdet. Det er vi ikke altid enige



Foto: Kurt Bouda/Pixabay



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Frimenighedspræst
Peter Nissen,
Bramming, uge 26



Pastor emeritus
Ole Larsen,
Aarhus, uge 27

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

*To minutters
andagt hver
dag*



om, og når jeg ikke vil slippe redskabet, tager han på tur igen. Denne gang om til den anden side af huset, hvor pottedplanterne bliver arrangeret på en helt ny måde, som hverken min kone eller jeg havde overvejet.

Jeg går i gang med at flytte pottedplanterne fra naboens adresse og tilbage til vores egen. Derefter er det tid at rydde fællesstien helt, så ingen snubler over den usædvanlige flise-fauna; alt imens pottedplanter dukker op på stien og naboadressen igen. Vi prøver en tur tilbage til udgangspunktet på den anden side af huset, og det hele starter forfra.

Stort engagement

Jeg må indse, at havearbejdet tager noget længere tid at komme til bunds i, end det

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

gjorde sidste år, men jeg nyder tiden med min søn og hans store engagement.

Når jeg begrænser min søns aktivitet og de redskaber, han har adgang til, fremstår jeg måske nok som en lidt streng far. Det er nu ikke sådan, jeg altid ser mig selv, og det nævnte haveredskab er en blomsterklo, som jeg nødtigt ser plantet i fjæset på junior, når han går fra lodret til vandret position midt i sin ivrige foretagsomhed. Jeg bilder mig derfor ind, at jeg bare beskytter ham.

En svag refleksion

Min faderrolle og kærligheden til min søn er en svag refleksion af vores fælles far, som ønsker at være far for alle, der vil være hans børn. Han er Gud; han har skabt verden; han har skabt dig og mig.

Jeg vurderer ofte forkert; nogle gange er jeg overforsigtig; andre gange er jeg måske mere uagtsom. Gud holder også nogle gange noget tilbage, selvom jeg spørger indtrængende om at få det. Det er ikke, fordi han bare er en streng far, men fordi han ved præcis, hvad hver eneste af os kan klare på det sted i livet, vi er lige nu. Han elsker os uendeligt meget, selv når vi ikke vil høre på ham og stolprer alle mulige andre steder hen. Men han tvivler ingen. Jeg må nogle gange tage mit barn i armene, så han ikke stikker helt af,

men det gør Gud ikke. Hver enkelt må gøre op med sig selv, om livet skal være med Gud som far, eller uden, men han indbyder igen og igen mennesker til den relation. Og hans arme er altid åbne.

Morten Stubkjær Klausen



SAGT OM GUDS OMSORG

Set i evighedens lys, er det allervigtigste ikke, om vi mennesker falder mere eller mindre hårdt i dette liv, men om vi vågner op i evigheden og jublende kan konstatere, at vi stadig er i Guds hånd!

*Sprint Aagaard Korsholm
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/2677)*

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



film & tro

Læs anmeldelse af serien
Velkommen til Utmark på:
filmogtro.dk

 jesusnet.dk

Læs mere om Gud på:
jesusnet.dk/gud

VÆR BARMHJERTIGE

Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.

*Fra søndagens tekst i kirkerne
Lukasevangeliet kapitel 6, vers 36-42*

GUD SER OS MED BARMHJERTIGE ØJNE

Når vi taler nedsættende om andre, er det ikke nødvendigvis, fordi vi hader dem; ofte er det, fordi vi selv ønsker at fremstå bedre og samtidig glemme vores egne skyggesider.

I Bibelen læser vi flere steder, at Jesus minder os om, at vi skal holde os fra den kærlighedsløse kritiksyge. Det er kun Gud, der har ret til at dømme, og han gør det retfærdigt.

Men Gud er ikke optaget af at notere fejl. Han ser os derimod med barmhjertige og medlidende øjne. Det var derfor, han lod sin søn dø på et kors, for at han kunne tage den retfærdige dom, der ellers ville fælde os.

Tænk engang, hvis vi kunne se mennesker med Guds kærlige øjne. Da ville vi uden tvivl have medfølelse med dem, vi

ellers har travlt med at dømme. Ville andre se os på samme måde, skulle vi ikke tænke på at forstille os eller frygte nogens dom.

Ingen øjenoperation kan gøre det muligt. Derimod er det ikke umuligt, at jo mere vi erfarer, hvordan vi er genstand for Guds kærlighed, desto mere ser vi mennesker med hans øjne.

Søren Juul Skovenborg



Foto: Kateryna Kukota/Stock/Getty Images Plus