

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 22

6. juni 2021
121. årgang



PAS PÅ PASSET

Passet til Guds rige er gratis og uden udløbsdato, men det er vigtigt at have det med ►

Før corona-pandemien kunne man frit køre over grænsen og fylde bagagerummet med Nutella og dåsesovdand til favorable tyske priser. Og som bosiddende i Syddanmark har jeg bidraget flittigt til den tyske handelsbalance med den slags ture.

Min gode hustru har ikke meget til overs for grænsehandel, så oftest har jeg været alene afsted med ungerne. Det har meget praktisk givet plads til yderligere seks rammer Pepsi Max på forsædet, hvor hun plejer at sidde og kommentere min kørsel.

I de senere år har man skullet vise pas, når man skulle tilbage til Danmark. Men lad os bare sige, at kontrollen har været



Foto: Scharvik/istock/Getty Images/Plu

sporadisk. Så længe man var nogenlunde lyshåret og ikke kørte i et batikfarvet Folkevangsrugbrød med peace-tegn på siden, blev man relativt ukritisk vinket igennem.

En tanke fra dybet

For nogle år siden var vi kommet hurtigt ud ad døren, og først da vi havde fyldt bilen ved grænsekiosken, opdagede jeg, at der manglede et pas til et af børnene. Uheldigvis kom jeg til at sige det højt, og knægten begyndte straks at hulke med udsigten til en fremtid med sauerkraut og pølser fra glas.

Jeg beroligede ham med, at vi nok kunne snakke os forbi den danske grænse-



Indre Missions andagter
NETANDAGTEN.DK

70 300 150



Sognepræst
Scot Christensen
Herning

FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS

*To minutters
andagt hver
dag i uge 23*



Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 37, e-mail: ar@imh.dk
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

vagt. Eller måske betale os fra fadæsen, selv om det ville være ærgerligt. Vi var trods alt kørt over grænsen for at spare – selv om min kone ikke køber det argument.

Pludselig fik jeg en tanke fra dybet og fandt en plade Rittersport i det fyldte bagagerum. Det var den bordeaux-farvede, der hedder halbbitter, og som på afstand, bag en dugget bilrude, godt kan minde om et rødbedefarvet dansk pas.

Jeg forsvarede mig med, at det var en nødsituation, og ti minutter efter trillede vi over grænsen, mens børnenes far og forbillede viftede med tre pas og en plade chokolade. Tolderen kiggede end ikke op fra sin telefon.

På vej hjem faldt sønnen til ro mellem sine søskende, mens jeg med en halvbit-ter smag i munden overvejede, hvordan jeg skulle genvinde børnenes respekt – og min egen.

Husk passet

På det seneste har vi vænnet os til at vise corona-pas, når vi skal til frisør eller på restaurant.

Der findes også et pas, som giver adgang til Guds rige. Er man døbt, har man fået det gratis i dåbsgave, og det udstedes uden udløbsdato til både toldere og syndere. Det er ikke rødbedefarvet eller en app på telefonen, men det er faktisk muligt at glemme det i forbifarten, så vi står uden adgangsbillet til Guds rige, når det gælder. Og dér er der, som jeg forstår Bibelen, ikke mulighed for at snakke eller snyde sig ind.

Passet til evigheden i Guds rige er udstedt af Jesus, som har betalt min gæld overfor Skaberens. Dermed har han sørget for mit åndelige statsborgerskab og sikret mig fri adgang til himlen. Det er endnu mere værd end et coronapas.

Ole Noermark Larsen



jesusnet.dk

Læs mere om Guds rige på:
jesusnet.dk/svar/3038

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

Indre Mission

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](https://imedia.dk)

SVÆRE AT OVERBEVISE

Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 16, vers 19-31*

GUDS ORD ER LIVETS FUNDAMENT

I lignelsen om den rige mand og Lazarus fortæller Jesus, hvordan den rige mand er endt i dødsriget og pines, mens den fattige Lazarus er kommet i Guds rige og nu er sammen med Abraham. Den rige mand ønsker, at Lazarus skal gå til hans brødre og advare dem, så de kan omvende sig til Gud.

Abrahams svar, som vi kan læse i bibelverset ovenfor, er en vigtig påmindelse til os om at lytte til Guds ord og have tillid til, at netop der møder vi Gud og får evangeliet om frelsen.

Vi kan også få mange gode oplevelser af Gud og hans nærvær, når vi beder og synger lovsang til ham, og når vi betragter hans skaberværk i naturen. Men de oplevelser kan ikke stå alene, for så afhænger



vores tro nemlig af, hvad og hvordan vi selv oplever, og det er skrøbeligt.

Jesus fortæller os med lignelsen, at Guds ord i sin helhed er det fundament, vi kan bygge vores liv og forhold til Gud på.

Lad os tage imod Jesus' opfordring til at have tillid til Bibelen fra første til sidste side og lytte til, hvad Guds levende ord siger til hver enkelt af os i dag.

Morten Nielsen