

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 18

9. maj 2021  
121. årgang

## DEN ENES DØD...

*Jesus' død lignede et kynisk  
justitsmord. I Guds verden  
blev hans død til brød for  
alle mennesker*

**F**orleden hørte jeg en debat om butikkers risiko for konkurs efter flere måneders nedlukning. Mange er i stor økonomisk nød efter en lang periode uden mulighed for handel.

Debatten var livlig, og den blev ikke mindre intens, da ordene »den enes død, den andens brød« pludselig indgik i ordstrømmen. Det blev, forståeligt nok, opfattet som kynisk og koldt.

## Jesus tog ansvaret

Kynisk så det også ud, da Jesus i påsken døde på et kors. Det lignede et brutalt jultitsmord, men bag facaden blev hans død til liv for alle mennesker, der vil tage imod. Da han hang på korset, råbte han »min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?«



Foto: zhudifeng / iStock/Getty Images-Plus

I dette øjeblik *følte* han sig ikke bare forladt af Gud. Han *var* forladt. Jesus blev erklæret konkurs.

Hvorfor?

Sagen er, at det skete for mig. Jeg er skyldig i mit forhold til Gud, og helt ude at stand til at betale, så da Jesus gik konkurs med sit liv, var det i virkeligheden min konkurs, han påtog sig ansvaret for. Han overtog min gæld, og jeg blev fri.

## Livets brød

I kirken har jeg mulighed for at modtage nadver. Her får jeg et lille brød og lidt vin. »Dette er Jesu Kristi legeme« og »Dette er Jesu Kristi blod« bliver der sagt. Jesus er livets brød. Da han døde, rakte han det til mig.

Det skete for alle mennesker. Den enes død blev til alle menneskers brød. Brød til den, der tager imod.

Kom glad og modtag livets brød!

*Lilian Holm Kofod*

*Fra jesusnet.dk*



Indre Missions andagter  
**NETANDAGTEN.DK**  
**70 300 150**



Missionær  
**Mette Hornstrup Schmidt**  
Hjordkær v/Rødekre

**FÅ APPEN 'ORD TIL EFTERTANKE' GRATIS** *To minutters andagt hver dag i uge 21*



Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imt.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

# GUD ER ALDRIG NEDE

**N**oget af det helt særlige ved Gud er, at han simpelthen ikke kan overbelastes ligesom en computer eller en server. For han er Gud. Han er guddommelig stor og guddommelig rummelig. Han er altid tilgængelig. Så du kan altid bare henvende dig til ham.

Gud er aldrig nede. Jeg synes selv, det er svært at forestille sig det. At Gud kan tale personligt og fortroligt med en million personer samtidig. Men så siger jeg til mig selv: »Naturligvis kan du ikke forestille dig det. Du har en menneskehjerne. Og derfor kan du kun tænke menneske-tanker. Og det er ikke nok til at forstå Gud«.

En hjemmeside kan være nede. Så kan jeg ikke komme ind på den. Det kan også være, at hjemmesiden er åben -- men den vil ikke lukke mig ind, hvis jeg ikke vil betale for det. Betaler jeg for det, får jeg



Foto: nensuria/iStock/Getty Images Plus

en kode, og så kan jeg komme ind overalt på siden.

Gud har også en kode. Men den vil han give dig helt gratis. Koden hedder: »Jesus«. Jeg kan nemt blive nervøs ved tanken om at henvende mig til den almægtige og rene Gud, der kender hele mit liv. Tør jeg egentlig komme til ham? Men det tør jeg, fordi jeg kommer med koden Jesus. Jesus betalte på korset, så Gud møder mig ikke med fordømmelse, men med kærlighed og tilgivelse. Det gælder også dig. Snak med Gud. Sig, at du kommer i kraft af Jesus. Så er du inde på hele siden.

*Sprint Aagaard Korsholm ((Uddrag af artikel. Læs hele artiklen på: [jesusnet.dk/artikel/2785](https://jesusnet.dk/artikel/2785)))*

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi [imedia.dk](https://imedia.dk)



film & tro

Læs anmeldelse af sæson 3 af serien *Shtisel* på: [filmogtro.dk](https://filmogtro.dk)

 [jesusnet.dk](https://jesusnet.dk)

Læs mere om Jesus på: [jesusnet.dk/jesus](https://jesusnet.dk/jesus)

## JEG ER UDGÅET FRA FADEREN

Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen

*Johannesevangeliet kapitel 16*

# GUDS STORE PLAN GÆLDER OGSÅ FOR LILLE MIG



Foto: lighelpix/Stock / Getty Images Plus

Allerede ved syndefaldet, hvor Adam og Eva går imod Guds ord, får vi første indblik i, at Gud har en plan for at frelse os mennesker. Han siger til slangen, at »Hendes (Evas) afkom skal knuse dit hoved.« Det

gik i opfyldelse i påsken, da mennesket Jesus, som en af Evas efterkommere, besejrede det onde, gik ind i døden og overvandt den ved at stå op igen. Det kunne han, fordi han er både Gud og menneske.

Jesus fortæller i bibelverset i meget korte træk om Guds frelsesplan. Nemlig at han sendte sin elskede søn til os, og at han tog vore synder på sig, tog skylden for dem og døde på korset. Men han overvandt døden, og nu er han atter hos Gud, hvor han vil tage imod enhver, som tror på ham, så vi mennesker atter kan være sammen med Gud.

Og det helt vilde er, at vores store Guds store frelsesplan gælder for os små mennesker – for dig og mig – og det går ikke efter fortjeneste, det er ren og skær nåde fra Gud.

*Morten Nielsen*