

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 11

21. marts 2021
121. årgang

PLUDSELIG HAVDE JEG EN LYSERØD DUG

Jeg oplever, at Gud faktisk er ret god til at give lyspunkter midt i en coronatid, lige når jeg har brug for det

Foto: Alex McGregor/iStock/Getty Images Plus



mange år har der på indersiden af mit vaskeskab i bryggerset hængt nogle gode vaskeråd, som min mand meget velmenende hængte op. Jeg lavede ofte ged i den, da jeg som nygift skulle vaske tøj. Hjemmestrikkede uldtrøjer, der krympede fra large til babystørrelse, eller hvidt undertøj, der fik de underligste farver.

Efterhånden blev jeg ret skarp til at sortere tøjet og vaske det rigtigt. Der blev langt mellem uheldene, og jeg følte mig så meget ovenpå, at jeg lærte mine sønner nogle gode tricks.

Der var stadig restfarver

Men i begyndelsen af januar ville jeg lave en vask ved 30 grader med en rød dug. Den var blevet vasket flere gange, og jeg tænkte, at den røde restfarve måtte være væk. Der ville nok ikke ske noget ved at putte en helt ny mælkefarvet decemberdug, et mundbind og nogle andre ting med i vasken.



Foto: herratez/istock/Getty Images Plus

Vaskemaskinen bippede, og jeg gik ud for at åbne den mellem nogle andre gøremål. Da jeg ville hænge dugene op, opdagede jeg, at min hvide dug ikke var så hvid mere. Den havde fået den flotteste lyserøde farve. Jeg blev lidt forbavset over mig selv, for jeg blev slet ikke ked af det. Faktisk blev jeg jublende glad, for lyserød er lige min farve. Mens dugen hang til tørre, var jeg flere gange forbi den for at beundre min nye dug. Jeg tænkte på, hvornår jeg fik en mulighed for at bruge den.

Guds kærlighed ændrer ikke farve


Denne hændelse var ét af de lyspunkter, jeg virkelig har brug for, så jeg kan holde gejsten oppe i denne coronatid. Jeg er sikker på, at det var Gud, der stod bag, at jeg

SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 - 22.00

82 271 333

 Indre Mission

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

pludselig stod og smilede over hele femøren.

Jeg har ofte erfaret, at Gud faktisk er ret god til at give mig sådanne lyspunkter, lige når jeg har brug for det. De gør, at mit fokus drejes væk fra træthed og modløshed til ham, der har rigeligt af håb og lys.

Jeg er glad for, at Gud er den, der har fat i den lange ende i denne tid. Han er den konstante faktor for mig, og det har jeg brug for, for mit humør kan hurtigt skifte, og jeg kan komme galt afsted. Guds kærlighed, frelse og tilgivelse ændrer ikke farve eller konsistens, fordi jeg kommer til at lave en vaskefejl.

Anette Ingemansen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Missionær Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg, holder to minutters andagt i uge 12

70 300 150



SAGT OM GUDS KÆRLIGHED OG BARMHJERTIGHED

Din barmhjertighed, Herre, vil du ikke holde tilbage fra mig; din godhed og troskab skal altid beskytte mig.

Salmernes Bog kapitel 40, vers 12

Gud elsker os. Og han elsker at kunne trøste og glæde os og give os et håb, der rækker ud over selv døden.

*Sprint Aagaard Korsholm (Uddrag af artikel.
Læs hele artiklen på: jesusnet.dk/artikel/11677)*

Al menneskelig kærlighed er skabt af Guds kærlighed, men kærligheden i sig selv er slet ikke skabt. Den er fra evighed til evighed, for Gud selv er evig.

*Poul Hoffmann (Uddrag af svar.
Læs hele svaret på: jesusnet.dk/svar/3601)*



imedia samler
video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

HAN SKAL KALDES GUDS SØN

Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højstes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Gud søn.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 1, vers 26-38*

Foto: polesnoy/iStock/Getty Images Plus

GUD OG MENNESKE SAMTIDIG

Hvad ville en dna-test af Jesus have fortalt om hans gener? Når Maria på en forunderlig måde blev gravid ved Gud selv, ville den så have vist, at han var 50 procent menneske, og resten var Gud? Nej, Jesus var ikke halvt af hver. Han var 100 procent menneske og 100 procent Gud. Det sagde han om sig selv, og det viser fortællingen om ham i Bibelen tydeligt.

Gud og menneske samtidig! Straks dukker der en masse spørgsmål op om, hvordan en sådan konstellation udspiller sig. Her må vi dog huske, at Guds verden er en anden end vores.

Men hvorfor ville verdens skaber være et foster i en livmoder? Eller hvorfor



lod han sig mishandle og hænge op på et kors?

Det eneste svar, der giver mening, er, at jeg må have en uendelig stor værdi for Gud. For han gjorde det for at frelse mig fra den synd, som jeg selv er skyld i.

Det evige livs gave må have uendelig stor værdi, for den har kostet Gud alt. Derfor længes han også efter at række den til enhver af os.

Lad os ikke gå glip af den, men med tak tage imod Jesus som vores frelser.

Søren Juul Skovenborg