

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 8

28. februar 2021  
121. årgang

## MINE PERLER BEVARER MIT FOKUS

*Det kan være svært at bevare fokus i samtalen med Gud. Jeg får hjælp af min perlekrans*

Foto: Paul Erik Hummelmose



» **E**r det én, dit barnebarn har lavet til dig?« Spørgsmålet kan komme, når jeg går rundt med min rimelig store perlekæde på håndleddet. Den er også nem at få øje på. Lavet af træperler i forskellige former og størrelser, malet i forskellige farver.

Men nej, det er ikke et barnebarn, der har lavet den. Det er en gammel svensk præst, der hedder Martin Lönnebo, som fik ideen.

Jeg ved ikke, hvem der rent konkret har lavet lige den krans, jeg har købt på nettet. Men der fulgte en vejledning med skrevet af denne præst, så jeg ved, hvordan jeg bruger den.



Foto: Boylosco/Stock/Getty Images Plus



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



**Sognepræst Jesper Hornstrup**, Skive, holder to minutters andagt i uge 9

**70 300 150**

## De mange telte

Det kan være lidt diffust for mig at snakke med Gud i længere tid. Jeg løber tit tør for ord. Selvfølgelig er der tusind ting, det ville være godt at snakke med Gud om og sige ham tak for. Men det kan ofte være svært lige at huske dem, når man nu er i gang.

Jeg har også tit svært ved at bevare koncentrationen ret længe, og her er det, at perlekransen hjælper. Jeg kan føle på én perle ad gangen. Og når jeg har netop den perle mellem fingrene, forestiller jeg mig, at jeg går ind i den.

Hver perle er sit eget »telt«, hvor der er et bestemt tema. Det kan være de temaer, som den svenske præst foreslår. Det kan

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imt.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

også være, at man selv ændrer temaet på nogle af perlerne, så de passer til det aktuelle behov. Men det hjælper mig under alle omstændigheder til at blive i samtalen med Gud. Og til lidt mere selv at holde op med at sige noget, men blive i »teltet« og mærke efter, hvad Gud vil sige til mig.

## Mine telte

Måske er det med teltet bare mit eget bilde – det vil jeg ikke lade Lønnebo tage ansvaret for. Men for mig er det et godt billede på min oplevelse.

I et telt er man ligesom i sin egen verden – og samtidig er man ikke nær så isoleret som i en bygning; skygger og lyde og dufte og temperatursvingninger og vind-

stød kan sagtens sanses, mens man er i teltet. Så det er ikke en isolation fra verden og dagligdagen, men et lille næsten gennemsigtigt rum, hvor jeg kan holde en samtale med Gud.

Det har været godt for mig. Men find det, der for tiden er bedst for dig. Det vigtigste er ikke, hvordan vi har samtalen med Gud, men at vi har den.

*Sprint Aagaard Korsholm*

*Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*



## BØN

Kære Gud, tak for, at bønnerne giver mig mulighed for at holde en samtale med dig. Tak, fordi jeg kan bede om nyt mod, når jeg føler mig modløs, og selvindsigt når jeg bliver selvglad. Vær styrken, jeg har brug for, når intet ser ud til at være godt. Giv i enhver situation, hvad du ser er bedst for mig.



## SAGT OM

## GUD

Gud er almægtig. Det betyder ikke, at han kan alt. Men at han kan, hvad han vil.

*Erik Bang*

*(Læs mere på: [jesusnet.dk/svar/3565](http://jesusnet.dk/svar/3565))*

Gud er den, der har ansvaret for liv og død. Vi er trygge i hans hænder. Gud er den, der har styringen på verdens gang, og han vil os det bedste.

*Jakob From Søvnald (impuls)*

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission



Læs mere om bøn på:  
**[jesusnet.dk/bøn](http://jesusnet.dk/bøn)**

## DIN TRO ER STOR

Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 15, vers 21-28*

# JESUS LYTTER

Kvinden, som Jesus svarer med disse ord, er kana'anæer. Hun er derfor hedning og ikke en del af det folk, Jesus kom til og var en del af, sådan som Gud havde lovet.

Jesus imødekommer ikke hendes bøn i første omgang – han svarer hende faktisk slet ikke. Det virker mærkeligt for os, når vi ved, at Jesus kom for at frelse alle dem, som tror på ham.

Situationen og Jesus' svar til kvinden lærer os noget vigtigt om det at tro, for Jesus siger jo netop »Kvinde, din tro er stor«.

For det første opmuntrer det os til at være vedholdende, når vi kommer til Jesus. Jesus lytter, selv om vi ikke får et svar her og nu.

For det andet viser Jesus' svar, at troen ikke bliver målt efter viden, tilhørsforhold til en menighed eller antallet af år, vi har fulgtes med Jesus. Alle dele kan være en



velsignelse. Men troen er først og fremmest den ubetingede og vedholdende tillid til Jesus. Det er at lægge sig i Jesus' hænder og håbe på hans svar. Og det giver håb om både hans hjælp og evig frelse. Jesus lytter nemlig.

*Morten Nielsen*