

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 5

7. februar 2021
121. årgang



HJEMMELAVEDE FRIKADELLEREGLER

*Svigermor tager ingen skade, hvis
frikadellen har ligget på køkkengulvet
mindre end fem sekunder*

Har man hund, ved man godt, at en tabt frikadelle er en spist frikadelle. Vi andre kan imidlertid godt overveje med os selv, hvad vi stiller op med mad, som ved et uheld har været en tur på gulvet.

Nogle af os opererer med fem-sekunders-reglen. Her gælder det om at få frikadellen tilbage på panden eller tallerkenen i en fart. Og når man det inden fem sekunder, kan man roligt spise den eller servere den for svigermor. Skidt og bakterier når simpelthen ikke at gå til angreb på godbidde, hvis man bare er hurtig nok.

Går der mere end fem sekunder, bør man som minimum skylle sand og nullermænd af under hanen. Og er man sart og

sølle, eller er der store mængder synlig skidt på kødbollen, kan det komme på tale at kassere den. Her skal man dog huske, at vores immunforsvar har brug for skidt for at holde sig skarpt. Nogle hævder, at vi helst skal have syv pund skidt om året.

Hjemmelavede regler

Ingen af ovenstående påstande er vistnok underbygget af videnskabelige undersøgelser, og det kan give en slem maveforgiftning at følge dem, med mindre ens køkkengulv er væsentlig renere end mit. Det bør nævnes i en tid, hvor intet er vigtigere end danskernes sundhed, og hvor vi konstant bombarderes af råd og restriktioner.

Måske er det netop derfor, jeg nogle gange laver mine egne hjemmelavede spilleregler. Hvis jeg ikke kan leve op til de rig-



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Pens. missionær Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj v/ Brande, holder to minutters andagt i uge 6

70 300 150

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

tige regler, må jeg lave nogle, som jeg kan leve op til.

Sådan har mennesker altid tænkt. Tag bare farisæerne på Jesus' tid. De insisterede på, at alle love og retningslinjer skulle overholdes, især dem, de selv kunne overholde. At skulle elske sin næste som sig selv blev alligevel for svært og abstrakt for dem. I stedet gik de op i småting. For eksempel i Markusevangeliet kapitel 2 vers 23-28, hvor de beskylder Jesus og hans disciple for at arbejde på sabbatten, blot fordi de har plukket nogle kornaks og nulret kernerne ud til frokosten.

Ud med den

Gud har lavet et sæt spilleregler for livet her på jorden, og i langt de fleste tilfælde kan jeg godt se, at det er godt for mig og mine omgivelser, hvis jeg følger dem. Det går dog ikke altid så godt, og derfor er det fristende at formulere nogle mere lempelige regler eller at finde på en undskyldning for, at en bestemt regel ikke gælder mig.

Men hvem er det, jeg prøver at snyde? Gud ved jo godt, hvad jeg har gang i. Han ved, at der hver dag ryger både finker og frikadeller af panden i mit liv. Og hver gang siger han: »Ud med den, prøv igen!« Så er det da fjollet at liste den tilbage på panden og lade, som om intet er hændt. Og risikere en maveforgiftning eller det, der er værre.

Ole Noermark Larsen



SAGT OM

BØN

Bøn er samvær med Gud – ene og alene for at være sammen med ham.

Sprint Aagaard Korsholm (impuls)

film & tro

Læs anmeldelse af filmen
Harriet på: filmogtro.dk

 jesusnet.dk

Læs mere om Jesus på:
jesusnet.dk/jesus

imedia samler
video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

DEN GODE JORD

Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 4, vers 1-20*

OVERVÆLDENDE UDBYTTE

Jesus fortæller en historie om en bonde, der sår sit korn. Noget faldt på vejen, og fuglene åd det. Andet faldt på stenet grund, hvor spiren hurtigt visnede. Så var der noget, som faldt blandt tidsler og blev kvalt, da det voksede op. Men der var også korn, som gav et overvældende udbytte. Det var det, som blev sået i god jord.

Det, der ikke gav udbytte, er et billede på, at Bibelens budskab ikke får nogen betydning, når det høres. Sådan kan det være for dem, der på forhånd afviser Gud som noget fjernt og ligegyldigt. Men det samme kan gælde for alle, hvis sind og

tanker er fyldt med alt muligt andet, som bliver vigtigere end Gud.

Er vi udfordret i at tage imod, hvad Gud vil sige os, må vi bede ham om, at det bliver muligt. Måske vi da bliver klar over, at vi er nødt til at lægge vores liv om. Bondens gode jord kom jo ikke af sig selv. Der lå et slidsomt arbejde bag.

Lad os sætte alt ind på, at vi ikke alene får mulighed for at høre Guds ord, men også at tage imod det. Der er ikke noget, som er rigere og vigtigere.

Søren Juul Skovenborg