

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 

31. januar 2021  
121. årgang



## DU KAN HVILE I GUDS KÆRLIGHED

*I pressede situationer begynder rigtig mange mennesker at bede. Selv hvis man normalt hverken har tillid til Gud eller tror på hans eksistens, så kan en presset situation alligevel godt lede til bøn, for hvad nu hvis det virker?*

**D**er findes mange forskellige situationer, der kalder på bøn: Når man sidder til en eksamen, som man ikke har forberedt sig grundigt nok til. Når en i familien bliver alvorligt syg. Når man føler sig magtesløs over for en uretfærdig verden. Her prøver vi at bede til Gud, måske endda forhandle med Gud: »Hvis du gør... så vil jeg ...«

## Bliver bøn hørelse til tro?

For os kan det virke tilfældigt, hvornår bønner bliver hørt. Den enes mor dør af kræft, mens den andens mor bliver helbredt. For dem, hvis ønske ikke blev opfyldt, kan spørgsmålet melde sig: »Hvis en



Foto: LoveTheWind/Stock/Getty Images Plus



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



**Pensioneret missionær  
Bent Kjær Andersen,**  
Kibæk, holder to  
minutters andagt i uge 5

**70 300 150**

kærlig Gud fandtes, ville han så ikke have reddet min mor?«.

På den anden side fører opfyldte ønsker ikke altid til tro. Selv hvis sygdomsforløbet er usædvanligt, kunne det jo være, at lægernes behandling ville have virket uden bøn.

Men hvordan burde bøn fungere, hvis der fandtes en kærlig Gud?

Hvis alle fik alt, hvad vi bad om, ville verden være upålidelig og fyldt med ondskab. Man behøvede ikke studere, for man fik den høje karakter alligevel. Man behøvede ikke arbejde, for man fik mad og drikke alligevel. Hvor hurtigt skulle vi mennesker ikke finde på at lave ballade trods

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

alt? Svindel, utroskab og arvestridigheder findes blandt folk, der ikke mangler hverken mad, drikke eller en varm seng at sove i.

Og hvad hvis vi kunne bede om noget, der gik ud over andre?

Vi mennesker kan foreslå mange forbedringer til verden. Ting, som vi ville have gjort anderledes, hvis vi var Gud. Jeg er overbevist om, at Gud hører vores bønner og handler på dem. Når vi ikke får nøjagtig de ting, vi ønsker, tror jeg, at Gud har gode grunde til det. Jeg tror, at hvis bønnen fungerer på nogen som helst anden måde, ville bivirkningerne gøre verden til et frygteligt sted.

## Forhandling og Guds kærlighed

Men en ting er helt sikkert: Den kristne Gud kræver ingen forhandlinger! Gud elsker alle mennesker. Hvis man selv er skyld i de problemer, man står i, kan man stadig bede til Gud. Gud sendte Jesus for at gøre op for alle vores mangler, så derfor behøver du ikke forhandle med Gud. Jesus Kristus forhandler på dine vegne.

Når du beder, behøver du ikke love dit ten og datten, for Jesus har gjort det hele for dig. I stedet kan du hvile i Guds kærlighed og bruge din tid på at give den kærlighed videre til andre.

*Erik Empleo Dahl Hansen  
Fra [jesusnet.dk](http://jesusnet.dk)*

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission



## SAGT OM GUD

Gud er som Jesus. Hvordan Jesus er, kan man læse i Bibelen. Jesus er fuldkommen kærlig, han elsker ethvert menneske her på jorden høje-re, end vi selv kan forestille os.

*Henrik Hoffmann-Hansen*

*(Læs mere på: [jesusnet.dk/svar/3004](http://jesusnet.dk/svar/3004))*

At tro er for det første at mene, at Gud er til. I den betydning, så handler det om at regne med Gud som lige så virkelig som én selv. Han er en magt uden for os, som er almægtig, og som har skabt os.

*Brian Christensen*

*(Læs mere på [jesusnet.dk/svar/3018](http://jesusnet.dk/svar/3018))*

imedia samler video og  
lyd om tro til dig

Kig forbi [imedia.dk](http://imedia.dk)



Læs mere om bøn på:  
**[jesusnet.dk/bøn](http://jesusnet.dk/bøn)**

## ALLE FIK EN DENAR HVER

Og de, der var blevet lejet i den ellefte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 20, vers 1-16*

# ALLE HAR BRUG FOR BARMHJERTIGHED

Jesus fortæller en historie om en vinbonde, som han sammenligner med Gud.

Tidligt om morgenen hyrer han nogle folk til at arbejde i sin vingård. De aftaler en denar i dagløn. I løbet af dagen hyrer han flere hold. De sidste når kun at arbejde en enkelt time.

Og så sker der det overraskende, at alle får den samme løn udbetalt. Det får de første arbejdere til at blive misundelige på de sidste.

Er dette et billede på, at Gud er uretfærdig mod nogle og barmhjertig mod andre?

Naturligvis ikke. Jesus vil derimod vise, at vi alle har brug for Guds barmhjertighed. Ingen af os kan efterleve Guds standard for retfærdighed. Hvis ikke Gud havde ladet sin søn, Jesus Kristus, tage an-



Foto: Sergej Tinjakov/Stock/Getty Images Plus

svaret for vores liv, ville alle få den samme dom.

Misundelse har ofte sin grund i, at vi holder på vores egen ret og krav på en ubarmhjertig måde. Det er pinligt, når misundelsen tager magten over os.

Lad os hellere være fyldt med taknemmelighed og glæde over, at Jesus har gjort det muligt, at alle, der tror på ham, har lige stor del i Guds barmhjertighed.

*Søren Juul Skovenborg*