


ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 2

17. januar 2021
121. årgang

A close-up photograph of a white cabinet with a red stain on it. The stain is irregular and appears to be a smudge or a small puddle of red liquid. The cabinet has a modern, minimalist design with a silver handle. The background is a plain, light-colored wall.

DEN RØDE SYLTETØJSFINGER PÅ DEN HVIDE SKUFFE

*Gud ser lige gennem facaden og finder
krummerne i mit livs skuffer*

Foto: JaysonPhotography/iStock/Getty Images Plus

Jeg nyder mit nye, hvide køkken. Det hele er blevet så lyst og venligt, efter mit brune og gule 70'er-køkken er skiftet ud. Da vi skulle tømme skuffer og skabe, blev det afsløret, at det ikke var alle steder, jeg havde været det sidste år. Nu er alt gjort rent og sat på plads.

Flere af vores venner har forlængst skiftet til et hvidt køkken. De har fortalt om alt det smarte og finurlige ved deres køkken. Der er bare én ting, de ikke har fortalt om hvide køkkener. Man ser alt.

En dag sad min mands røde syltetøjsfinger på én af skabslågerne, køkkenmontørens sorte fingeraftryk skreg til mig fra en skuffefacade, og min egen chipsfinger sad på skraldespandslågen.



Foto:Zurijeta/iStock/Getty Images Plus



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Pensionist Lisa Oslo Jensen, Tørring, holder to minutters andagt i uge 3

70 300 150

En halv dag hang mine øjne ved det snavs, indtil jeg ikke kunne holde det ud mere, og jeg var på med rengøringskluden. Da jeg havde tørret hele køkkenet over, opdagede jeg, at man kunne se striber på skabslågerne efter rengøringskluden. Så måtte jeg tørre det efter endnu en gang med en tør klud, så facaderne var helt blanke igen.

Denne rengøringsaktion har jeg gentaget flere gange de sidste 14 dage. Jeg synes faktisk, at det er ret stressende.

Det er trygt at Gud ser alt

Det er lidt svært at indrømme, men det betyder meget for mig, at mit køkken ser

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

fint og funklende ud. Det præger mig også på andre punkter i mit liv. Jeg vil gerne vise omverdenen, at alt kører på skinner, og at jeg har styr på mit liv.

Mine nærmeste omgivelser har gennemskuet, at det ikke altid forholder sig sådan, og det har Gud også. Jeg har kendt ham i mange år, og jeg ved, at der ikke er noget, som undgår hans blik. Han ser, når jeg forsøger at vise mig fra min bedste side. Han ser også fedtfingrene, for han ved godt, at jeg ikke kan lade være med at lave ged i den.

Hans blik trænger igennem min facade og ind i mit livs skuffer, og han ser krummerne, som jeg helst vil skjule. Det er irriterende, men det er også trygt. Det er godt at være i hænderne på en Gud, der kender mig på den måde. Jeg er glad for, at han har givet mig adgang til det universelle rengøringsmiddel, tilgivelsen, der klarer alt fra fedtfingre til krummer.

Anette Ingemansen



SAGT OM

TILGIVELSE

Hvis vi siger, at vi aldrig forsynder os, bedrager vi os selv og nægter at se sandheden i øjnene. Men hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld.

*Johannes' Første Brev, kapitel 1, vers 8-9
(Bibelen på Hverdagsdansk)*

film & tro

Læs anmeldelse af serien *The Good Lord Bird* på: filmogtro.dk

 jesusnet.dk

Læs mere om tilgivelse på:
jesusnet.dk/svar/3472

imedia samler
video og lyd om tro til dig

[Kig forbi imedia.dk](http://Kigforbi.imedia.dk)

GØR HVAD HAN SIGER

Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.«

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 2, vers 1-11*

JESUS GIVER DET BEDSTE

Et bryllup uden vin var helt utænkeligt i det gamle Israel, derfor var det en katastrofe, at den var ved at slippe op midt under festen i byen Kana.

Jesus var én af gæsterne, og hans mor Maria fremlægger problemet for ham. Hvad han kan gøre, aner hun ikke, derfor afleverer hun heller ikke en indkøbsseddel til ham. Jesus overrasker ved at gøre vand til festens bedste vin.

Når vi rammes af håbløshed og fortvivelse, har vi brug for støtte, hvis vi ikke skal bukke under. Den bedste støtte får vi hos Jesus. »Intet er håbløst i de hænder, hvor alt er muligt,« har én sagt.

Vi får ikke nødvendigvis en hjælp, der er så konkret som ved brylluppet i Kana. Det kan måske gøre os skuffede og forvirrede. Men vi kan være sikre på, at ligesom Jesus



Foto: martateron/iStock/Getty Images Plus

gav den bedste vin, giver han også kun det, som er det bedste for os.

Det vigtigste er, at vi ikke kommer i en situation, som leder os bort fra Jesus. Lad os derfor ikke komme med forslag og krav til Jesus, men tage opfordringen fra Maria op og overlade til ham, hvordan han vil lede os.

Søren Juul Skovenborg