

# ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 1

10. januar 2021  
121. årgang



## NY START EFTER KULDSEJLEDE NYTÅRSFORSÆTTER

*Vi er godt i gang med et nyt år. Mange forsøger at starte på en frisk. Jesus tilbyder en ny start hver dag*

**M**ange beslutninger blev taget ved nytårstid. Nu skal det være. Fra nu vil jeg træne tre gange om ugen, stoppe med at spise slik og kager, holde op med at spise kulhydrater og fed mad, holde op med at ryge, holde op med at ... Fortsæt selv rækken.

Inden længe kniber det. Jeg tog mig selv i at lede alle skabene igennem i håb om at finde en glemt cigaret. Jeg ville stoppe med at ryge. Bare en enkelt, så stopper jeg igen.

For mig måtte der mange forsøg til, før jeg nåede mit mål – rygestop!

## Jesus inviterer til at starte på en frisk

Det sker, at jeg kuldsejler med mit liv. Jeg vil gerne gøre gode ting, men tager mig selv i at gøre det modsatte. Jeg sårer andre. Jokker i spinaten igen og igen. Mine fejltrin har konsekvenser for andre. Jeg må give en undskyldning.

Det har også konsekvenser i mit forhold til Gud. Det er det, Bibelen kalder for synd. Den skiller mig fra Gud, og jeg har brug for at begynde forfra. Tavlen må viskes ren, så det, der skiller mig fra Gud, fjernes.

Jesus tilbyder mig en ny start i mit liv hver dag, ikke bare ved nytårstide.

Ved nytårsforsætter skal man selv knokle for at skabe en forandring. Med tiden daler gejsten, og derfor bliver mange

nytårsforsætter aldrig til mere end ønsker, der aldrig går i opfyldelse.

Med Jesus er det anderledes. Når jeg fortæller ham om mine fejl, mangler og nederlag, får jeg foræret den nye start. Han vasker tavlen ren. Han genetablerer min relation til Gud. Han tilgiver.

Når jeg har jokket i spinaten, er tilgivelse det bedste, jeg ved. Så kan jeg igen trække vejret frit.

Jokker du også nogle gange i spinaten? Jeg kan varmt anbefale en ny start med Jesus.

*Lilian Holm Kofod  
Fra jesuset.net.dk*



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



**Pastor emeritus Jørgen Bækgaard Thomsen,**  
Beder, holder to minutters andagt i uge 2

**70 300 150**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

**Ekspedition:** Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekpl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

**Redaktion:** Morten Stubbjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

**Ansvarshavende redaktør:** Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

**Hjemmeside:** jesuset.net.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

# JESUS ER SELV MIDT I STORMEN



Foto: DEBOVE SOPHIE / Stock/Getty Images Plus

I Lukasevangeliet hører vi en beretning om Jesus og hans disciple, som var ude at sejle. Pludselig opstod en voldsom storm, vandet piskede ind i båden, og de var i fare for at synke. Disciplene blev meget bange. Hvad skulle de gøre? Hvad lavede Jesus?

Jesus var tryk ved hele situationen. Så tryk, at han lå og sov i båden. Disciplene vækkede ham og fortalte om den fare, de stod i. Jesus rejste sig, råbte af stormen – og bum; nu var der helt stille på søen.

## Indtil verdens ende

Hvor søger du hjælp, når du oplever stormvejr i livet? Prøver du at klare alting selv? Prøver du at finde din indre styrke? Eller søger du hjælp hos et andet menneske?

Andre mennesker kan heldigvis hjælpe os et langt stykke ad vejen. Men min erfaring er, at mine medmennesker jo er be-

grænsede på samme måde, som jeg selv er.

Jesus lover i Bibelen, at tror vi på ham, vil han være med os alle dage indtil verdens ende; også på vores grå, triste og stormfulde dage. Når han havde magten til at gøre en storm stille, så kan han også hjælpe mig i mit livs stormvejr. Det er i hvert fald min erfaring. Vil du lade Jesus stilne din storm?

*Nanna Forum Dideriksen*

*(Uddrag af artikel på: [jesusnet.dk/artikel/9942](http://jesusnet.dk/artikel/9942))*

## SJÆLESORGLINJEN

HAR DU BRUG FOR  
AT SNAKKE MED NOGEN?

HVER MANDAG AFTEN  
KL. 19.00 - 22.00

**82 271 333**

 Indre Mission

imedia samler video og  
lyd om tro til dig

Kig forbi [imedia.dk](http://imedia.dk)



## HAN TOG DEM I FAVN

Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

*Fra søndagens tekst i kirkerne  
Markusevangeliet kapitel 10, vers 13-16*

# EN KÆRLIG OMFAVNELSE

Når der er barnedåb i kirken, får vi gennem selve dåbshandlingen og de tekster, der bliver læst, noget at vide om Guds kærlighed til os mennesker.

Han ønsker at have et nært fællesskab med os, og vi må være hans børn.

Og der er rigtig meget for os alle at tænke over i ordene om, at Guds rige er

deres, altså børnenes, og vi skal alle modtage Guds rige som børn. Med de ord flytter Jesus fokus fra alt det, vi mennesker kan og vil, over til at vi må modtage alt fra Gud med et barns tillid til sin far.

Og så får vi nogle skønne ord om, hvordan Jesus ikke alene brugte børnene som et tænkt eksempel. Nej, han løftede dem helt konkret op og omfavnede dem og velsignede dem.

Igennem en gudstjeneste kan vi også opleve, at bibelteksterne, prædikenen og bønnerne giver os en omfavnelser fra Jesus, som fortæller os, at vi som børn trygt kan komme til ham, uanset hvad der kan fylde os af frygt, svigt, dårlig samvittighed og skyld, for hans kærlighed omfavner alle, der kommer til ham, med tilgivelse – og vi får hans velsignelse med hjem.

*Morten Nielsen*

