

ET ORD MED PÅ VEJEN

NR. 49

6. december 2020
120. årgang

HVAD VENTER DU PÅ?

Det kan betale sig at vente på Gud, fordi vi kan vente store ting af ham. Og vi kan vente evig lykke!

Foto: innovatedcaptures/iStock/Getty Images Plus

Når man tøver med at gøre et eller andet, så kan man risikere at blive spurgt: »Hvad venter du på?« Det er sjældent en opfordring til dybere eksistentielle overvejelser. Som regel er meningen, at man bare skal se at få fingeren ud af næseboret og komme i gang.

Ventende brud

Jeg vil skyde på, at nogle læsere af denne artikel netop opfattede overskriften sådan. Som noget en, der vil herse med os, kunne sige. Og det er en skam, at lige nøjagtig det spørgsmål ofte opfattes sådan. For det er faktisk et rigtig godt spørgsmål at åbne en samtale eller en refleksion over livets store spørgsmål med.



Foto: RomoloTavani/iStock/Getty Images Plus



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Missionær Thomas Kildeholm Jensen,
Græsted, holder to minutters andagt i uge 50

70 300 150

For vi mennesker venter altid på et eller andet. På at vi skal få nyt arbejde, komme på den anden side af julen, indgå ægteskab, vinde i lotteriet og den slags. Og vi har en forventning om, at når det, vi venter på, sker for os, ja, så bliver vi lykkeligere. Men sjovt nok, så er der altid noget nyt at vente på, når vi kommer rundt om hjørnet...

Vent på Herren

I Salmernes Bog i Bibelen lyder der et par gange en opfordring: »Vent på Herren!« Det handler ikke bare i snæver forstand om, at vi skal vente på, at Gud kommer igen. Det handler heller ikke så meget om

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imt.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummellose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

adventstidens venten på, at vi kan få lov at fejre Jesus' fødsel.

Opfordringen til at vente på Herren er meget mere praktisk og dagligdagsagtig. Det er et enkelt spørgsmål om at have tillid til, at Gud er en levende og virksom Gud, der også griber ind i vores hverdag – hvis vi altså venter på ham.

Det er ikke et spørgsmål om, at vi lige skal kigge os over skulderen indimellem og tjekke, om den gamle nu kan følge med, mens vi lever vores liv over stok og sten. Det handler om, hvad vi sætter vores lid til. Og om at give Gud rum til at gribe ind.

Vent store ting af Gud

Vi skal ikke vente os for meget af det nye arbejde, juleferien, ægteskabet, lottogevinsten og den slags. Vi kan i al fald ikke regne med, at vores venten på disse jordiske ting en gang for alle gør os lykkelige. Men det kan betale sig at vente på Herren, fordi vi kan vente store ting af ham. Og vi kan vente evig lykke!



Læs mere om advent på:
jesusnet.dk/advent

film & tro

Læs alle de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk

Derfor: Hvad venter du egentlig på? Hvorfra venter du din hjælp, styrke og opmuntring i hverdagen? Jeg spørger bare – og uden at herse med dig, så vil jeg vil opfordre dig til at bruge lidt af din adventstid på at overveje hvad svaret på spørgsmålet er.

Peter Guldager Dahl

Fra jesusnet.dk



SAGT OM EVIG LYKKE

Bibelen fortæller, at Gud en dag gør en ende på dette liv og denne jord for i stedet at oprette en ny og evig verden, hvor døden, smerten og ondskaben ikke længere er til, men alt er, som Gud fra begyndelsen ville det. Denne nye verden er ikke henlagt til hvide skyer blandt harpespilende engle, men er ganske enkelt en nyskabt jord, hvor himlen ikke mere er skjult og fjern

Asbjørn Asmussen

(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/1051)

imedia samler video og lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk



LØFT JERES HOVED

Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 21, vers 25-36*

DER ER INTET AT FRYGTE

Da jeg var 12 år gammel i 1965, hørte jeg nogle sige, at jorden ville gå under den 25. december kl. to om natten. Det var med en vis ængstelse, jeg lagde mig til at sove den julenat.

Jesus har sagt, at en dag vil denne verden gå under. Det lyder skræmmende. Der er dog ingen, som kan sætte tidspunkt på dagen, men der vil forud være et helt ubeskriveligt ragnarok på jorden, som får folk til at gribes af en hidtil ukendt angst.

Den nat for 55 år siden vågnede jeg pludselig, fordi min storebror, som jeg i julen delte værelse med, pludselig skreg.

»Er jorden gået under?« råbte jeg forskrækket. »Der en mus i min seng!« var hans svar. Da var klokken tre, og jeg kunne ånde lettet op.

Det behøver dog ikke at være en »fejlslagen« profeti, som

får os til at ånde lettet op. Der er nemlig intet at frygte for den, der tror på Jesus, når de voldsomme tegn viser sig. Vi kan tværtimod i stor forventning løfte vores hoveder og spejde efter Jesus, for da kommer han for at hente alle troende hjem til sit himmelske rige.

Søren Juul Skovenborg

